

*Kính dâng
hương hồn các chiến sĩ và đồng bào
đã bỏ mình vì lý tưởng tự do*

Liên lạc:
CuuLongGiang2004@Yahoo.Com



Ghi ơn:

-Huỳnh Thị Hoa
Người vợ hiền đã tận tụy hy sinh
cả cuộc đời vì chồng và các con

-Nguyễn Thị Cẩm Nhung và chồng,
-Nguyễn Trung Tín và vợ,
-Nguyễn Trung Nghĩa,
-Nguyễn Thị Cẩm Hồng và chồng,
-Nguyễn Thị Cẩm Vân và chồng,
-Nguyễn Thị Cẩm Linh và chồng,

đã động viên và giúp đỡ Ba hết mình
để hoàn thành quyển hồi ký này.

Mục Lục:

PHẦN THỨ NHẤT:

- Những ngày thơ ấu ở Chợ Lách
- Thoát ly Gia Đình
- Lánh nạn
- Quân dịch Pháp Định
- Nhận nhiệm vụ
- Thay đổi phương vị
- Lập gia đình
- Du học
- Hồi hương

PHẦN THỨ HAI:

- Đơn vị tác chiến
- Tiểu đoàn 1, TD33, SD21 Bộ Binh
- Biệt phái về Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn
- Trở về đơn vị gốc
- Đơn vị ra lưu động
- Giải toả khu Trù Mật Cà Vàng
- Bị phục kích tại kinh Bit, Kiến Tường
- Giải phóng Thủ đô Sài Gòn
- Trận đánh tại Bình Đại, Kiến Hòa
- Bắt sống trọn ổ Tỉnh uỷ Bến Tre
- Hành quân yểm trợ các nơi

Đặc biệt cảm ơn:

Nhà báo Nguyễn Hạ Sơn, Colorado,

Nhà báo Trần Việt, California,

Giáo sư Đào Hữu Hạnh, California,

đã tận tình giúp đỡ để hoàn thành hồi ký

Dưới Ngọn Cờ Vàng.

- Hành quân tái chiếm đồn Khánh Bình Tây
- Giữ an ninh công trường đắp lộ Cô tô Huệ Đức
- Hoạt động tại Chương Thiện
- Hành quân vùng Thất Sơn (Nhập Viện)
- Trở lại đơn vị
- Trận Hiếu Lễ
- Trận Chà Là
- Thiết lập căn cứ Chà Là
- Chiến Đoàn 33 lưu động.

PHẦN THỨ BA:

- Biệt Phái Hành Chánh 1965
- Hội thảo, tiếp tân
- Hành Quân Tái Chiếm Lãnh Thổ
- Thuyên Chuyển Về Mỹ Xuyên
- Vài nét về địa phương chí
- Những Ngày Đầu tại Quận Mỹ Xuyên
- Tết Trung Thu
- Thăm viếng xã ấp
- Xin ngân khoản cho dự án phát triển
- Ném mìn pháo kích
- Tiền đưa cố vấn
- Trợ Cấp Xã Hội, 1966
- Tết Âm lịch
- Bắt sống 71 cán bộ cộng sản loại A
- Khánh Thành Các Dự Án
- Phái Đoàn Tổng Ủy Viên Xây Dựng
- Nông Thôn đến thăm
- Bầu Cử Quốc Hội Lập Hiến
- Kinh Lý
- Bầu Cử Tổng Thống và Thượng Viện

- Hội Gia Đình Bình Sĩ Vùng 4
- Hành Quân Trong Hệ Thống Sư Đoàn
- Tết Mậu Thân 1968
- Bàn Giao Chức Vụ Tỉnh Trưởng
- Cộng sản sát hại thân phụ
- Tổng Công Kích Tết Mậu Thân đợt 2 (Thăng cấp Thiếu Tá)
- Chỉ tiêu năm 69: Kiểm soát lãnh thổ
- Dưỡng Bệnh Tại Nhà Thương Grall
- Thăng Cấp Trung Tá
- Được đề cử làm Tỉnh Trưởng Bạc Liêu
- Năm 1972 Tang Túc
- Tiểu Khu Phó Sóc Trăng
- Hành Quân Thao Duyệt Cù Lao Dung
- Thụ Huấn Khóa Bộ Binh Cao Cấp
- Tiểu Khu Phó Bạc Liêu
- Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Lãnh Thổ kiêm Tham Mưu Trưởng, Tiểu khu Bạc Liêu
- Những Ngày Tàn Chiến Cuộc

PHẦN THỨ TƯ:

- Quản thúc - Quản lý
- Những ngày đầu trong tù Cộng sản
- Chuyển trại
- Chiến dịch Trấn áp, tử hình
- Bị kỷ luật
- Lên đường Ra Bắc
- Trại Tù cải tạo Lào Cay
- Tết Trong Tù
- Trại Tù cải tạo Bắc Thái
- Tết trong tù tại Bắc Thái

- Vợ thăm nuôi tại Bắc Thái
- Trại Tù cải tạo Nghệ Tĩnh
- Tù Vượt Ngục
- Vợ thăm nuôi
- Được phóng thích
- Sống bất hợp pháp trong XHCS.
- Nhà giáo dạy chui
- Tìm đường vượt thoát
- Giấy tùy thân giả thành giấy thiệt.
- Vượt biên thành công.
- Đến đảo Pulau Bidong, Mã Lai.
- Trại chuyển tiếp Sangei Besi.
- Rời thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai đến Hồng Kông -Seattle -Los Angeles -và phi trường John Wayne.

PHẦN THỨ NĂM:

- Định Cư Tại Hoa Kỳ ngày 21/2/89
- Ghi Danh Đại Học
- Bảo Trợ Anh em HO
- Đoàn tụ với vợ

Trên đường Cách Mạng:

- Tham gia Chính Phủ CMVNNTD
- Đại Biểu Chính Phủ Tiểu Bang California
- Sáng lập viên Liên Đảng VNNTD
- Trưởng Đoàn Công tác Hoa Kỳ
- Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ CPCMVNTD
- Thành lập Đại Biểu Tiểu Bang Nebraska

- Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ
- Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc
- Bộ Trưởng Bộ Phủ Thủ Tướng
- Hợp Nhất Đảng Dân Tộc Việt Nam
- Ủng Hộ Nghị Quyết không hoan nghênh cộng sản đến thủ đô tị nạn Little Saigon
- Vô Đức Văn không bị dẫn độ
- Phản công Nghị Quyết 36
- Hội Cựu Tù Nhân ra đời
- Vận động bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ
- Tưởng Niệm các nạn nhân 9/11
- Phong trào Chống Khủng Bố Quốc Tế ra mắt
- Đại Hội Quốc Dân kỳ II
- Cảm Nghi

PHẦN PHỤ LỤC:

Gồm những bài Nhận Định Chính Trị trong suốt thời gian tham gia đấu tranh nhằm giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam.

- Tưởng niệm Hoàng Đế Bảo Đại
- Nguồn gốc cờ Quốc Gia Việt Nam
- Biến cố liên tiếp trên quê hương Việt Nam từ năm 1945
- Việt Nam cần một Yelsin thời đại.

LINH TINH:

- Giấy chứng nhận Cao Ủy tị nạn LHQ và Hội Hồng Nguyệt
- Bằng lái xe dân sự
- Thẻ sinh viên
- Sắc lệnh - Nghị định - Công Lệnh (Ấn thưởng Huy Chương)
- Ấn tử hình (bản dịch tiếng Anh)
- Hình ảnh gia đình
- Hình ảnh sinh hoạt đấu tranh tại hải ngoại.

Lưu Múã Âu

Sau khi nền Đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cùng chung số phận với 20 triệu đồng bào tại Miền Nam, tác giả quyển hồi ký này đã phải trải qua biết bao nhiêu cam go thử thách, đôi lúc tưởng như tuyệt vọng.

Là một trong những Sĩ Quan QLVNCH đầu tiên tại Tỉnh Bạc Liêu, bị quản chế đặc biệt từ những ngày đầu, và sau đó là một bản án tử hình với tội danh “*giết quá nhiều Việt cộng*”. Tác giả đã bị Việt cộng dẫn ra những nơi công cộng như chợ Bãi Sào để dân chúng nhận diện khuôn mặt của một “*tên Ngụy ác ôn*”. Cộng sản muốn lợi dụng sự căm phẫn của quần chúng để trút lên đầu người mà chúng muốn xử chết. Thay vì bị quần chúng giận dữ “*ném đá*”, thì “*tên Ngụy ác ôn Nguyễn Văn Đôn*” lại được dân chúng thương mến dúi cho hai cần xé đồ ăn, nước uống, thuốc lá và tiền.

Thoát được bản án tử hình trong đường tơ kẽ tóc, nhưng tác giả không thể thoát được những năm tháng tù đầy trong khổ nhục và kinh hoàng tại địa ngục, từ Khám đường Bạc Liêu, đến Sóc Trăng rồi Phong Quang, Yên Bái, Phú Sơn Bắc Thái, Nghệ Tĩnh, Lào Cai... Gần Hai Mươi Ba năm kiêu hãnh đứng dưới ngọn Cờ Vàng ba sọc đỏ, hiên ngang tung hoành giữa làn đạn dầy đặc của địch nơi hàng trăm sa trường đã không làm nản chí người trai mang nặng nợ núi sông, nhưng những ngày tháng bị giam cầm trong tù ngục của cộng sản, quả thực đã làm cho tác giả nhiều lúc có cảm tưởng rằng cuộc đời mình sẽ phải chấm dứt ở đây.

Nghĩ về thân phận mình như cá chậu chim lồng đã là buồn, mà nghĩ về Dân Tộc lại càng buồn hơn. Dưới sự cai trị của Chủ Nghĩa vô nhân, cả nước chìm đắm trong cảnh tan nát thê lương, xã hội băng hoại, nhân phẩm con người bị chà đạp, tôn giáo bị đàn áp, tự do bị tước đoạt... Tương lai của đất nước, tương lai của Dân Tộc là một bức tranh đen tối như con thuyền mỏng manh đang chìm giữa đại dương mênh mông.

Sau khi thoát được 9 năm trong khổ nhục. Tác giả trở lại đời với hai bàn tay trắng. Nhà cửa không có. Gia đình ly tán. Tất cả mọi thứ đều xa lạ. Điều còn lại duy nhất ở con người tàn tạ này là một ý chí phấn đấu mãnh liệt. Nhất định phải vươn lên để

sống cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Ý chí này đã thôi thúc tác giả phải tìm mọi cách thoát ra khỏi Việt Nam đi tìm tự do, từ đó may ra có cơ hội tranh đấu giành lại tự do cho đồng bào.

Với tuổi đời chồng chất, với những giới hạn của một người đã quá tuổi "*thất thập cổ lai hy*", nhưng người lính già lúc nào cũng ôm trong lòng hoài bão là phải làm một cái gì đó, để có thể giúp dân Việt thoát ra khỏi họa diệt vong. Sự đau khổ của đồng bào trong nước đã thôi thúc người lính già dẫn thân, cùng với khối người Việt lưu vong liên tục gởi tới thế giới những thông điệp: Việt Nam không có tự do, Việt Nam không có Công lý, Việt Nam không có nhân quyền, và nhất là, bằng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời, trực tiếp góp một bàn tay với những Tổ Chức đấu tranh hầu có thể giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Quả thật, đây là một con đường chông gai, một việc làm *đội đá vá trời*, trong khi có nhiều bậc đàn anh đã nhụt hết ý chí hoặc bằng lòng an phận với cuộc sống lưu vong tủi nhục, thậm chí có những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ, sẵn sàng phản lại đồng đội để tìm con đường vinh thân, phì gia.

Viết lại quyển hồi ký này với mục đích ghi lại hình ảnh cùng những suy nghĩ riêng tư của đời mình, những phấn đấu liên tục từ ngày bước chân vào trường đời, để con cháu có thể hiểu được cuộc đời

đấu tranh không ngừng nghỉ của một Nguyễn Văn Đôn, từ thuở hàn vi đến những ngày tháng lưu vong cuối đời.

Viết lại quyển hồi ký này để hun đúc tinh thần đấu tranh của chính bản thân mình, với nguyện ước cả cuộc đời, phải được đứng **dưới ngọn Cờ Vàng** mến yêu.

Và trên hết, viết lại quyển hồi ký này, trong thời điểm 30 năm kể từ ngày toàn cõi Việt Nam rơi vào tay cộng sản, với ước mong tìm được những tâm hồn có cùng chung ý hướng trong việc đấu tranh giải cứu Dân Tộc thoát khỏi ách cai trị nghiệt ngã của Cộng Sản đang tàn phá quê hương.

Thành kính tri ân và tưởng nhớ đến Anh linh của tất cả Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho lý tưởng Tự Do. Tác giả cũng quý mến trao tặng quyển sách này đến các bạn trẻ Việt Nam với lòng tin cậy ở thế hệ trẻ, và niềm ân hận của thế hệ đi trước.

NGUYỄN VĂN ĐÔN

CỰU SĨ QUAN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
Hoa Kỳ, những ngày cuối tháng Tư, 2005

*

* *

TIỂU SỬ NGUYỄN VĂN ĐÔN

Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1932 tại Làng Sơn Định, Quận Chợ Lách, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, trong một gia đình có nề nếp Nho Giáo. Là con thứ ba gồm 6 anh em, 5 Trai 1 Gái, cha là ông Nguyễn Văn Ngọc và mẹ là bà Trần Thị Tất. Cha bị cộng sản sát hại năm Mậu Thân 1968.

Học lực: Đại Học Luật Khoa

-1953 Gia nhập trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

-1958 Du học tại Fort Benning Georgia, Lục quân Hoa Kỳ.

-1989 University Louisiana Hoa Kỳ,

-Cấp bậc sau cùng: Trung tá Thực thụ Hiện dịch QLVNCH,

-Giữ các chức vụ: Trung Đội Trưởng, Trưởng Phòng 3, Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng, Trung Đoàn 33 Sư Đoàn 21 Bộ Binh, Chi Khu Trưởng Quận Trưởng (Thanh Trị – Mỹ Xuyên) Tiểu Khu Phó Tiểu Khu Ba Xuyên, Tham Mưu Trưởng, Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng lãnh Thổ Tỉnh Bạc Liêu.

-Huy Chương: 52 lần Tuyên Dương công trạng.

-Đệ Tử Đảng Bảo Quốc Huân Chương Sắc Lệnh số 257/TT ngày 9/5/1972

- Đệ nhất hạng Chương Mỹ Bội Tinh Sắc Lệnh số 209/TT/ND ngày 16/1/72,
- Lục Quân Huân Chương, 2 Chiến Thương Bội Tinh, 26 Anh Dũng Bội Tinh (Cấp Quân Đội, Quân Đoàn, Sư Đoàn, Lữ Đoàn, Trung Đoàn), 1 Huy Chương Hoa Kỳ và các loại Huy Chương khác.
- 1975 Tù Cộng Sản Việt Nam, bị Toà Án Nhân Dân CSVN Tỉnh Sóc Trăng do Trần Bá Dương Chánh án, **Tuyên án Tử hình** ngày 8 tháng 9 năm 1975, sau đó lệnh hành quyết được đình chỉ và giảm án đày đi Lào Kay.
- Ngày 12/4/1988 Vượt biển đến Pulau Bidong Mã Lai.
- Định cư tại Hoa Kỳ 21 tháng 2 năm 1989.
- 1996 Tham Gia vào Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do.
- Hoạt động toàn thời gian tại Văn phòng Thường trực Trung Ương.
- Tháng giêng 1997 Giữ chức vụ Đại Biểu Chính Phủ Tiểu Bang California. Sáng lập viên Liên Đảng Việt Nam Tự Do với chức vụ Tổng Ủy Viên Thường Vụ Hội Đồng chấp hành Trung Ương Đảng. Trưởng ban Bí Thư Hội Đồng Lãnh Đạo LDVN TD.
- Ngày 1 Tháng 5/1998 Trưởng Đoàn Công tác Hoa Kỳ được bổ nhiệm tại mật khu (đội Trung sơn Thái Lan).
- Tháng 1 năm 2000 Hội đồng an ninh quốc gia

- đề bạt giữ chức vụ Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do.
- Tháng 1 năm 2003, qua Quốc Dân Đại Hội kỳ I, được đề cử giữ chức vụ Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do.
- 18/8/2003 Liên Đảng Việt Nam Tự Do hợp nhất Đảng Dân Tộc Việt Nam- Giữ chức vụ Ủy Viên Thường Trực Trung Ương Đảng - Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Đảng.
- 2/1/2005 Quốc Dân Đại Hội kỳ II, Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng Chính phủ Việt Nam Tự Do.

*
* *