

## PHẦN V

---

- Định Cư Tại Hoa Kỳ ngày 21/2/89
- Ghi Danh Đại Học
- Bảo Trợ Anh em HO
- Đoàn tụ với vợ

### **Trên đường Cách Mạng:**

- Tham gia Chính Phủ CMVNTD
- Đại Biểu Chính Phủ Tiểu Bang California
- Sáng lập viên Liên Đảng VNTD
- Trưởng Đoàn Công tác Hoa Kỳ
- Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ CPCMVNTD
- Thành lập Đại Biểu Tiểu Bang Nebraska
- Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ
- Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc
- Bộ Trưởng Bộ Phủ Thủ Tướng
- Hợp Nhất Đảng Dân Tộc Việt Nam
- Ủng Hộ Nghị Quyết không hoan nghênh cộng sản đến Little Saigon
- Võ Đức Văn không bị dẫn độ
- Phản công Nghị Quyết 36
- Hội Cựu Tù Nhân ra đời
- Vận động bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ

- Tưởng Niệm các nạn nhân 9/11
- Phong trào Chống Khủng Bố Quốc Tế ra mắt
- Đại Hội Quốc Dân kỳ II
- Cảm Nghĩ

#### **ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ NGÀY 21/2/89**

Đến Phi Trường John Wayne vào lúc 9 giờ đêm ngày 21 tháng 2 năm 1989. Đón tôi tại phi trường có Cẩm Nhung, Trung Tín, Trung Nghĩa và Cẩm Linh. Ngoài những đứa con tôi ra còn có Mục sư Nguyễn Xuân Bảo, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành (Christian Reform Church) mang tên Thánh đường Saigon, Anh Năm Giàu anh vợ mục sư Bảo và một số người trong Hội Thánh mà tôi không nhớ hết. Có một người Roumani chờ đón rước tôi, xe đưa về đường Birchwood giữa đường Euclid và New Hope trên đường Garden Grove, nơi các đứa con của tôi đang tạm trú tại đây. Sau khi lấy chỗ ở và bỏ đồ đạc vào phòng, tất cả đều lên xe đi dùng cơm tại Nhà Hàng Đồng Khánh. Bữa ăn đầu tiên tại Hoa Kỳ, vào lúc giữa đêm. Tôi thăm nghĩ, Cha con đoàn tụ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thượng Đế đã ban Hồng Ân

cho gia đình tôi sau 14 năm điêu linh thống khổ, Vợ tôi và hai đứa con gái thứ năm Cẩm Hồng và thứ sáu Cẩm Vân, vẫn còn sống bên kia bờ Đại Dương, tôi thấy xa xăm quá, không biết bao giờ mới đoàn tụ, nhưng dù sao cũng có được cái phao để giải cứu gia đình lần lượt thoát khỏi ách thống trị của cộng sản.

Thứ bảy đầu tiên kể từ khi tôi đặt chân đến Mỹ. Con tôi lái xe đưa tôi đến Pomona thăm cha mẹ vợ tôi, trong chuyến đi này thiếu một đứa con trai thứ ba là Nguyễn Trung Tín vì bạn đi làm Overtime tại Super Market THANH THANH. Bước vào nhà cha vợ tôi cả gia đình mừng rỡ, Cha mẹ vợ tôi còn một tuổi nữa là 80. Ông Bà mừng ôm tôi và khóc. Ông vừa mới ra Bệnh viện sau cơn giải phẫu cổ, tiếng nói khà khà rất khó nghe. Trò chuyện một hồi lâu, ông mang tất cả hồ sơ bảo lãnh gia đình tôi và các khai sinh từng đứa con của tôi, cũng như Hôn thú của vợ chồng tôi, cha tôi giao lại cho tôi, không nói năng gì cả, nhưng tôi đoán biết cha tôi giao trách nhiệm lại cho tôi. Ông rất kỹ lưỡng khi làm hồ sơ bảo lãnh cả gia đình tôi, lúc ông còn là thường trú nhân, và sau này khi Ông vào Quốc tịch, làm đơn lại bảo lãnh vợ chồng tôi cho mau được phỏng vấn. Nhưng hôm nay tôi đã vượt biên đến đất Mỹ, kể như nhẹ gánh cho cha mẹ tôi một phần lớn. Lúc tôi ở đảo Bidong chỉ viết cho cha tôi một cái thư nói rất ngắn gọn, sau khi đã được phái đoàn nhận, tôi vào

định cư tại Hoa Kỳ. Nội dung trong thư tôi nói Ba Má nhận được thư này thì con cũng sẽ đến đất Mỹ, đừng bận tâm tiếp tế gì cả. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ hàn huyên tâm sự, nỗi vui sướng của cha mẹ vợ tôi biểu lộ thấy rõ. Từ nay sẽ nhẹ gánh đối với chúng tôi, vì Ông bà còn nhiều người ở VN phải lo.

Lúc 3 giờ chiều, bốn cha con tôi từ già ra về nghỉ đêm, chuẩn bị làm lễ Tạ ơn Thượng Đế tại nhà thờ và chụp hình lưu niệm, vào sáng Chúa Nhật hôm sau đã sắp xếp xong tại Thánh Đường Sài Gòn. Trong tuần lễ này, con gái lớn của tôi Cẩm Nhung xin nghỉ phép một tuần đưa tôi đến Sở Xã Hội làm Thẻ An Sinh Xã Hội, làm thủ tục xin trợ cấp đầu tiên đến định cư, khoảng 340 Mỹ kim mỗi tháng, trong vòng một năm. Đi khám sức khỏe, khám răng, làm thủ tục để chuẩn bị thi bằng viết lái xe. Đưa đi trắc nghiệm để đi học .v.v... nói chung là hoàn tất thủ tục cho người mới đến định cư tại Hoa Kỳ.

Nghĩa, đưa con thư tư của tôi đã có xe và bằng lái, mỗi ngày đi làm về sớm, sau 5 giờ thường đưa tôi đi tìm các cơ quan lo về di trú, để hỏi cách thức Bảo Lãnh gia đình của tôi, còn lại ở Việt Nam. Mặt khác tôi cũng đi tìm việc làm để có lợi tức tạo phương tiện cho cuộc sống mới. Dù có việc làm nhưng chiều thứ sáu từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối hằng tuần đến nhà thờ học Kinh Thánh và sáng Chúa nhật là đi

lễ nhà thờ từ 9 giờ đến 12 giờ trưa, dù trả tiền nhiều gấp đôi tôi cũng không đi làm, nó trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi. Tôi sắp xếp thời dụng biểu để có thì giờ xen kẽ đi học lớp Computer. Tôi được thu nhận vào chỗ bán vé bay Dynamic Team Travel tại đường Margo Brookhurst, mỗi tháng trừ cấn còn được 750 Mỹ Kim. Kể như cuộc sống được tạm ổn. Cuộc sống đã ổn định, Chúng tôi thuê một Apartment 3 phòng tọa lạc số 9552 đường Washington, Thành phố Garden Grove, góc đường Bolsa và Bushard mỗi tháng 760 Mỹ kim. Tôi ở một phòng, Hai đứa con trai một phòng và hai đứa con gái một phòng.

Người chủ cho thuê là người Mỹ trắng thường complain việc hút thuốc trong nhà. Tiết tháng 3 mà trời vẫn còn lạnh, một đêm nọ tôi hết thuốc hút khoảng gần 10 giờ đêm tôi bách bộ từ Chợ Hoa Phát tức là đường Bushard đi dọc theo lộ Bolsa đến gần đường Beach mà không có một tiệm nào bán thuốc hút cả. Tôi nhớ hồi thuở nhỏ, tôi đi du học có nhiều kệ thuốc bỏ tiền vào kéo thuốc ra, kể cả diêm quẹt nữa, mà tại sao bây giờ không thấy nơi nào bán thuốc hút cả. Tôi hơi bực bội quay trở về, nhin thuốc một đêm. Sáng hôm sau tôi mua một cây thuốc ba số 555 hút đến ngày tứ tư, còn không đầy 3 gói. Ban đêm trời lạnh chưa quen nên khó ngủ, tôi dỗ giấc ngủ bằng cách nghe những bản nhạc xưa cũ như bản Giọt Mưa Thu do Kim Anh ca, bản

Mưa Rừng do Thiên Trang ca .v.v... tôi ngủ quên lúc nào không hay, tàn thuốc rớt xuống thảm, cháy lủng một lỗ. Tôi cảm thấy nguy hiểm nên quyết định hút hết 2 gói thuốc còn lại là bỏ hút thuốc luôn.

Đúng như vậy, kể từ hôm 14 tháng 3 năm 1989, tôi bỏ thuốc, và cho đến ngày viết trang hồi ký này, gần tròn 16 năm. Tôi đã cương quyết vượt qua mọi cám dỗ, mặc dù bạn bè mời tôi hút chơi một điếu thuốc trong các buổi tiệc vui, nhưng tôi vẫn khước từ. Có những lúc ở trong tù tìm từ điếu thuốc Lào bằng hạt tiêu và ở trại tị nạn tìm mua một gói thuốc không phải là đơn giản nhưng đến xứ sở tự do đầy đủ tiện nghi, mà tôi đã loại bỏ tất cả, là điều không phải là dễ thực hiện.

Trong những ngày lễ Phục Sinh tôi mới vừa thi đậu bằng viết lái xe nhưng tôi mượn xe cùng đi với một người bạn của con tôi đến San José thăm bạn bè cũ. Trên đường đi cũng như về, tôi tập lái mục đích là cho quen tay lái lúc đổi lane (Change lane) để đi thi. Khi trở về tôi thi đậu bằng lái ngay. Có một kỷ niệm khó quên lúc đến Bắc Cali gặp lại 2 Ông Phó Quận cũ là Lưu Văn Long và Nguyễn Thành Tâm. Cả hai Ông giúp một số tiền phụ mua chiếc xe Oldsmobile cũ đời 1982 để làm phương tiện đi lại.

Đã mua xe và có bằng lái, việc di chuyển không lệ

thuộc vào con cái nữa. Tôi xin làm ở một tiệm bánh, là đi phân phối bánh cho các chợ Super Market, chẳng những ở trong Quận Cam mà đi cả các quận SanDiego, San Bernadino, Los Angeles v.v... Tôi biết đường xá nhiều là nhờ lái Free Way bằng xe VAN, lợi tức hằng tháng vừa lãnh Check vừa tiền mặt là 1100 Mỹ Kim. Đã nếm mùi Laid Off tại Hãng Dynamic Team Travel khi tôi nhận đi bỏ bánh.

### **GHI DANH ĐẠI HỌC**

Vào khoảng giữa tháng 5, Tại Hội Thánh Tin Lành hệ phái Reform Bible, có tổ chức nhiều nhóm dự thi Test of English Foreign Language. (TOEFL) dành cho Guest Student Sit-in tại các Trường Đại Học Đạo, ngoài Tiểu bang như Iowa, Michigan, Louisiana v.v... thí sinh tình nguyện được Giáo Hội nuôi và sau này có người tốt nghiệp thần học trở thành Mục Sư phục vụ tại các thờ thuộc hệ thống của Giáo hội. Trong khi đó việc ghi danh đi học cũng là một cái Job mà người tị nạn thường nói đùa là Chánh Phủ mượn đi học. Sự thật Hoa Kỳ là một quốc gia có nhiều cơ hội cho những ai muốn tiến thân, tuổi nào cũng học được cả.

Tại Tiểu Bang California, Đại Học Công lập và Đại Học Tư, chia ra rõ rệt hai hệ thống. Hệ thống UC (University of California) và hệ thống CSU (California State) cộng thêm khoản 107 Đại Học Cộng Đồng (Community Colleges). Cách ghi danh và học phí tại các UC công lập tại California thời điểm đó có 9 UC công lập như là: Bakeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Riverside, San Francisco, San Diego, Santa Barbarra, và Santa Cruz. Và có 20 trường (CSU) California State University như Bakerfield, Chico, Dominguez Hill, Fresno, Fullerton, Hayward, Humboldt, Long Beach, Los Angeles, North Bridge, Pomona, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Jose, Sam Luis Obispsonoma và Sannislaus.

Thủ tục ghi danh Học sinh tốt nghiệp Trung học có Grade Point Average (GPA ) có ít nhất là 3.30 tuy nhiên rất đông điểm cao hơn vượt quá khả năng thu nhận của mỗi UC, nên đối với các cô cậu tú, điểm (SAT) Scholasric Apptitude Test, đo lường kiến thức tổng quát của thí sinh về toán và Anh Văn và điểm (ACH) Archievement Test đo lường trình độ hiểu biết của thí sinh, về ngành định xin học ở Đại học, gần như ai cũng pass cả, vì vậy đối với Cali lúc nào cũng khó chen chân đối với người lớn tuổi và cũng khó chọn ngành theo ý muốn. Một Điều kiện khác nữa là Bài tham luận từ 4 đến 500 chữ với đề tài thường nói là lý do tại sao thí sinh thích học ở UC. Ghi danh vào các Đại Học Tư ngoài Tiểu Bang

Cali thì mỗi trường có chính sách và độc lập về cách tuyển chọn cũng dựa theo chỉ số hợp lệ (Eligibility Index) Điều kiện nộp đơn và Ủy Ban tuyển chọn sinh viên dù công hay tư đều thay đổi hằng năm. Một ủy ban cứu xét thẩm định phỏng vấn và chung quyết dễ dàng hơn ở California và Văn phòng chuyên lo trợ giúp tài chánh ở cấp Liên Bang Federal Student aid information Center PO BOX # 84, Washington DC 20044, cũng ưu tiên và dễ dãi Cho nên nhiều người ra ngoài Tiểu Bang theo học trong số này có tôi, theo học tại Tulane University, Louisiana. Tôi không nhớ rõ Tiền học bổng Pell Grant 2400 cho một sinh viên, Tiền Loan 2625 cho sinh viên năm thứ hai và 5500 cho sinh viên năm thứ 3 và thứ 4. Sinh viên Cao Học tiền Loan có thể lên đến 10 ngàn một năm. Trong khi đó người được hưởng trợ cấp xã hội mỗi năm được 4080 đồng. Chưa kể những chương trình cho vay đặc biệt. Sinh viên có thể vay tiền để trang trải học phí với lãi suất nhẹ. Chương trình Stafford Loan, sinh viên có thể vay tối đa 2625 Mỹ kim với lãi suất 8 % một năm Supplement Loan, tiền vay tối đa là 4 ngàn một năm, lãi suất từ 9 đến 12% và bắt đầu trả từ tháng thứ bảy.

Nói tóm lại về tài chánh trong năm học không lo lắng đối với sinh viên Cao học có thừa thời gian đi làm Work study có khi không cần chương trình loan đặc biệt. Tôi đang nghiên ngẫm Luật Hành Chánh

Administrative law, luật Hiến Pháp Constitutional law, Luật Thương mại Commercial law, Hình Luật Criminal law .v.v... thì được tin cha vợ tôi qua đời vào ngày 19 tháng 12 năm 1989, tôi về cùng 4 đứa con thọ tang Cha vợ tôi, Ông Huỳnh Bửu Rớt, Chủ tịch Hội Cao niên tạ thế tại Thành Phố Pomona mà hiện tại còn duy trì giải Khuyến học phát thưởng hằng năm cho học sinh mang tên Ông. Cha vợ tôi qua đời, con cái có mặt đầy đủ kể cả gia đình người chị vợ ở Pháp, chỉ thiếu vợ tôi còn kẹt tại Việt Nam và đứa con thứ bảy mới thăm Ông vừa trở về Massachusetts, chưa kịp sắp xếp để trở lại dự đám táng.

Mai táng cha tôi xong mọi người chia tay trở lại, lao đầu vào công việc của mình. Nước Mỹ ai cũng phải làm việc 8, 10 hoặc 12 tiếng đồng hồ là bình thường, có người làm 2 hoặc 3 jobs. Vợ chồng có khi cả tuần mới gặp nhau được ngày nghỉ, vợ làm ban ngày, chồng làm ban đêm, vợ lẫn chồng ít khi làm chung một hãng để tránh trường hợp Hãng Down là thất nghiệp cả hai, tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, không kham nổi, nên người đời thường nói mất Job là mất nhà, mất xe, có khi mất cả vợ nữa.

Tôi xin được Job bán Xăng ARCO tại Metairie 24 giờ trong tuần, chọn ngày thứ ba và thứ năm từ 7 giờ đến 11 đêm, Thứ bảy và Chúa nhật từ 3 giờ đến 11 giờ đêm, mỗi giờ 5 Mỹ Kim, như vậy mỗi tuần thu

được 120 Mỹ kim phụ trang trải chi phí. Bốn đêm trong tuần sau 11 giờ đêm phải tổng kết số nhiên liệu bán ra, vé số, thuốc hút, nước uống trong ngày..., kết toán làm Daily Report xong khóa cửa để Alarm, về đến nhà đã hơn nửa đêm. Công việc đều đặn vừa học vừa làm thời gian qua mau, ngày này sang ngày nọ, tháng nọ sang tháng kia. Công việc hằng ngày trở nên bình thường, phải phấn đấu để hoàn tất hai niên học và tốt nghiệp vào ngày 31 tháng 5 năm 1991, theo chi tiêu đã đặt ra.

Cũng trong năm 1991 này là năm gả con gái Cẩm Linh, con gái út lại gả trước, đúng như Ông bà ta nói, Duyên ai nấy gặp, lần đầu tiên tôi làm xui với Nhạc Sĩ Anh Bằng. Cũng làm đám nói tại nhà số 9552 đường Washington đúng theo thủ tục của Ông Bà Cha mẹ để lại. Rồi kế tiếp làm lễ cưới tại nhà hàng GRAND GARDEN trên dưới 40 bàn, gồm bạn bè và thân hữu đôi bên tham dự.

### **BẢO TRỢ ANH EM H.O.**

Khi tôi rời khỏi Việt Nam, có lời nguyện phải PHỤC QUỐC, sở dĩ tôi trốn khỏi Việt Nam là vì tôi mòn mỏi trông chờ, ra đi người nào mất người nấy, không thấy ai thành lập một Chính Phủ lưu vong ở Hải ngoại. Ngoài Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, đã bị tan rã. Tôi quan niệm rõ ràng, là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền nam Việt Nam, lẽ ra các vị đã từng lãnh đạo quốc gia gia như là Tổng Thống, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng, Hạ Viện, Ngoại trưởng, Tướng lãnh, Đoàn thể chánh trị, Thân hào Nhân sĩ người Quốc gia... phải có trách nhiệm thành lập một chánh Phủ lưu vong để giữ chính danh và duy trì được tính liên tục lãnh đạo cho công cuộc đấu tranh chống cộng sản xâm lược.

Tiếc thay, việc thành lập Chánh Phủ để có Chính danh giữ lá cờ Quốc Gia Việt Nam của chúng ta mà trước năm 1975 hằng trăm quốc gia trên thế giới công nhận chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Một quốc gia hợp Hiến, hợp Pháp với 3 cơ chế hản hời: Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp. Đến hôm nay, không ai đứng ra lập Chính phủ, tôi thất vọng hoàn toàn.

Hầu hết tù nhân Chánh trị có trên 3 năm bị nhốt bởi chế độ cộng sản, giờ đây được Chánh Phủ Hoa Kỳ thỏa hiệp, cho định cư theo diện HO.



Tôi tình nguyện vào nhà thờ Tin Lành làm thiện nguyện để thiết lập Hồ sơ định cư cho tù nhân Chánh trị với mục đích có được một lực lượng cầm thù cộng sản tiếp tục đấu tranh, tạo thế mạnh thành lập Chánh Phủ lưu vong, mặc dù quá muộn, nhưng "Có còn hơn không". Trong nhà Thờ Cơ Đốc, Ban Chấp sự có Thầy Nhiều, Anh Sổ, và tôi lo việc thiết lập hồ sơ từ Việt Nam gửi tới xin bảo trợ. Nhiều hồ sơ bị thầy Nhiều loại ra ném cất vào tủ, vì không phải theo đạo Tin Lành. Tôi giải thích chúng ta làm công tác từ thiện không nên phân biệt và ưu tiên cho tôn giáo nào. Nếu họ là tôn giáo khác, khi họ đến, mình giảng Phúc Âm cảm hóa họ, họ sẽ theo đạo, việc gì mà chúng ta phân biệt. Tiếng nói của tôi không được đồng thuận vì vậy cho nên tôi lãnh phần nhận hồ sơ.

Trong đầu thập niên 90, chương trình HO ào ạt, mỗi ngày Hội Thánh tiếp đón 5, 7 gia đình ở phi trường là việc bình thường. Lúc đầu, đa số người mới đến được Hội World Relief thông báo nhiều nhất. Lý do tuy có nhiều Hội như USCC, Church World Service, Lutheran, World Relief, nhưng số tiền được lãnh của mỗi hội lại khác nhau. Có hội thì phát 350 Mỹ kim mỗi đầu người, có hội phát 200 Mỹ kim mỗi đầu người, có hội 175 Mỹ kim mỗi đầu người, nguyên nhân là có những hội thuê mượn quá đông nhân viên, thuê thầy dạy Anh Văn v.v... chi phí nhiều hơn, vì vậy cho nên Hội thánh Tin Lành chúng tôi,

tất cả đều tập trung hồ sơ vào hội World Relief.

Tôi làm một bài toán thì thấy rõ vào thời điểm đó, bảo trợ một gia đình 6 người, gồm 2 vợ chồng 4 đứa con, cộng là 6 người nhơn cho 350 lãnh được 2100 US. Như vậy với số tiền 2100 US trở lên, thì dễ định cư. Tiền thuê nhà 3 phòng lúc ấy cũng phải 900 Mỹ kim, mua một chiếc xe cũ làm chân đưa đón gia đình cũng 1000 Mỹ kim, số tiền còn lại deposit Điện Thoại, Gas, Điện, là vừa đủ. Gia đình nào cũng được hưởng phiếu thực phẩm, từ 70 đến 120 mỹ kim cho mỗi đầu người. Đồ đạc trang bị trong nhà như Tủ lạnh, Giường, Nệm, Bàn ăn, Sofa... lúc nào cũng chứa trong kho hội thánh, dụng cụ nầy cấp phát free cho gia đình mới đến. Sau đó hướng dẫn đi học thi lái xe, gửi cho họ đi làm kiếm lợi tức.

Đầu năm 1992 tôi có được 2 Jobs bán xăng ở Thành Phố Downey và Compton tôi sắp xếp công việc làm cho thuận tiện, mà không trở ngại trong việc định cư anh em HO. Nói chung trong tuần làm buổi tối vài đêm từ 8 giờ chiều tới 12 giờ đêm và có vài ngày làm buổi sáng, từ 5 giờ đến 1 giờ trưa. Việc làm nó trở thành thói quen, khi được báo một gia đình đến việc trước tiên là phân công người đi phi trường đón rước họ về Nhà Thờ. Người chịu trách nhiệm hướng dẫn làm thủ tục định cư, xin trợ cấp xã hội, Thuê nhà, trang bị, học lái xe, gửi đi làm cho đến khi hoàn tất thủ tục định cư.



Cá nhân tôi định cư rất nhiều gia đình trong số có tất cả 46 HO. Những năm 91, 92, 93, 94 là những năm định cư quá đông, có nhiều ngày hướng dẫn xin An sinh xã hội lên đến 50 người. Không khí rất phấn khởi vì mình đã làm được nhiều việc nghĩa, và hy vọng trong số này sẽ có người cùng chí hướng với tôi trong việc đấu tranh quang phục quê hương.

Ở Hoa Kỳ mỗi khi gả cưới cho con, bậc làm cha mẹ chỉ hợp thức hóa mà thôi. Cẩm Nhung con gái lớn lấy chồng, làm đám cưới vào ngày 19 tháng 2 năm 1994 Gia đình hai họ nhà trai, nhà gái, cộng thêm bạn bè thân hữu cũng khoảng 45 bàn. Tuy rằng không hẳn là cảnh gà trống nuôi con nhưng vợ tôi vẫn còn ở Việt Nam chưa có hy vọng ngày sum họp, tôi đã làm mọi thủ tục với một công dân Mỹ lãnh vợ, vì vợ tôi có một đứa con nuôi tên Cẩm Thanh mà lúc lên đảo Bidong, tôi không có khai, nên phải điều chỉnh mất nhiều thời gian. Rồi năm sau tiếp tục làm lễ thành hôn cho con trai Nguyễn Trung Tín tại nhà Hàng 4 Mùa ở đường Brookhurst. Ở Mỹ có nạn đua nhau quay phim chụp ảnh, đám cưới nào cũng tương tự như nhau, gần như là thông lệ.

### **ĐOÀN TỤ VỚI VỢ**

Đến cuối tháng 4 năm 1996 vợ tôi và đứa con nuôi

Cẩm Thanh mới rời khỏi Việt Nam. Ngày đến phi trường Los Angeles, coi như gần 22 năm vợ tôi sống dưới chế độ cộng sản, hy sinh cho chồng con bao nhiêu thứ oan nghiệt phải chịu đựng. Mẹ vợ tôi, Bà Lương bá Nho, đã bị tai biến mạch máu não từ ngày 9 tháng 1 năm 1994. Mặc dù tôi vừa làm ở Hội Thánh vừa đi làm ở cây xăng, nhưng ngày nào tôi cũng lái xe từ Westminster đi Pomona đút cơm cho mẹ vợ tôi, nó trở thành thói quen, vì vậy vắng tôi bà hỏi và trông đợi. Hôm nay tôi mang xe lăn đưa bà cùng ra phi trường đón vợ tôi. Chưa lúc nào sung sướng bằng lúc này, cả gia đình sum họp mà mẹ vợ tôi cứ tưởng không bao giờ có ngày này. Vợ tôi sang Mỹ với diện đoàn tụ, nên không được hưởng trợ cấp ngoài Phiếu thực phẩm và Medical ăn theo Cẩm Thanh mới 11 tuổi. Con gái lớn bảo trợ tài chánh nên ở chung với con là Cẩm Nhung.

### **TRÊN ĐƯỜNG CÁCH MẠNG**

Từ ngày định cư trên đất Mỹ tôi không tham gia bất cứ một Hội đoàn nào. Tôi có tiếp xúc với Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại nhà hàng Á Đông trên đường Brookhurst, sau buổi tiếp xúc, tôi cảm thấy thất vọng. Ngoài ra có nhiều nguyên nhân, hầu hết các đoàn thể gần như là Hội ái hữu, hằng năm chỉ đến

hội họp, đọc diễn văn chúc tụng cho nhau, ăn uống hoặc nhảy đầm rồi mạnh ai về nhà nấy. Nhiều Hội Đoàn có ghi rõ trong Nội Qui là không làm Chính trị, thật quái đản đối với tôi. Cộng đồng thì chia làm 2 phe, bị phân hóa rõ rệt. Nạn bê phái lấy thịt đè người và chụp mũ vẫn thịnh hành ở xứ gió tanh mưa máu nầy. Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ thiếu đứng đắn, mở diễn đàn triệt hạ đối lập của mình, cộng thêm việc chỉ biết làm lợi cho cá nhân. Báo chí thì ngòi bút thiếu trung thực, không còn mang danh là Đệ tứ quyền nữa. Có những anh em HO chưa phải là thường trú nhân, không biết vị trí của mình đứng ở đâu cũng đua nhau gọi vào dài chữ Ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ nào là Phản chiến, nào là trốn quân dịch v.v... và v.v...

Những anh em gia đình HO mà tôi dày công xây dựng để có một lực lượng như tôi đang ôm hoài bão để tạo thành một thực thể chính trị đấu tranh với cộng sản, thì nay gần như hầu hết an phận với hiện tại, lại còn ôm mộng trở về Việt Nam thăm quê hương. Có những gia đình có 6 tay lao động đến định cư năm trước, năm thứ hai họ mua nhà. Giá thị trường lúc đó nhà Cali khoảng 120 ngàn trả làm 30 năm thì cả gia đình dồn nỗ lực để trả tiền Bill. Có nhà thì lại phải có xe mới, trả góp mỗi tháng tối thiểu 300 US. Cứ như thế mà chạy đua với nền kinh tế của nước Mỹ vì vậy cho nên không còn thời gian tham gia việc đấu tranh.

### **GIA NHẬP VÀO CPCMVNTD**

Giữa năm 1996 tôi đang đứng trên lễ đường Bolsa tôi nhận được một tờ báo Đông Dương trong đó có cả Chương trình Cứu Quốc. Tôi mang về nhà, xem đi xem lại, có những tiết mục mà gần như tôi muốn thuộc lòng. Tôi bắt đầu tìm hiểu, quả thật một tổ chức đúng với mơ ước của tôi đã mang trong lòng từ khi còn trong nhà tù cộng sản. Tôi tìm địa chỉ và số điện thoại, biết được vị trí, tôi đi qua đi lại nhiều lần theo dõi. Rồi một ngày của năm 1966, thành linh tôi được biết Phái đoàn Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do tổ chức nói chuyện tại Seattle Washington State. Trên bàn chủ tọa có Luật sư Nguyễn Khắc Chính, có Trung Tướng Linh Quang Viên, Có Tổng Thư Ký ủy Ban Điều Hợp Trung Ương, Ông Nguyễn hữu Chánh, trả lời một số câu hỏi mà báo chí đặt ra, trong đó có cô Tuyết nào đó hỏi một câu rất hợp với ý của tôi. Tôi bạo dạn leo lên Văn phòng tại Bolsa, âm thầm nhặt một số tài liệu mang đi phát cho mọi người. Báo Đông Dương đem đi quảng bá tại các nhà thờ, trường học... Tôi còn nhớ phát báo ra gặp những người khó tánh ném đi trước mặt tôi. Tôi kiên nhẫn nhặt lên, có khi tôi vào bao thư gửi đường Bưu điện cho bạn bè ở khác Tiểu bang.

Tôi cho số điện thoại Văn phòng Chánh phủ Cách Mạng VNTD để Ô Nguyễn Văn Sĩ gốc Tỉnh Trưởng

Bình Tuy đang ở Pomona, anh em bạn rể với tôi, với mục đích liên lạc tìm hiểu phụ với tôi. Sau khi đối chiếu được biết họ đã ra mắt tại quốc nội vào ngày 30 tháng 4 năm 1995.

Tôi trực tiếp gặp Tướng Linh Quang Viên trên Văn phòng đường Bolsa, sau khi tiếp xúc, Trung tướng Linh Quang Viên nói với tôi có một số sĩ quan cấp tá đã tham gia, vậy mời Đôn vào làm việc với anh em. Nghe Trung Tướng nói tên một vài vị sĩ quan cấp tá mà tôi có quen biết, nên trước khi cáo từ ra về tôi đề nghị với Trung tướng Viên: Thừa Trung Tướng giai đoạn Cách Mạng mình cần phẩm chất không cần lượng thừa Trung tướng, hy vọng tôi sẽ đóng góp công sức còn lại của tôi cho tổ chức. Về nhà tôi suy nghĩ, có một sĩ quan cấp tá tôi tạm dấu tên lúc ở đảo Bidong và Sangei Besi mà tôi là Trưởng trại (Điều Hợp trại) xin làm trưởng ban xã hội, tôi cũng chưa dám giao mà bây giờ ông ta làm Cách Mạng ghê quá. Ông ta lớn tuổi mà ở đảo cứ lấy cái cấp bậc Trung tá cũ ra đi rù các bà giá, và con gái nhẹ dạ yếu đuối ở đảo không làm công việc nặng nổi. Bởi Trung tướng Viên giới thiệu tên Trung tá này làm cho tôi chùn bước, trong khi tôi đã tin tưởng ở luật sư Nguyễn Khắc Chính, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà vụ nhà thờ Vinh Sơn bùng nổ, Ông ta bị bắt và lãnh án tử hình, sau cùng giảm án xuống 18 năm tù ở và được Văn Bút Quốc tế can thiệp định cư tại Hoa Kỳ, nó thúc dục tôi phải dẫn

thân. Hai hôm sau tôi trở lại Văn phòng Bolsa để lấy tài liệu gửi đi và xin gặp ông Nguyễn Hữu Chánh trong văn phòng. Tôi tự giới thiệu về tôi và ông nói sơ qua về quá trình và diễn tiến của tổ chức. Ông muốn nói nhiều với tôi, nhưng tôi thấy đủ rồi vì quan niệm của tôi là phải có một Chính phủ để giữ thế liên tục, rồi 5 hoặc 7 năm sau sẽ tìm cách tạo thế chính danh nên tôi không thắc mắc gì cả.

Một yếu tố quan trọng làm tôi vững niềm tin là cuối năm 1995, Do áp lực của cộng sản Việt Nam, Chính quyền Cambodge đã ra lệnh ngăn chặn các hoạt động và trục xuất 6 thành viên của Chính Phủ CMVNTD trở về Hoa Kỳ, và đưa 38 thành viên tại Lào, Cambodge và Việt Nam ra trình diện trước một cuộc họp báo quốc tế tổ chức tại Nam Vang Kết quả bị cảnh cáo và không được hoạt động nữa, có sự chứng kiến của giám sát của cơ quan quốc tế nhân quyền.

Tôi không nhớ rõ ngày tháng, tôi tổ chức một bữa cơm tối ở nhà, tôi mời Ông Chánh, Ông Lê Khắc Lý, Hà Thế Ruyệt và Trần Văn đến nhà tôi bàn thảo một số công việc, tôi còn nhớ có anh bạn tù của tôi là Anh Trần hữu Đình, Tôi tâm tình với Anh Nguyễn hữu Chánh và tôi chánh thức gia nhập vào Chánh phủ.

Mỗi thứ Bảy hằng tuần, có những buổi sinh hoạt

của Hội Đồng Đại Biểu California Trên bàn Chủ tọa gồm có Ông Nguyễn hữu Chánh, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, Trung Tướng Linh Quang Viên, Quân ủy Trưởng và Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Quân Ủy Phó. Tôi chánh thức nhận Quyết định bổ nhiệm và ấn tín Đại Biểu Chánh Phủ Tiểu Bang California.

### **ĐẠI BIỂU CHÍNH PHỦ TIỂU BANG CALIFORNIA**

Ngày 26 tháng 1 năm 1997, Lễ ra mắt Đại Hội Chánh nghĩa hơn 3000 người Việt Nam tị nạn cộng sản và nhiều quan khách ngoại quốc, các giới chức đại diện Chính quyền Hoa Kỳ đến tham dự. Trong dịp này thành phần lãnh đạo các cơ cấu và hơn 200 đại biểu của CPCMVNTD về từ khắp 5 châu ra mắt đồng bào Thủ đô tị nạn của người Việt Hải ngoại. Đặc biệt cán bộ tại California gồm có 16 Đại Biểu tham dự. Tôi, Nguyễn Văn Đôn, Đại Biểu Chính Tiểu Bang California – Nguyễn văn Sĩ Đại Biểu San Bernadino- Ông Tôn Văn Mão Đại Biểu San Diego, và 13 thành viên khác.

Sau ngày làm lễ ra mắt Văn Phòng Hội Đồng Quân Ủy và Hội Đồng Đại Biểu Tiểu Bang Cali, từ Bolsa

dụn về kế bên Sở Di Trú trên đường Hazard, số 14550 Magnolia, Thành phố Westminster CA 92683, nơi đây làm lễ đầu tiên Tưởng niệm ngày mất nước 30 tháng 4 năm 97. Hơn 100 thành viên nông cốt về tham dự. Trong dịp này tôi mới được cụ Phan Thanh Nhân, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo gia nhập vào CPCMVNTD với cương vị Cố Vấn.

Tôi nhận lãnh trách nhiệm nên thay đổi việc làm Từ Downey và Compton về bán ở tiệm Food Store đường Hazard và Magnolia cho thuận tiện. Đặt kế hoạch học tập và kết nạp thành viên các thành phố và quận hạt có đông người Việt tị nạn. Mở rộng vùng Bắc Cali như San Jose, Sacramento, San Francisco, Santa Clara, Fresno v.v... Miền Nam Cali chú trọng các Thành Phố Covina- Monterey Park- Elmonte, Alhambra, Santa Ana v.v... Công tác Thông Tin tuyên truyền xuống đường phát báo Đông Dương và đảm trách Chương trình Phát Thanh Dưới Ngọc Cờ phục Quốc trên làn sóng 106.3 FM và sau này 11.90 AM mỗi Chúa nhật một tiếng đồng hồ.

### **SÁNG LẬP VIÊN LIÊN ĐẢNG VIỆT NAM TỰ DO**

Để đáp ứng với nhu cầu Chiến lược của giai đoạn đấu tranh giải thể chế độ cộng sản, chuẩn bị cho

giai đoạn tái thiết đất nước, phục hưng Dân tộc. Liên Đảng Việt Nam Tự Do đã quy tụ những đảng viên thuộc các đảng phái chính trị, mặt trận Đoàn thể, Chánh khách và rất đông Nhân sĩ trí thức tham dự. Liên Đảng Việt Nam Tự Do, Bộ phận Hải Ngoại đã chánh thức ra đời sau hai ngày Đại Hội sơ bộ lần đầu tiên tổ chức vào ngày 15 tháng 8 năm 1997 tại Thành phố Garden Grove Nam California Thành phần sáng lập gồm 72 thành viên. Lễ Tuyên thệ được cử hành vào lúc 7 giờ tối và bế mạc lúc 9 giờ đêm. Tôi được đề bạt làm Tổng Thư Ký Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương Liên Đảng VNTD. Ngày 27/4/98 Tôi đích thân Tham dự Đại Hội Kỷ Niệm 3 năm thành lập CPCMVNTD tổ chức tại căn cứ 702 tại Biên Thùy Đông Dương.

Tôi chuẩn bị 450 kilos quà, gồm thuốc men, quần áo, đóng thành 4 thùng gửi chiến hữu Sĩ 2 thùng tôi mang theo 2 thùng. Đến Bangkok Thái Lan, đã có sẵn một số anh em đợi tại phi trường. Tôi còn nhớ Chiến hữu Hà Viên lái xe và chở tất cả đồ đạc về Khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài hơn chục tiếng đồng trên phi cơ. Sáng hôm sau 29 tháng 4 năm 2004 lúc 3 giờ khuya, mọi người lên xe Bus đi Long Chay nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thai Lan dọc theo bờ biển. Phái đoàn Hải ngoại tập trung ở đây gần 100 người đã được chuẩn bị chu đáo, cứ 2 người ở một phòng, dùng cơm chiều và đêm sinh hoạt tại Câu Lạc Bộ, để chia sẻ từng

nhóm đến điểm xuất phát sẽ có người hướng dẫn leo núi để đến căn cứ 702 vào ngày 30/4/1998.

Tất cả Valise và đồ đạc đều để lại tại chỗ, chỉ mang theo đồ dùng cần thiết. Nhóm của tôi được xe rước đi sau cùng đến chân núi là điểm xuất phát. Tại đây có Chiến hữu Jimmy Tạ đưa chúng tôi lên Căn cứ. Leo núi cứ độ một giờ nghỉ 10 phút, mồ hôi nhễ nhãi, khát nước nhiều hơn đói. Dọc theo đường mòn, thỉnh thoảng thấy một vài anh em vác nước uống cho căn cứ trông thật là thương xót.

Gần đến trại, đồng hồ lúc bảy giờ gần 3 giờ chiều, có những toán chiến sĩ đứng dọc theo 2 bên đường trước cửa trại chào kính quan khách. Cờ Quốc gia treo khắp khu vực hành lễ. Biểu ngữ thật to. Căn cứ 702 màu vàng viết chữ đỏ. Một hội trường bằng cây rừng có khán đài chứa lối 400 chỗ ngồi. Xung quanh có những lều nhỏ cho những thành viên của trại. Có nhà kho, có nhà bếp. Có cầu vệ sinh. Có nhà tắm tương đối thơm mát. Sau khi nhận chỗ nghỉ ngơi, tới giờ dùng cơm chiều. Một bữa cơm thịt vịt kho gừng thật ngon miệng. Các Chiến hữu nấu bếp đa số là những chiến hữu hoạt động trong quốc nội. Tại đây có ba cha con người lính cũ của tôi tên Trương Choi, người xã Phú Mỹ Quận Mỹ Xuyên Tỉnh Baxuyên. Con trai của Ông ta học chung lớp với con gái lớn tôi tại Trung Học Mỹ Xuyên trước năm 1975. Nhận ra những chiến hữu cũ, nên chúng tôi chụp

một tấm hình kỷ niệm sau 23 năm, tôi mặc lại bộ quân phục, tình huynh đệ chi binh, tình chiến hữu. Tôi không dè nén được sự ghen ngào khi thấy còn có những đứa con yêu của đất nước xông pha nơi rừng sâu núi rừng, âm thầm tiếp tục đấu tranh, nuôi hoài bão quang phục quê hương. Vì tôi cũng đeo đuổi cuộc đấu tranh toàn thời gian không có làm gì ra tiền, tôi chỉ chứa chút đỉnh về đường, tiền trong túi dúi hết cho anh em. Số quà cấp thuốc men và tiền gửi tặng cho chiến hữu Biên Thùy mà tôi mang theo đã gửi cho Chiến hữu Hà Viên nhập kho và ghi vào sổ sách rồi. Sau đó tôi đi lãnh một số đồ dùng như mũm mền nón đi rừng Balô để xử dụng ngày mai.

Chiều hôm nay lúc dùng cơm chiều xong, mọi người sinh hoạt cho công việc phải làm ngày mai. Tôi, Trần Minh Trí, Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Văn Tánh căng võng ra nằm ở một góc trái của khán đài, nghỉ lưng trông cho mau sáng để cử hành lễ.

Mới 5 giờ sáng, mọi người trong căn cứ được đánh thức dậy, thu xếp hành trang lo dùng điểm tâm lúc 6 giờ. Có Cà phê, có Trà, có cháo gà, có cơm và đồ mặn, ai muốn dùng thứ gì thì tùy nghi. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, những người đấu tranh chống cộng đã có dịp gặp gỡ và thảo luận với nhau một cách công khai về những vấn đề trọng đại của hiện tình

và tương lai đất nước. Hơn 200 thành viên và cán bộ quốc nội từ Lào, Cambodia, và Việt Nam, với 68 Đại biểu CPCMVNTD và cơ sở trưởng Liên Đảng Việt Nam Tự Do từ nhiều quốc gia khác nhau ở Mỹ, Âu và Úc cùng về tham dự Đại Hội kỷ niệm 3 năm thành lập CPCMCNTD và 1 năm kỷ niệm thành lập Liên Đảng Việt Nam Tự Do.

Do tầm quan trọng của Đại Hội, Cộng Sản Việt Nam đã dùng nhiều áp lực ngoại giao để buộc Chánh quyền Thái Lan ngăn chặn cuộc lễ. Vì vậy một lực lượng gồm Cảnh sát Thái và Cơ quan di trú địa phương đã tiến đến địa điểm hành lễ và yêu cầu hủy bỏ chương trình Đại Hội. Tuy nhiên nhờ sự can thiệp của một số giới chức chánh quyền ở Bangkok và Tướng lãnh Tư Lệnh các lực lượng quân đội trong khu vực Lễ kỷ niệm, nên không bị trở ngại và buổi lễ vẫn được xúc tiến theo chương trình dự liệu. Chào cờ và Niệm hương trước Đài tử sĩ có trễ hơn giờ qui định, vì có sự kiểm tra giấy tờ hộ chiếu của Sở Di trú, làm cản trở mất một số thời gian, nhưng Lễ Ân thưởng những chiến sĩ hữu công và trao gấn cấp hiệu cho các chiến sĩ biên thùy được cử hành trang trọng. Đặc biệt, Phái đoàn Cảnh sát Thái lan cũng đứng nghiêm trang tham dự lễ chào cờ VNCH. Sau đó Đại Tướng Linh Quang Viên, Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh, Trung tướng Nguyễn duy Hình cũng đã Ban Nhật Lệnh cho quân sĩ cách mạng trước hàng quân.



Sau buổi lễ chào cờ tiến hành Đại Hội. Trên bàn Chủ tọa gần như không thiếu một giới chức lãnh đạo nào của Chính Phủ. Trước tiên phần trình bày của Tổng Vụ Hải Ngoại, kể đến với tư cách là Đại Biểu Chánh Phủ Tiểu Bang California tôi trình trong báo cáo công tác bằng một bài diễn văn ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Sau đó nhiều tiểu bang lần lượt báo cáo công tác trong suốt 3 năm qua.

Buổi chiều tất cả mọi người tham dự cuộc bầu cử chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Liên Đảng Việt Nam Tự Do theo Tuyên Ngôn và Cương Lĩnh mới tu chính. Thành phần Ứng cử, theo sự tiến cử của Đại Hội đó là Giáo sư Hà Thế Ruyệt, Giáo sư Cao Thế Dung và tôi Trung tá Nguyễn Văn Đôn. Ba ứng cử viên chánh thức, sở dĩ tôi chấp nhận có tên có là vì tôi muốn chia phiếu với Hà Thế Ruyệt để dồn phiếu cho Cao Thế Dung, theo cái nhìn của tôi có kinh nghiệm về Đảng hơn là Hà Thế Ruyệt, mặc dù tôi rất thân thích với Chiến hữu Ruyệt. Sau phần kiểm phiếu Giáo sư Cao Thế Dung đắc cử Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành và ngay sau đó thành lập Ban Chấp Hành tôi được đề bạt giữ chức vụ Tổng Ủy Viên Thường Vụ Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương Liên Đảng Việt Nam Tự Do. Theo Chương trình Đại Hội phải tiếp tục ngày thứ hai và ngày thứ ba, tại căn cứ 702 nhưng tình hình an ninh không thuận lợi. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1998 một lực lượng võ trang của Hussein và cộng sản

Việt Nam bất ngờ tấn công vào địa điểm hành lễ, gây thiệt mạng cho 4 chiến sĩ canh gác ở một tuyến bảo vệ trên Đồi Trung Sơn. Nhờ sự phản công của lực lượng an ninh CPVNTD cũng như sự can thiệp kịp thời của Quân đội Thái Lan, nên lực lượng võ trang của cộng sản và Hun Sen bị đẩy lui về phía Campuchia. Toàn bộ Đại Biểu Hải ngoại được lệnh di chuyển khỏi vị trí hành lễ trước khi bị tấn công. Chiều tối hôm 2 tháng 5 năm 98, xe vận chuyển tất cả các bộ phận Hải Ngoại về Bangkok và tiếp tục Đại Hội trong 2 ngày với sự tham dự của các chính khách ngoại quốc và giới chức Chánh quyền Thái Lan.

### **TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC TRUNG ƯƠNG**

Kể từ hôm nay tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Đoàn Công tác Trung Ương, Chiến hữu Nguyễn Văn Sĩ thay tôi giữ chức vụ Đại Biểu Chính Phủ Tiểu Bang California. Trong khi chánh quyền Tỉnh TRAT Thái Lan đã giữ 98 kháng chiến quân quốc nội, trong cuộc tấn công tại đồi Trung Sơn, lọt vào lãnh thổ Thái. Với uy tín của Ông Nguyễn hữu Chánh, đối với bộ ngoại giao Thái, Ông đã can thiệp và đóng tiền phạt vi phạm luật di trú, toàn bộ 98



thành viên được trả về căn cứ an toàn.

Ngày 4 tháng 7 năm 1988, Với tư cách là Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội bất thường để thảo luận và Biểu quyết nội dung tu chính Hiến Chương, qui định lại cơ cấu tổ chức và vai trò của mỗi bộ phận lãnh đạo. Căn cứ theo tinh thần Hiến Chương mới, Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương được giải tán và bộ phận Hành pháp được kiện toàn và thay đổi vai trò Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, được chính thức chuyển sang là Tổng Tư Lệnh Chiến Dịch Hòa Bình.

Với tư cách là Trưởng Đoàn Công Tác Trung Ương và Tổng Ủy Viên Thường Vụ Trung Ương Liên Đảng VNTD trước nhu cầu cấp thiết phát triển, kiện toàn cơ cấu và hoạt động của Chánh Phủ Cách Mạng VNTD ở Hải Ngoại, tôi đặt chỉ tiêu cho mỗi địa phương thiết lập Hội Đồng Đại Biểu CPCMVNTD và Cơ Sở Trưởng Liên Đảng VNTD cấp Tiểu Bang và thành phố cho những nơi có đông người Việt Nam tị nạn cộng sản cư ngụ. Trong tháng 7 và tháng 8 năm 1998 Tôi tháp tùng cùng với phái đoàn cao cấp trung ương của Chính Phủ thăm viếng các Tiểu Bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ như: Massachusetts, New Jersey, New York, Washington DC và vùng Trung Tây Hoa Kỳ như Oklahoma, Texas, Tại mỗi nơi Hội Đồng Đại Biểu của mỗi địa phương đã tổ chức các buổi nói chuyện từ 200 đến 400 đồng hương tham

dự. Phái đoàn Trung ương giải thích nguyên nhân thành lập Chính Phủ, diễn tiến về sự hình thành của Chính phủ trong quốc nội. Phái đoàn tiếp xúc với đồng hương trong tinh thần cởi mở, nhiều câu hỏi được đặt ra và được giải đáp thỏa đáng. Đồng thời cũng tổ chức sinh hoạt nội bộ điền khuyết và bổ sung, trang bị tinh thần cho cán bộ của mỗi địa phương. Kế tiếp phái đoàn đến Âu Châu mang theo báo chí, phim ảnh.

Xướng Phi Trường Amsterdam Hòa Lan, di đường bộ về Verona Ý Đại Lợi, nghỉ đêm, sau đó lái xe đi Thụy Sĩ. Tại Thụy sĩ, Hội Đồng Đại Biểu Thành Phố Basel tổ chức buổi nói chuyện với hơn 200 đồng hương tham dự cùng với nhiều giới chức trí thức đến từ Pháp và Đức. Sau buổi lễ, Phái đoàn Trung Ương tổ chức một sinh hoạt tại Quốc Gia Thụy sĩ với hầu hết cán bộ và thành viên CPCMVNTD tại Âu Châu tham dự đầy đủ nhằm mục đích trang bị một số vốn liếng về hoạt động tại Quốc nội của tổ chức cho cán bộ địa phương.

Phái đoàn Chánh Phủ trở lại Ý Đại Lợi thăm viếng xã giao với các cơ quan công quyền ở các Thành Phố Milan, Verona, Rome, Venice, đặc biệt công tác ngoại vận của CPCMVNTD được Quốc Hội Ý Đại Lợi tiếp kiến tại Văn Phòng hơn 3 tiếng đồng, có các phóng viên truyền thanh và truyền hình đến thu hình. Cũng tại đây, cờ Quốc gia VNCH được treo

ngay trong Phòng Hội. Sau đó Chiến Hữu Trần Thanh Các, Trưởng Đoàn Công Tác Âu Châu, hướng dẫn thăm xã giao các Đảng phái đang cầm quyền tại Ý như Alleanza, Nazionale và một nhân vật quan trọng là Ông Pasqualetto, Tư Lệnh phó vùng Venizia. Sau 14 ngày công tác tại Âu Châu, các thành viên ở Đức Quốc, Hòa Lan, đều tham dự hầu hết các buổi hội thảo của Trung Ương. Phái đoàn rời Âu Châu trở về Hoa Kỳ đầu tháng 10 năm 1998.

Vì mẫn hạn giao kèo thuê mượn Văn Phòng tại đường Bolsa và Betel, tôi phải ở nhà lo việc dọn Văn Phòng về đường Brookhurst- Stanford số 12755 là Văn Phòng Thường trực Trung Ương đến cho đến ngày nay.

Phái đoàn Trung ương Chính Phủ vẫn tiếp tục đi công tác tại các Tiểu Bang New South Wales, Melbourn, South Australia Úc Châu. Phái đoàn được Thượng viện Tiểu Bang Victoria tiếp kiến. Hai buổi hội thảo tại Melbourn và Sydney mỗi nơi có hơn 200 đồng hương tham dự đủ mọi thành phần. Buổi nói chuyện của Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh và Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh. Đặc biệt tại những nơi này có hơn 70 người xin gia nhập vào Chính Phủ và Tuyên thệ vào Liên Đảng VNTD. Tại Sydney Chiến hữu Tân Liêng đảm trách phần hành Đại Biểu Chánh Phủ Tiểu Bang New South Wales và Trung tá Trương công Hải giữ chức vụ Cơ sở Trưởng

LĐVNTD Tiểu Bang. Tại Melbourn Chiến hữu Phạm văn Khuông giữ chức vụ Đại Biểu Chính Phủ và Nghĩa hữu Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Cơ sở trưởng LĐVNTD tiểu Bang Victoria. Riêng Tiểu Bang Nam Úc Chiến hữu Huỳnh ngọc Sơn giữ chức vụ Đại Biểu Chánh Phủ kiêm nhiệm Trưởng Cơ sở trưởng LĐVNTD.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Hòa Bình, mọi người rời Hoa Kỳ đi công tác tại biên thùy. Tôi với tư cách Trưởng đoàn công tác Trung Ương Văn Phòng liên lạc Hải ngoại hỗ trợ Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh, Lãnh đạo công tác trở lại Việt Nam hoạt động kỳ đệ nhất lục cá nguyệt 1999 hợp cùng 10 đại diện lực lượng đấu tranh quốc nội thành lập Mặt trận Dân Tộc Tự Quyết. CPCMVNTD và Tổng vụ Hải Ngoại Liên Đảng VNTD được giao phó trách nhiệm ngoại vận và cộng đồng vận cho Mặt trận Dân Tộc Tự Quyết hoạt động trong nước, trong chuyến công tác này một số chiến hữu đã bị bắt trong chiến dịch thả bom bóng mang cờ vàng 3 sọc đỏ và rải truyền đơn khắp các Trung tâm Sài Gòn, Cần Thơ, Angiang, Châu Đốc, Long Khánh, Nha Trang... đó là hai chiến hữu Nguyễn Thị Nguyệt và Trần Văn Tỷ. Đến khi tôi viết trang Hồi Ký này vẫn còn bị tù trong quốc nội.

Riêng Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh bị Sở Di trú Thái Lan đình chỉ cấp chiếu khán với lý do trễ hạn 12 ngày, nên bị tạm giữ tại Thái Lan. Với nhiệm vụ

cộng đồng vận và ngoại vận. Văn Phòng liên lạc Hải ngoại, Tôi loan báo kịp thời cho cho thành viên khắp nơi trên thế giới đồng loạt gửi kháng thư phản đối Chánh quyền Thái Lan, mặt khác tôi thành lập một phái đoàn đến Tòa Lãnh Sự Thái Lan tại Los Angeles biểu tình gửi kháng thư và được Lãnh Sự tiếp kiến, chúng tôi trình bày về sự việc xảy ra tại Thái và xin can thiệp với Hoàng Gia Thái trả tự do cho chiến hữu lãnh đạo Nguyễn Hữu Chánh.

Như thường lệ, năm nay ngày 29 tháng 5 năm 1999. Đệ tử Chu niên ngày thành lập Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam tự Do cũng đã được cử hành trọng thể tại phòng Khánh tiết của Khách sạn Ramada Inn Thành Phố Garden Grove miền Nam Tiểu Bang California Hoa Kỳ. Mặc dù thiếu sự chủ tọa của Chiến Hữu Nguyễn hữu Chánh. Nhưng trong suốt 3 ngày đại hội, vẫn có sự tham dự của chiến hữu qua đường giây điện thoại quốc tế. Tham dự Đại Hội kỳ này, có 153 Đại Biểu thuộc 28 Hội Đồng Đại Biểu tại 6 Quốc Gia, Âu Châu, Úc Châu và 22 Tiểu Bang Hoa Kỳ.

Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Bangkok đã chính thức can thiệp để Sở di trú và Chánh Quyền Thái Lan đã trả tự do và đưa Chiến Hữu Nguyễn Hữu Chánh trở về Hoa Kỳ ngày 18 tháng 6 năm 1999. Đa số thành viên miền Nam California và một số đông quần chúng có thiện cảm với tổ chức đã đến phi trường

Los Angeles đón tiếp và chào mừng hoa cho chiến hữu Nguyễn hữu Chánh.

Sáng hôm sau, với tư cách là Trưởng Đoàn Công tác Trung Ương, tôi hướng dẫn phái đoàn đến Tiểu Bang Missouri Chủ Tọa lễ ra mắt Hội Đồng Đại Biểu Tiểu bang này, đồng thời phái đoàn cũng đến Tiểu Bang Kansas dự lễ 19 tháng 6 ngày Quân lực do Hội Cựu Quân nhân tổ chức tại Thành Phố Wichita.

Với tư cách là Tổng Ủy Viên Thường Vụ Trung Ương Liên Đảng Việt Nam Tự Do, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội kỷ niệm 2 năm thành lập Liên Đảng Việt Nam Tự Do, được tổ chức trọng thể tại Khách sạn Brookhurst Inn thành Phố Anaheim miền nam California. Tham dự đại hội có hơn 200 Trưởng cơ sở và đảng viên LDVNTD ở khắp nơi trên thế giới, cũng như một số quan khách đến từ Thái Lan. Thông qua bản Tu Chính Điều lệ và biểu quyết kiện toàn cơ cấu chấp hành Trung Ương để đáp ứng theo nhu cầu cấp thiết cho Chiến Dịch Hòa Bình mà Liên Đảng VNTD là một thành viên Chánh thức trong Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết. Để hỗ trợ về mặt truyền thông, một Chương trình phát thanh hướng về Quốc nội chính thức phát sóng kể từ ngày 15 tháng 8 năm 1999 trên làn sóng 31 thước tức 9930 khz SW từ 10 giờ đến 10 giờ 30 đêm tại Việt Nam và sau 3 tháng thí nghiệm sẽ phát 1 tiếng đồng hồ cùng với làn sóng của Đài Á Châu Tự Do với chủ

trương quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam. Đây là thành quả ngoại vận của Ủy Ban Quốc tế Yểm trợ CPCMVNTD do Ông Chủ tịch là Tiến sĩ Arthur Suchesk vận động thành công.

### **TỔNG TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ CPCMVNTD**

Một Hội Nghị cao cấp của CPCMVNTD đã triệu tập trong hai ngày 30 và 31 tháng 12 năm 1999 tại Phòng Khách tiết Khách sạn Day Inn Đường Harbor và Hazard miền nam California để đáp ứng tình hình trong quốc nội. Tham dự Hội nghị gồm có Hội Đồng An Ninh Quốc và các cấp bộ Trung Ương đến từ nhiều Tiểu Bang Hoa Kỳ, Úc Châu và các nước Âu Châu như Đức, Ý, Pháp, Thụy sĩ và vài quốc gia Đông Nam Á châu như Thái Lan v.v... Hội nghị đã thảo luận và quyết định nhu cầu cải tổ và tăng cường nhân sự cho Hội Đồng Nội Các, cũng như đề ra kế sách thích ứng cho tình hình mới trong năm 2000. Hội nghị biểu quyết đề bạt Chiến hữu Nguyễn Văn Đôn giữ chức vụ Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2000.

Ngày 27 tháng 5 năm 2000 Đại Hội Kỷ niệm 5 năm thành lập Chánh Phủ được tổ chức trọng thể tại Hội Trường Ramada Inn thuộc thành phố Garden

Grove, miền Nam California, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2000. Trong kỳ Đại Hội này Hội Đồng lãnh đạo Chánh Phủ đã biểu quyết thiết lập Học Viện Quốc Gia và bổ nhiệm vị Đệ Nhị Phó Thủ Tướng để đáp ứng với nhu cầu lãnh đạo trong giai đoạn mới. Ngày 9 tháng 7 năm 2000 Phái đoàn Trung Ương Chánh Phủ đã đến Vancouver Canada để tiếp xúc với quý vị lãnh đạo Tinh thần Tôn Giáo, quý vị thân hào Nhân sĩ và các đoàn thể ở địa phương, củng cố Hội Đồng Đại Biểu Vancouver BC. Sau khi rời Canada, Chiến Hữu Nguyễn Hữu Chánh được mời đến Tòa Bạch ốc có cuộc gặp riêng với Tổng Thống và chụp hình lưu niệm với Tổng Thống Bill Clinton.

Trong tháng 8 năm 2000 Chương trình Hải Ngoại của Đài Phát Thanh Việt Nam Tự Do được tái lập Phát thanh 5 ngày mỗi tuần trên làn sóng 11.90 AM và được tiếp vận ở một số Thành phố có đông người Việt Định cư ở Hoa Kỳ và Úc Châu.

Một Khóa Huấn luyện mang tên Nguyễn Trãi do Phân Khoa Chính Huấn của Học viện Quốc Gia CPCMVNTD được tổ chức liên tục trong 3 ngày tại phòng Thông Tin CPCMVNTD ở thành Phố Garden Grove. Khai mạc ngày 11 tháng 8 năm 2000 và Bế mạc ngày 14 tháng 8 năm 2000. Mục đích Khóa Huấn Luyện để tăng cường khả năng hoạt động của cán bộ các cấp thuộc thành viên của Chính Phủ và

Đảng Viên Liên Đảng, từ khắp nơi về tham dự. Kế đến ngày 13 tháng 8 năm 2000 Lễ Kỷ niệm một năm hoạt động của Chương trình Quốc Nội Đài Phát Thanh VNTD được tổ chức tại phòng Thông Tin Thành Phố Garden Grove với sự tham dự của đông thành viên và một số đông quan khách đại diện các đoàn thể Truyền thông báo chí và Tiếp tân khoản đãi quan khách với chương trình ca nhạc và bế mạc lúc 12 giờ đêm.

Lễ Kỷ Niệm 3 năm ngày thành lập Liên Đảng Việt Nam Tự Do được tổ chức tại Văn Phòng Thường Trực Trung Ương vào ngày 14 tháng 8 năm 2000 và đề ra Chương trình hoạt động của Đảng đã được thiết lập để đáp ứng theo nhu cầu trong công cuộc giải cộng.

Phái đoàn Trung Ương CPCMVNTD đến Tiểu Bang OklaHoma ngày 1 tháng 10 năm 2000 dự Lễ Kỷ Niệm 3 năm thành lập Hội Đồng Đại Biểu Okla-homa được cử hành trọng thể tại Tiểu Bang này, cùng với sự có mặt đầy đủ các Hội Đồng Đại Biểu các Tiểu Bang Kansas, Missouri và các Thành Phố lân cận.

Tháng 10 năm 2000, Đáp lời mời của các Hội Đồng Đại Biểu vùng Trung Tây Hoa Kỳ Phái đoàn Trung Ương do Chiến Hữu Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Tư Lệnh Chiến Dịch Hòa Bình hướng dẫn đến tham dự

các buổi Tâm Đàm với đồng hương. Tháp tùng trong chuyến công tác có Chiến hữu Nguyễn Văn Đôn, Tổng Trưởng Bộ Nội Vụ, Chiến hữu Nguyễn An Hiệp, Thứ Trưởng. Tại các Tiểu Bang theo lịch trình sau đây: Ngày 20 tháng 10 năm 2000 tại Fort Wayne Indiana. Ngày 22 tháng 10 tại Chicago Illinois. Ngày 26 tháng 10 tại Grand Rapid Michigan. Ngày 27 tháng 10 tại Missouri Kansas City. Ngày 28 tháng 10 tại Saint Louis Missouri. Ngày 29 tháng 10 năm 2000 tại Oklahoma. Ngày 1 tháng 11 năm 2000 tại Thành Phố Salina. Ngày 3 tháng 11 tại Garden City. Ngày 4 tháng 11 năm 2000 tại Hội Trường Senior Center thành phố Wichita Kansas. Ngày 6 tháng 11 tại Thành Phố Liberal. Đặc biệt trong chuyến công tác dài hạn đã tạo sự cảm thông của đồng hương với Chính Phủ mà từ ngày thành lập tới nay bị đánh phá liên tục. Tại mỗi nơi từ 100 đến 600 đồng hương tham dự và phái đoàn giải đáp những câu hỏi rất thuận lợi.

Ngày 11 tháng 11 năm 2000, chặng cuối cùng trong chuyến công tác này là tại Tiểu Bang Florida, Phái Đoàn CPCMVNTD đã tham dự buổi lễ Diễn hành vĩ đại nhân ngày cựu Chiến Binh Hoakỳ tổ chức tại Orlando. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Orlando đã đứng ra tổ chức và phối hợp cùng 92 đơn vị trong vùng. Chiến Hữu Nguyễn Hữu Chánh Tổng Tư Lệnh Chiến Dịch Hòa Bình được Ban tổ chức mời lên xe Jeep danh dự dẫn

dầu và đoàn xe CPCMVNTD với lá Đại Kỳ VNCH với đoàn binh hộ tống, lần lượt biểu diễn ngang qua khán đài. Xe hoa của tổ chức VNTD là một Tượng Đài Việt Mỹ, đã được hoan hô nhiệt liệt. Phái đoàn diễn hành của Chính Phủ đã tạo được nhiều sự chú ý của quần chúng và chính quyền Mỹ tại địa phương. Tất cả chương trình sinh hoạt của phái đoàn trong suốt thời gian này đều được chiến hữu Nguyễn Hạ Sơn tường trình đầy đủ mỗi ngày trên làn sóng phát thanh của Đài Việt Nam Tự Do.

Để đáp ứng với các biến chuyển Quốc tế và tình hình quốc nội, Liên Đảng Việt Nam Tự Do triệu tập một phiên họp bất thường ngày 24/11/2000 gồm có 250 cơ sở trưởng Từ Ý, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Pháp Gia Nã Đại, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi đã suy cử ông Nguyễn Hữu Chánh vào trách vụ Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đảng VNTD, thay thế Giáo Sư Nguyễn Huy Đẩu. Giáo sư Cao Thế Dung đương kim Chủ tịch Hội Đồng chấp hành từ nhiệm, để nhận vai trò lý thuyết gia LDVNTD, Nghĩa Hữu Chu Tấn được bầu thay thế Giáo sư Cao Thế Dung. Hội Đồng lãnh Đạo tân nhiệm đã triệu tập một phiên họp nội bộ quyết định tăng cường số Ủy Viên Trung Ương và đề cử 26 Ủy Viên vào Ủy Ban Thường Trực Trung Ương, một bộ phận lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nghĩa hữu Nguyễn Văn Đôn, Tổng Ủy Viên Thường vụ Hội Đồng Chấp Hành, được đề bạt giữ chức vụ Trưởng Ban Bí Thư Hội Đồng lãnh Đạo LDVNTD.

Ngày 26 tháng 11 năm 2000, Khóa Huấn luyện Phan Bội Châu được khai giảng với hơn 200 đảng viên về dự khóa học. Ban Giảng Huấn gồm các Nghĩa hữu thuộc Bộ phận lãnh đạo. Nghĩa hữu Nguyễn Hữu Chánh, Ngô Trọng Anh, Cao Thế Dung, Hà Thế Ruyệt, Chu Tấn, Nguyễn Văn Đôn. Trong buổi Lễ mãn khóa có 42 dự bị đảng viên được tuyên thệ.

Hồi 1 giờ trưa ngày 26/11/2000 tại Hội Trường Ramada Inn hơn 500 thành Viên Trung ương và quan khách VIP được mời tham dự buổi Lễ Bàn Giao chức vụ Tổng Tư Lệnh Chiến Dịch Hòa Bình. Hội Đồng lãnh đạo và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của CPCMVNTD đã quyết định chấp thuận cho chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh từ nhiệm, trao quyền lại cho Đại Tướng Linh Quang Viên, nhằm đáp ứng với tình hình tại quốc nội trong Mặt trận Dân Tộc tự Quyết. Với tư cách là Tổng Trưởng Bộ Nội vụ, theo chương trình, Tôi báo cáo thành quả hoạt động của Chính phủ từ ngày thành lập đến nay, đồng thời được phép công khai hóa 84 Hội Đồng Đại Biểu và 79 cơ sở trưởng Liên Đảng Việt Nam Tự Do khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ, 4 Tiểu Bang tại Úc Châu và 8 quốc gia Âu Châu gồm Đức, Pháp, Ý, Na uy, Phần Lan, Thụy Sĩ, Hòa Lan và Áo Quốc. Phụ tá Tổng Trưởng có 7 Thứ Trưởng và 22 Công cán Ủy Viên Bộ Nội vụ. Đặc biệt tại Hoa Kỳ chia vùng trách nhiệm thành 5 vùng gồm Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc,



Tây Nam và Trung Mỹ. Đứng đầu có một Thứ Trưởng Bộ Nội vụ và 1 Xứ Bộ Trưởng đối với LDVNTD.

Sáng hôm nay 15 tháng 12 năm 2000, đích thân tôi hướng dẫn tất cả thành viên về tham dự khóa huấn luyện Phan Bội Châu, hơn 250 người cùng nhau xuống đường từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tham gia cuộc biểu tình trước khu thương mại Little Saigon để biểu lộ tinh thần đoàn kết và ủng hộ tinh thần Lý Tống. Sau đó tổ chức một buổi lễ dành cho Liên Minh Quân Chủ lập hiến Đa nguyên kết hợp với CPCMVNTD đã ký một thông cáo chung nhằm tạo Tổng lực đẩy mạnh công tác đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Hoàng Thân Kiến Hòa Bửu Chánh và Giáo sư Ngô Trọng Anh Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo CPCMVNTD đồng ký tên tại Hội Trưởng của Phòng Thông Tin ngày 15 tháng 12 năm 2000 với sự chứng kiến rất đông đồng hương tham dự. Hoàng Thân Kiến Hòa Bửu Chánh giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng lãnh Đạo của CPCMVNTD.

Ngày cuối năm 31/12/2000, Với tư cách là Bộ Nội Vụ, Tổ chức một buổi Hội thảo với chủ đề Tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo tại VN. Thành phần diễn giả, chúng tôi mời Linh Mục Phan Phát Huôn, Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, Ông Huỳnh Kim, Phó Hội Trưởng PGHH Hải ngoại, Mục Sư Nguyễn Phú Cam, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, đã ra Tuyên Cáo chung phản đối và tố cáo trước dư luận thế giới về

các tội ác của Đảng Cộng sản VN trong âm mưu diệt các tôn giáo, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc, nhân dân và Chính Phủ các quốc gia yêu chuộng Hòa Bình, Các tổ chức nhân quyền, tiếp tay và hỗ trợ cho nỗ lực đấu tranh đòi quyền làm người của nhân dân VN.

### **Năm 2001**

Ngày 27 tháng 1 năm 2001 nhằm Mồng Bốn Tết Âm Lịch năm Tân Tỵ. Tôi đích thân hướng dẫn Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do với chủ đề Quyết tâm Dựng Ngọn Cờ Vàng trên quê hương Việt Nam cũng đã biểu dương lực lượng và tham dự diễn hành Tết với màu cờ vàng rực rỡ vào lúc 10 giờ sáng, giữa những tràng pháo tay hoan hô cổ vũ nồng nhiệt của hàng chục ngàn đồng bào dọc theo hai bên đại lộ Bolsa cùng với 34 đơn vị khác cùng tham gia lễ Diễn hành Tết Nguyên Đán biểu dương truyền Thống Dân tộc và Văn Hóa VN.

Vào Hội Xuân Tết Tân Tỵ do cộng đồng VN tổ chức liên tiếp 2 ngày mồng 4 và mồng 5 Tết Hằng ngàn đồng hương đến thăm gian hàng triển lãm mang tên con đường cứu quốc của CPCMVNTD do Hội Đồng Đại Biểu Nam Cali và cơ sở trưởng Liên Đảng VNTD thực hiện với trên 200 bức ảnh đã được trưng bày về hoạt động tại Biên Thùy Đông Dương và Hải Ngoại vận cũng như Quốc tế vận Đồng thời phát ra nhiều số báo Đông Dương và Báo Tiếng Dân.



Thừa Ủy nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ, chúng tôi công cử Chiến hữu Nguyễn Thương Cúc, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ CPCMNTD vùng Đông Nam Hoa Kỳ hướng dẫn một phái đoàn gồm có công cán Ủy Viên Bộ Ngoại Giao và một số thành viên đến Tiểu Bang North Carolina thăm viếng và tiếp xúc Ông Hin Nie Chủ tịch tổ chức Montagnard Delta Association Ông Bleo Roo Chủ tịch Hội Đồng Sắc tộc Cao Nguyên và Ông Louis Pen Binh Chánh Văn Phòng Hiệp Hội Green Boro và Liên Minh các lực lượng Fulro. Phái đoàn đã thay mặt Chánh Phủ bày tỏ cảm thông sâu xa đối với nỗi thống khổ mà đồng bào sắc tộc miền Cao Nguyên Trung Phần VN phải gánh chịu dưới sự đàn áp thô bạo của CSVN.

Liên tiếp hai ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2001, Bộ Nội vụ công cử Các Hội Đồng Đại Biểu Tiểu Bang New Jersey, New York, Florida, Philadelphia, đến Washington tham dự cuộc biểu tình tuyệt thực do sự kêu gọi của Hòa Thượng Thích Giác Lượng Chủ Tịch Ủy Ban Quốc tế vận động Nhơn quyền và Tự do Tôn Giáo cho Việt Nam. Hiện diện trong đoàn tuyệt thực trước công viên La Fayette, ngoài các vị tu sĩ còn có một số người Thượng từ Tiểu Bang N. Carolina, Cựu Đại tá Edga Foshee Chủ tịch Ủy Ban Yểm Trợ Quốc tế của CPCMNTD và Phái đoàn Chính Phủ vùng Đông Nam Hoa Kỳ từ Florida đến, một số cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Chi bộ Phụ nữ New Jersey, Ông Trương Minh Rạng, Thứ Trưởng Bộ Nội

Vụ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và các Hội Đồng Đại Biểu Tiểu Bang Philadelphia, New York, đến ủng hộ tinh thần cho cuộc biểu tình. Cả khu vực tràn đầy cờ vàng 3 sọc đỏ.

Cũng như hằng năm, Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội kỷ niệm 6 năm thành lập Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do được long trọng tổ chức trong 3 ngày 27, 28 và 29 tháng 4 năm 2001 tại khách sạn Ramada Inn dưới sự chủ tọa của Giáo sư Ngô trọng Anh. Tất cả thành viên Trung ương trong Hội Đồng Lãnh Đạo và Hội Đồng Hành Pháp đều có mặt cùng với 224 đại biểu thuộc 85 Hội Đồng Đại Biểu khắp các quốc gia Âu châu, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ. Bế mạc lúc 7 giờ 30 ngày 29/4/2001 với một buổi tiệc liên hoan do chi bộ phụ nữ khoán dài và Đoàn Thanh niên Việt Nam Tự Do, Ban Du ca, Ban Tù ca trình diễn nhiều tiết mục Văn nghệ dưới sự điều khiển của Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Diễm. Đặc biệt trong kỳ lễ kỷ niệm năm nay, sáng ngày 29/4, Đại Tướng Linh Quang Viên, Đệ nhất Phó Thủ Tướng, Trưởng phái đoàn đến dự lễ Quốc Hận tại Trung tâm sinh hoạt người Việt Quốc Gia do Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Nam Cali Tổ chức. Phái đoàn gồm 252 thành viên các cấp đến niệm hương tưởng niệm những Tướng lãnh tuấn tiết và Anh hùng tử sĩ. Sau đó, phái đoàn dự thánh lễ cầu nguyện cho Quốc thái Dân an, do Linh mục Phan Phát Huôn chủ lễ tại Hội Trường Bộ

### Thông Tin CPCMVNTD.

Trong quá trình đấu tranh Cách Mạng Tổ chức VNTD bị đánh phá, trù dập bằng mọi hình thức. Mặc dầu các Hãng Thông Tấn xã AP Reuters, các Đài Phát Thanh Quốc tế RFI, RFA, BBC, VOA, đã liên tiếp đưa tin vào các ngày 26, đến 29 tháng 5 năm 2001 Báo quyền Cộng Sản Việt Nam đã đem 37 Chiến sĩ CMVNTD ra Tòa án xét xử ròng rã 13 ngày. Trong bản cáo trạng dài 60 trang, Hà Nội buộc tội rằng dưới sự lãnh đạo của Ông Nguyễn Hữu Chánh, các chiến sĩ chống cộng này đã mang vũ khí và chất nổ vào Việt Nam để âm mưu lật đổ chánh quyền cộng sản Việt Nam. Tòa đã tuyên án Lê Kim Hùng, Nguyễn Thanh Vân, Hồ Long Đức, Văn Ngọc Hiếu mỗi người 20 năm tù. 32 Chiến sĩ còn lại bị kết án từ 3 đến 18 năm tù. Trong số này có Chiến hữu Nguyễn Sơn Điền, 29 tuổi, là một Thanh niên của Đoàn San Diego thoát ly bị lên án 16 năm tù, Chị Trần Thị Huệ 18 năm tù.

Những việc đấu tranh với bằng chứng rõ ràng như vậy mà bọn tay sai của cộng sản ở Hải Ngoại cứ chụp mũ người lãnh đạo CPCMVNTD là gián điệp, đưa những thành viên đang hoạt động vào tù. Câu giải đáp sẽ có khi chúng ta mang được ngọn cờ Quốc gia về cắm trên quê hương của chúng ta.

Sau vụ kêu án những chiến sĩ cách mạng VNTD,

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2001, Cảnh sát Thái Lan đã phát hiện 2 quả bom tự chế đã gài tại Tòa Đại Sứ Cộng Sản ở Thủ Đô Bangkok. Phát Ngôn viên của Tòa Đại sứ CSVN tại Thái quả quyết rằng đây là một hành động chống lại Chính Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do những thành phần chống cộng lưu vong và đề quyết là lực lượng của Nguyễn Hữu Chánh.

Để nêu cao chánh nghĩa của CPCMVNTD chúng tôi chấp nhận tổ chức một Diễn Đàn Công Luân vào lúc 1 giờ trưa ngày 21 tháng 6 năm 2001 tại Anaheim Convention Center với hơn 2000 đồng hương, đủ mọi thành phần đã tràn ngập hội trường. Phái đoàn Trung Ương của CPCMVNTD vào Hội Trường lúc 2 giờ và đứng theo chương trình quy định "Nhóm Sự Thật" của Ông Hoàng Duy Hùng được mời lên khán Đài vào các ghế quan trọng. Phía Chính Phủ có chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh dẫn đầu. Sau nhiều giờ tranh luận và đối thoại, Nhóm sự thật đuối lý, rời bỏ Hội Trường. Hai tháng qua Ông Hoàng Duy Hùng và nhóm có danh xưng là "Sự thật" đã dùng Đài Phát Thanh đánh phá trù dập Ông Nguyễn Hữu Chánh và CPCMVNTD tại miền nam Cali này. Kế tiếp sau khi ổn định Hội Trường Chủ tọa đoàn tiếp tục điều khiển chương trình Tội Nguyễn Văn Đôn, G/s Hà Thế Ruyệt, Ông Chu Tấn và những nhân chứng có mặt tại chỗ đều quả quyết lập trường độc lập trong công cuộc đấu tranh có chánh nghĩa.

Nhằm ung đúc tinh thần gia đình hữu công với Cách Mạng, cuối tháng 7 năm 2001, Ông Nguyễn hữu Chánh, Chủ Tịch Hội Đồng lãnh Đạo Liên Đảng Việt Nam Tự Do cùng với Trung tướng Tôn Thất Đình, Cố vấn đặc biệt, và phái đoàn Chánh Phủ Cách Mạng Việt Nam tự do, Chiến hữu Nguyễn Văn Đôn, Tổng Trưởng Bộ Nội vụ, C./h Nguyễn Hồng Lĩnh, Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do, và một số thành viên cao cấp của tổ chức, đã đến thành phố San Diego thăm viếng và ủy lạo, cảm ơn gia đình Nghĩa hữu Nguyễn Sơn Thanh Điền, người chiến sĩ bị Cộng sản Việt Nam kêu án 16 năm tù vào ngày 29 tháng 5 năm ở trong nước. Buổi thăm viếng kết thúc vào lúc 6 giờ chiều và về đến Văn Phòng Trung Ương lúc 10 giờ đêm.

### **QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU TIỂU BANG NEBRASKA.**

Đối với Tổ chức VNTD, Tiểu Bang Nebraska là một trong những Tiểu Bang sanh sau, nở muộn, với một quá trình mà trong cuộc đời tham gia làm Cách Mạng của cá nhân tôi, có những điểm cần phải truyền đạt lại cho cán bộ lưu tâm trong việc phát triển cơ sở mà lúc đầu Tiểu Bang Nebraska, Đại Biểu Chánh Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do, cũng

như Khu Bộ Trưởng Liên Đảng Việt Tự Do và Đoàn Trưởng Thanh Niên Việt Nam Tự Do, do một Thiếu nữ đảm nhiệm. Cô Đại Biểu Chánh Phủ là một đứa con gái khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, cô mới tròn 4 tuổi. Cha là quân nhân tử trận, mẹ góa con mồ côi. Gia đình đến Mỹ theo diện HO rất muộn màng, nhưng cũng cố gắng học hành, tạo lại cuộc sống đã có cơ sở làm ăn tạm ổn định.

Cô đến California theo lời mời của Chiến hữu Nguyễn Sao Đáp, người đồng hương với cô tại VN, đang sống tại Thành Phố Garden City, hiện là Giám Đốc Nha Tuyên Úy Cao Đài của CPLTVNTD mời cô đến, tìm hiểu về Chính Phủ Cách Mạng VNTD. Sau 3 ngày dự hội, trước khi ra phi trường trở về Nebraska, cô đến từ giã tôi, vừa nói vừa khóc, Thưa Bác Đôn, cho phép cháu, mỗi tháng cháu sẽ giúp nhà bếp 500 US. Tôi trả lời ngay, Cảm ơn cháu, cho đến giờ này thì tổ chức chưa dám nhận tiền của ai cả. Khi nào có nhu cầu cho anh em chiến sĩ trong quốc nội thì bác sẽ cho hay. Thế rồi chia tay, Văn phòng Trung ương chúng tôi được biết khi trở về Nebraska cô thu xếp đòi thoát ly, trong lúc mẹ và em cô chống kịch liệt. Cô thuyết phục mẹ cô và không lâu lắm cả gia đình đã tham gia vào Chính phủ. Mùa đông lạnh lẽo, Cô đến gõ cửa từng nhà, nhứt là những người có uy tín trong các Thành Phố của Tiểu Bang. Có những nơi cô bị nói nặng, có những nơi chủ nhà không tiếp. Cô rất kiên nhẫn, Cô đi phát từng tờ

báo, từng cuốn Hiến Chương. Cô tổ chức những phiên họp mời gọi người tham gia. Về phương diện Chính trị cô chưa nắm vững về tổ chức, Cô liên lạc với Chiến hữu Huỳnh Văn Ru thành viên của Chính Phủ tại Thành Phố Salina Kansas, giáp ranh với Nebraska tiếp tay di hoạt động. Có lần trời mưa trơn trượt cô bị tai nạn lật xe thoát chết, xe bị hư 100% nhưng cô không nản lòng.

Đầu tiên cô thiết lập Hội Đồng Đại Biểu tại Thành Phố Grand Island, nơi cô cư trú, rồi kế đến Thành Phố Lexington, Thành Phố Hastings và sau cùng Thành Phố Lincoln, Thủ phủ của Tiểu Bang Nebraska. Cô tổ chức nhiều buổi lễ tuyên thệ, cô mời Thành viên Trung ương Liên Đảng VNTD ở các Tiểu Bang lân cận như Kansas, Oklahoma, Missouri, Indiana để thay mặt Trung Ương chấp nhận lời tuyên thệ gia nhập vào Liên Đảng. Cô kiểm tra và mời Thanh niên vào Đoàn Thanh niên VNTD để sinh hoạt, nhất là trên hệ thống Pal Talk v.v... Cô đã được tuyên dương trước Đại Hội toàn thế giới.

Sở dĩ các thân hào Nhân sĩ, các bậc trưởng thượng, thương mến là vì biết được quá trình vận động của cô bị nhiều người không có thiện cảm hắt hủi, nhưng cô rất kiên nhẫn để có được các cơ cấu của tổ chức như ngày hôm nay, cô được mến thương bởi đồng hương xem CD trong buổi lễ tuyên Dương trước Đại Hội một cô gái tuổi chưa đầy 30 của Tiểu Bang

nhà được cái danh dự đó mà âm thầm không ai biết. Từ đó, Các bậc Trưởng Thượng mới hội họp sinh hoạt, muốn mời Phái Đoàn Chính Phủ Cách Mạng VNTD về Tiểu Bang Nebraska một lần.

Cô tham khảo ý kiến với tôi để cô định ngày giờ làm lễ ra mắt. Tôi nói nếu làm lễ lúc này thì Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh sẽ không có ở nhà. Nếu bằng lòng như vậy thì cứ làm, tôi sẽ mời Trung Tướng Tôn Thất Đình cùng đi với tôi và một số thành viên Trung Ương ở các Tiểu Bang lân cận. Cô ta bằng lòng ngay và cứ tiến hành. Tôi thấy không ổn, tôi trình với Chiến Hữu Nguyễn Hữu Chánh, ông ta cũng không dứt khoát có mặt hay không vì đang công tác tại một quốc gia vùng Đông Nam Á. Nhưng khi tôi và Trung Tướng Tôn Thất Đình ngồi trên phi cơ tại phi trường John Wayne thì Chiến hữu Chánh cũng vừa đến cùng đi một chuyến.

Đích thân cô và một số đồng thành viên ra tận phi trường rước phái đoàn Chính Phủ Cách Mạng VNTD về tại Thành Phố Grand Island. Cô ta đã phối trí sẵn ai ở đâu, ai lo an ninh cho hơn 70 thành viên của Trung Ương về tham dự gồm các Tiểu Bang Michigan, Indiana, Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, và Thành Phố Saint Louis. Trong buổi cơm tối có một kỷ niệm khó quên là thức ăn của Thủ Lãnh mà mọi người hay gọi Anh Hai, Cô Đại Biểu đích thân đảm trách không để người thứ hai phục

dịch vì sợ trách nhiệm, và cũng không có một người thân thiết nào mời Anh Hai đi ra khỏi vị trí mà không có sự đồng thuận của cô.

Sáng hôm sau phái đoàn di chuyển đi Thủ Phủ Lincoln. Đúng 2 giờ 30 đã có sẵn 250 quan khách và đồng hương có mặt tại Hội Trường Indian Center Lincoln Nebraska để tham dự buổi Tâm đàm. Trên bàn Chủ Tọa có Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh, Trung tướng Tôn Thất Đình, Chiến Hữu Nguyễn Sao Đáp, Cô Lê thị Thắm và Tôi, Nguyễn Văn Đôn. Người Điều hợp chương trình là Chiến hữu Trần Văn Trung hiện là Khu Bộ Trưởng Liên Đảng Việt Nam Tự Do. Sau bài diễn văn khai mạc của cô, mọi người chú ý nhiều đến cô Đại Biểu và tỏ ra quý trọng việc làm của cô ta mà không ai ngờ. Lần đầu tiên tại Tiểu Bang Nebraska có một buổi sinh hoạt chánh trị đầy tin tưởng và mọi người yêu cầu đêm nay phái đoàn trung ương ở lại sinh hoạt để kết nạp thêm 30 thành viên vào Hội Đồng Đại Biểu Thành Phố Lincoln, và cũng từ đây các bậc Bô lão, Trưởng thượng tỏ ý muốn Chính Phủ hỗ trợ để tiến đến thành lập một Cộng Đồng người Việt Tị nạn tại Tiểu bang này, mà từ trước đến nay không ai đảm trách. Tiểu Bang Nebraska là một Tiểu bang không dị ứng Chánh Phủ Cách Mạng VNTD, không một công tác nào trong Tiểu Bang mà thiếu vắng Cô Lê Thị Thắm, Đại Biểu Chánh Phủ CMVNTD. Buổi lễ bế mạc vào lúc 7 giờ đêm.

Sáng hôm sau phái đoàn lên phi cơ đi Colorado dự một phiên họp bất thường do Chiến hữu Nguyễn Ngọc Bích, thành viên Trung ương của Chánh Phủ tại Colorado tổ chức. Với một số đồng Thân hào Nhân sĩ và các đoàn thể tại địa phương dự buổi Tâm đàm từ 7 giờ đến 10 giờ đêm. Nhân dịp này Phái đoàn trung ương cũng công bố chánh thức bổ nhiệm chiến hữu Đặng Văn Y giữ chức vụ Đại Biểu Chánh Phủ thay thế chiến hữu Điện vừa qua đời. Sáng hôm sau 28 tháng 8 năm 2001 phái đoàn rời phi trường Denver để về California. Một kỷ niệm khó quên ở đây, vì buổi Tâm đàm tại Colorado không nằm trong chương trình, nên khi phái đoàn đến phi trường Denver phải đổi lại vé máy bay cho chuyến về California. Mỗi người bị phạt 100 US, tổng cộng 300 dollars. Thấy tôi còn đang lưỡng lự, Nguyễn ngọc Bích vội rút credit card ra đưa cho tôi, và nói: anh cầm cái này mà cà cho tiện. Bích mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng rất thân tình trong nhiều công việc làm, tôi nói đùa với Bích, khi nào về tới Tân Sơn Nhất, tôi sẽ hoàn trả gấp đôi.

Để chuẩn bị cho chuyến công du tại Âu Châu, Phái Đoàn CPCMVNTD chia làm nhiều chuyến bay đến Phi Trường Frankfurt Đức Quốc cùng ngày 8 tháng 9 năm 2001. Tại đây Các Chiến hữu thuộc các Quốc gia luân phiên đến đón phái đoàn và trao tặng nhiều bó hoa cho các chiến hữu lãnh đạo và đưa về tư gia Chiến hữu Trần Văn Sơn nghỉ ngơi và dự buổi



thuyết trình. Sau đó phái đoàn được hướng dẫn đến Hội Trường Stad Halle Oberursel thuộc Cộng Hòa Liên Bang Đức do Chiến hữu Trần Thanh Các, Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ đặc trách Âu Châu và Chiến hữu Tai, Tiến sĩ Trần Thanh Hải, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao tại Âu Châu.

Phái đoàn Trung ương gồm có Chiến Hữu Nguyễn Hữu Chánh, Giáo sư Ngô Trọng Anh, Giáo sư Nguyễn Huy Dấu, Đại Tướng Linh Quang Viên, Đô Đốc Lâm Nguơn Tánh, Trung Tướng Tôn Thất Đính, Chiến hữu Nguyễn Văn Đôn, Chiến hữu Chu Tấn và Nha Tuyên úy có Linh Mục Phan Phát Huôn và Hòa Thượng Thích Giác Lượng. Tháp tùng phái đoàn Trung ương có rất đông chiến hữu thuộc các Quốc Gia như Ý Đại Lợi, Hòa Lan, Thụy sĩ, Áo Quốc, Đức và Pháp, hơn 70 thành viên. Về phía Quốc tế vận có Tiến sĩ Massimo Granata, Tiến sĩ Hein Kramp và đại diện các Hội Đoàn, Đoàn thể đấu tranh tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và các quốc gia lân cận. Buổi tâm đàm có hơn 500 quan khách tham dự đặc biệt mọi thắc mắc của đồng hương được phái đoàn Trung Ương giải đáp thỏa đáng và bế mạc lúc 12 đêm trong buổi tiệc liên hoan mừng quan khách và phái đoàn Trung Ương. Một buổi lễ Tuyên thệ được tổ chức ngay sau đó cho 40 tân Đảng viên từ các quốc gia Đông Âu như Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Ba Lan, đến để được Tuyên thệ sau thời gian gia nhập vào Chánh Phủ khá lâu.

Sáng hôm sau phái đoàn Trung ương rời Đức Quốc đi Pháp. Trên đường đi, phái đoàn ghé viếng Chùa Viên Giác do Thượng Tọa Thích Như Điển tụ trì mời. Tại đây Thượng Tọa khoản đãi phái đoàn dùng cơm chay và thuyết trình về chương trình cứu quốc của CPCMVNTD đồng thời nghỉ đêm tại Chùa, phái đoàn hơn 70 thành viên. Chùa Viên Giác là ngôi chùa lớn nhất tại Âu Châu. Sau khi dùng điểm tâm phái đoàn rời Chùa Viên Giác đi Paris.

Đến Paris 13 ème lúc 10 giờ 30 tối, Chiến hữu Dương Thái Thông, Ch/h Đào quý San, đã tổ chức một buổi tiếp tân tại nhà hàng Sài Gòn. Trong buổi tiếp tân này, có Đại tá Mai viết Triết và khoảng 100 người tham dự, hơn 2 tiếng đồng hồ. Chiến hữu Nguyễn hữu Chánh đã giải đáp nhiều câu hỏi và hoạch định chương trình cho buổi hội thảo ngày mai. Sau đó mọi người về Khách sạn gần 1 giờ đêm.

Một kỷ niệm làm cho cả phái đoàn ai cũng lo lắng, là lúc rời khỏi chùa Viên Giác, Linh mục Phan phát Huôn để quên cái Valise lại chùa, mà Cha quá quyết đã mang ra xe, quan trọng là thuốc uống của cha. Cả đêm mọi người không ngủ được. Tôi đích thân gọi về Đức nhờ anh em đến Chùa Viên Giác tìm và xác nhận cha còn để Valise tại phòng nhĩ đêm của cha. Các Chiến hữu ở Đức mang valise về Frankfurt chờ Cha từ Pháp trở về Đức sau đó 3 ngày.

Chiều hôm nay 11 tháng 9 năm 2001, trước khi dự buổi tâm đàm được tổ chức tại phòng Khánh tiết nhà thờ Choisi, mọi người trong phái đoàn theo dõi cả ngày trên hệ thống truyền hình vụ Không tặc đánh sập 2 tòa nhà Thương mại tại Nữ Ước, trong sự lo âu và kinh hoàng. Mặc dù vậy, vẫn tiến hành chương trình đã định sẵn. Hơn 200 đồng hương tại Pháp tham dự buổi nói chuyện của phái đoàn, có mặt Luật sư Hoàng Cơ Thụy, bào huynh của Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, có Tiến sĩ Trần Bình Tịnh, Đại tá Lộc, Đại tá Mai viết Triết và một số đông cựu sĩ quan QLVNCH. Đặc biệt nữ Nghệ Sĩ Bích Thuận khóc sụt sùi làm cho cử tọa rất xúc động. Buổi tâm đàm bế mạc lúc 11 giờ đêm.

Sáng hôm sau trước khi rời Paris trở về Đức, Ông Trần Hồng, người ủy sập công Toà Đại Sứ Cộng Sản tại Pháp, đến xin gặp Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh và phái đoàn Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do. Chúng tôi tiếp xúc hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó chụp hình kỷ niệm trước khi lên xe trở về Đức Quốc.

Trở lại Đức tôi đến Dortmund nghỉ đêm tại nhà Tiến Sĩ Trần Thanh Hải, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao CPCMVNTD. Vợ chiến hữu Hải là người Đức, giáo sư dạy Đại Học. Bà nói được nhiều sinh ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp và Anh. Chúng tôi trò chuyện trong buổi điểm tâm bằng tiếng Pháp. Bà tìm hiểu

nhiều về Việt Nam với lực lượng đấu tranh với chúng tôi. Bà đồng ý cho chồng tức là Tiến Sĩ Trần Thanh Hải thoát ly, 2 đứa con bà đã ngoài tuổi vị thành niên. Sau đó tôi từ già ra về, đến Phi trường Frankfurt.

Sau vụ khủng bố 911 chưa có chuyến bay nào được phép đáp xuống đất Mỹ, nên tôi phải về Canada, xuống phi trường Calgary và dự trả thuê xe lái về Seattle đi quốc lộ 5 về California. Tôi nghỉ đêm tại Calgary một đêm, rất may mắn sáng hôm sau có một chuyến bay đầu tiên đi từ Calgary đến San Francisco, tôi mua được vé đi chuyến này cùng với Linh mục Phan Phát Huôn, Hoà Thượng Thích Giác Lượng và cụ Giáo sư Ngô Trọng Anh. Về đến phi trường San Francisco ban đêm lối 10 giờ đêm và từ San Francisco bay về Los lúc 2 giờ sáng. Hú hồn, một chuyến công tác đầy gây go nguy hiểm, Chiến hữu Nguyễn hữu Chánh vẫn còn ở lại, đi công tác tại các quốc gia Đông Âu như Balan, Tiệp Khắc. Trung tướng Tôn Thất Đính đi Thụy Sĩ. Trong phái đoàn chia ra nhiều nhóm tìm cách trở về Mỹ. Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Giáo Sư Nguyễn Huy Đẩu và Đại Tướng Linh Quang Viên mỗi ngày túc trực ở phi trường kiểm chuyến bay về Washington DC.

Tại Văn Phòng Thường trực Trung Ương, hôm nay 7 tháng 10 năm 2001, lúc 10 giờ sáng. Ông Mark A Smith từ Bangkok đến gặp Ông Nguyễn hữu Chánh



và phái đoàn Trung ương CPCMVNTD để trả lời về bài báo đăng trên báo Bangkok Post năm 1998 và trả lời để làm sáng tỏ cuộc phỏng vấn do ông Hoàng Duy Hùng đạo diễn. Trong không khí thân tình mọi ngộ nhận đã được giải toả. Buổi thăm viếng chấm dứt lúc 1 giờ 30 chiều cùng ngày. Cũng trong thời gian có mặt Mark Smith, Tuần báo quốc tế Time Magazine, tôi hướng dẫn đến thăm phòng Thông tin CPCMVNTD và chụp lại những hình ảnh hoạt động của CPCMVNTD cũng như những hoạt động của Ông Nguyễn hữu Chánh và các cơ sở trực thuộc.

Để trang bị tinh thần và phổ biến đường lối chính sách cho cán bộ ở địa phương nắm vững hoạt động trong năm 2002 Ngày 21 tháng 11 năm 2001 Phái đoàn Trung Ương CPCMVNTD và Liên Đảng VNTD vượt 6 ngàn dặm đường bão tuyết trong chuyến công tác dài 3 tuần lễ đến thăm 17 cơ sở của tổ chức và tạo sự gắn bó với đồng hương bằng cách giải toả một số ngộ nhận bị tuyên truyền xuyên tạc bóp méo gây mất niềm tin cho đồng hương. Tháp tùng với Ông Nguyễn hữu Chánh phái đoàn gồm có Linh mục Phan Phát Huôn, Trung tướng Tôn Thất Đính, Chiến hữu Nguyễn Văn Đôn, Chiến hữu Chu Tấn, Đại tá Lê Thương, Chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh, Chiến hữu Nguyễn Hồ, Chiến hữu Nguyễn

Quang, Chiến hữu Nguyễn Hồng Sơn, Chiến hữu Phan Phán, Chiến hữu Phạm Muôn. Phái đoàn đến Albuquerque New Mexico, lúc 3 giờ sáng ngày 22/11/2001 tiếp xúc với một số thân hào nhân sĩ và đồng hương do Chiến hữu Nguyễn Văn Đa tổ chức hiện là Đại Biểu Tiểu Bang New Mexico.

Phái đoàn tiếp tục đến Wichita, Kansas lúc 9 giờ sáng cùng ngày, Chiến hữu Nguyễn An Hiệp tổ chức buổi tâm đàm tại Hội Trường Mild Town Community Resource Center. Tất cả những thành viên của Chính Phủ và Liên Đảng VNTD thuộc Tiểu Bang Texas, Oklahoma, Missouri, Nebraska, Florida, Indiana, Michigan Ohio, đều có mặt đông đủ, Hoà Thượng Thích Giác Lượng từ San Jose cũng đến dự các phiên hội thảo và tiếp xúc với đồng hương.

Rời Wichita, phái đoàn lấy xe 8 tiếng đồng hồ tới Denver Colorado. Cũng tại đây, phái đoàn được hưởng trọn hai ngày bão tuyết. Tuy nhiên, buổi tâm đàm tại nhà hàng Vũng Tàu cũng được đồng hương chiếu cố đông đảo.

Sau đó phái đoàn đến Tiểu Bang Utah lúc 7 giờ tối ngày 28/11/2001. Buổi tâm đàm đã diễn ra ở phòng họp khách sạn Crystal Inn West Valley, với các chiến hữu và hơn 100 đồng hương tham dự.

Ngày 30 tháng 11/2001, Chiến hữu Nguyễn hữu

Chánh bị ngã bệnh, Trung tướng Tôn Thất Đình hướng dẫn phái đoàn đến tâm đàm tại Phòng họp nhà hàng Ngự Bình Vancouver BC Canada. Khai diễn lúc 7 giờ chiều với hơn 100 đồng hương tham dự và bế mạc lúc 11 giờ đêm, sau đó dùng một buổi cơm thân mật tại nhà hàng Ngự Bình. Phái đoàn nghỉ đêm tại Vancouver và trở lại Seattle Washington State.

Ngày 2 tháng 12 năm 2001 lúc 10 giờ sáng phái đoàn đã có một buổi tâm đàm tại trụ sở mới của CPCMVNTD, Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, với hơn 150 đồng hương tham dự. Ngày ngày hôm sau, 3 tháng 12/01, Phái đoàn tiếp tục đến mở buổi diễn thuyết với đồng hương tại Portland Oregon lúc 8 giờ tối với sự hiện diện của các đoàn thể, hội đoàn, và nhiều cựu quân nhân VNCH tại địa phương. Trong dịp này có một số thân hữu đã gia nhập vào CPCMVNTD, buổi lễ kết thúc vào lúc 6 giờ 30 cùng ngày. Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2001 lúc 2 giờ chiều CPCMVNTD và Ông Nguyễn hữu Chánh đã mở một cuộc tâm tình cùng đồng hương San Jose tại Hội trường Diên Hồng. Buổi nói chuyện đã kết thúc lúc 6 giờ 30 cùng ngày.

Chuyến công tác 6000 ngàn dặm đường chấm dứt ngày hôm nay về đến miền Nam California vào lúc 3 giờ chiều ngày 11 tháng 12 năm 2001.

### **TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM NGỌ**

Cũng như Xuân Tân Tỵ năm qua, tôi đích thân hướng dẫn Đoàn Diễn hành Thanh niên VNTD, Phụ nữ Liên Đảng Việt Nam Tự do, trên Đại lộ Bolsa với rừng cờ vàng 3 sọc đỏ, hiên ngang diễn hành qua khán đài, với hàng chục ngàn đồng bào tham dự buổi lễ truyền thống dân tộc với những tràng pháo tay cổ vũ. Khi bước ngang qua khán đài được nhiều Đài Truyền Hình quay phim và đã trực tiếp phóng sự. Đoàn Thanh niên VNTD đã biểu dương lý tưởng tự do của người Việt Tị Nạn Cộng sản cùng với lá Đại Kỳ Mỹ thay vì lá Đại Kỳ VN như năm trước. Những hình ảnh ghi nhận và những đóng góp của Đoàn Thanh niên VNTD biểu dương được truyền thống cổ truyền của dân tộc VN trong bối cảnh tị nạn ở Hải Ngoại.

Trong những tháng đầu năm 2002, Phái đoàn của Bộ Nội Vụ Chính Phủ VNTD đến vùng Trung Mỹ công tác tại các Tiểu Bang Illinois, Wiscosin, Indiana Michigan, Louisville Kentucky, Cleveland, Ohio, vận động cho Hội nghị Liên Minh Dân Tộc, dự trù diễn ra cuối tháng 6 năm 2002. Cùng thời gian này, từ ngày 4/5/2002 đến 8/6/2002, một phái đoàn Trung Ương do Chiến hữu Nguyễn hữu Chánh hướng dẫn đến thăm viếng các nơi từ San Diego, Pomona, San Jose, San Francisco, Alhambra, và tại Ramada Inn, Garden Grove.

## HỘI NGHỊ LIÊN MINH DÂN TỘC

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2002 tất cả thành viên Trung Ương dồn mọi nỗ lực cho chiến dịch quảng bá Hội nghị Liên Minh Dân Tộc trên hệ thống phát thanh: Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu, từ 10 đến 12 giờ đêm và từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng mỗi ngày trên làn sóng 11.90AM, trong đó tôi đã đảm trách rất nhiều giờ. Mục tiêu truy tố cộng sản ra Toà án Quốc tế ưu tiên hàng đầu.

Ngày 27 tháng 6 năm 2002 mở đầu cho tiền Đại Hội Liên Minh Dân Tộc, là Đại Hội Thanh Niên với đề tài tuổi trẻ Việt Nam trước hiện tình đất nước, tại hội trường Sequoia, số 7330 Orangethorpe Ave Buena Park, Nam California. Khoảng hơn 400 người tham dự trong số có hơn 100 bạn thanh niên trẻ về từ khắp nơi trên thế giới. Đại Hội bắt đầu từ 8 giờ sáng và bế mạc lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Một Tuyên Ngôn Thanh Niên đã được Đại Hội thông qua và nêu lên nguyện vọng của các tầng lớp Thanh Niên ủng hộ việc tổ chức Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, trong và ngoài nước cùng góp sức và tiếng nói để truy tố cộng sản Việt Nam ra Toà án Quốc tế.

Kế tiếp ngày 29 tháng 6 năm 2002, Ngày tiền Hội Nghị khai mạc lúc 9 giờ 30 sáng cũng tại Sequoia Center. Hơn 800 người tham dự gồm đại diện tinh

thần các tôn giáo, các nhân sĩ cao trọng tại Hải ngoại, Các vị tướng lãnh, các quan khách ngoại quốc, các đại diện các cộng đồng, Hội đoàn, Đoàn thể, Đại diện đồng bào Thiểu số, các Đại biểu khắp nơi về từ 15 quốc gia Âu Châu, Úc Châu và các cơ quan truyền thông và 32 Tiểu Bang thuộc Hoa Kỳ.

Hội nghị đề cử Điều Hợp Đoàn gồm Giáo Sư Cao Thế Dung, Giáo Sư Nguyễn Cao Thanh, Chủ Tịch Cộng Đồng Florida là Ông Trần Khâm, Giáo sư Hà Thế Ruyệt, Luật sư Nguyễn Khắc Chính, Cựu Dân Biểu Lý Trường Trân. Và Thư Ký Đoàn gồm Đại Tá Phùng Ngọc Ẩn, Giáo sư Đặng Văn Thiên và Giáo sư Phạm Bá Ngữ.

Hội Nghị đưa đến quyết định đổi Danh Xưng Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc thành **Quốc Dân Đại Hội** để đáp ứng với tình thế và nhu cầu đấu tranh mới. Một ủy Ban Truy Tố Cộng Sản VN ra Toà án Quốc tế được thành lập bởi Thẩm Phán Đặng Phúc Nguyên được đề cử giữ chức vụ Chủ Tịch.

Quốc Dân Đại Hội đã thành lập một cơ chế Chính Phủ gồm Lập Pháp Hành Pháp và Tư Pháp. Về Lập Pháp có Thượng Hội Đồng và Hội Đồng Đại Biểu Quốc Dân, Lâm thời, Luật sư Nguyễn Khắc Chính đã được bầu vào chức vụ Chủ tịch. Về Hành Pháp thì có một Hội Đồng Nội các dưới sự cầm đầu của Thủ Tướng Chính Phủ. Căn cứ theo đơn xin từ chức

của Thủ Tướng Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do Nguyễn Hoàng Dân được chấp nhận và đổi danh xưng là Chính Phủ Lâm Thời VNTD. Tất cả hội trường hơn 800 Đại Biểu đã đồng ý suy cử ông Nguyễn Hữu Chánh, trong chức vụ Thủ Tướng. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng ông Nguyễn Hữu Chánh đã phải miễn cưỡng nhận chức vụ vì có quá nhiều yêu cầu của các đại biểu.

Ngày 30 tháng 6 năm 2002 là ngày Quốc Dân Đại Hội, một ngày ghi dấu lịch sử tại Hội Trường rất lớn ở Anaheim Convention Center. Sự ra đời của Quốc Dân Đại Hội là một biến cố trọng đại trong lịch sử VN và nhằm đáp ứng nguyện vọng tha thiết của 3 triệu đồng bào Hải Ngoại cùng với 80 triệu đồng bào trong quốc nội. Đây là một thắng lợi to lớn của người Việt Quốc Gia chân chính tại Hải Ngoại và là chất xúc tác mạnh làm nức lòng đồng bào quốc nội. Đây cũng là thành quả của Lời thề son sắt của toàn dân VN quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản.

Cơ chế Quốc Dân Đại Hội ra đời nhằm thực hiện các mục tiêu chính sau đây:

- 1/- Truy tố Cộng Sản VN ra Toà án quốc tế.
- 2/- Công bố Hiến Chương của Quốc Dân Đại Hội như là một cương lĩnh cứu quốc và kiến quốc.
- 3/- Thành lập các cơ chế chính Phủ: Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp, cải tổ cơ chế sẵn có trong

thời gian 6 tháng đến 1 năm để hữu hiệu hoá đấu tranh giải thể cộng sản,

4/- Hướng dẫn hình thành một lực lượng quần chúng có tầm vóc để hậu thuẫn cho tân Chính Phủ tại Hải ngoại.

Có 6328 người từ khắp nơi trên thế giới và từ Little Saigon về tham dự. Rất nhiều chánh khách đến từ Thái Lan, Phi Luật Tân, Âu Châu và Hoa Kỳ. Cảm tưởng của các tham dự viên là buổi lễ đã được tổ chức qui mô, chu đáo, điều động phối hợp nhịp nhàng, và an ninh tốt.

Bầu không khí sôi sục thế nước lòng dân, với biển cờ Việt Mỹ, cùng đồng loạt phát lên nhiều lần. Một lần nữa, ông Nguyễn Hữu Chánh lại từ chối chức vụ Thủ Tướng để nhận nhiệm vụ khác. Cùng với quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các chính khách, sáu ngàn người đồng loạt đứng lên nhiệt tâm ủng hộ yêu cầu ông Nguyễn Hữu Chánh chính thức nhận lãnh trách nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ trước Quốc dân. Trước khi thế bưng bưng đó, ông Chánh phải chấp nhận. Ý trời lòng dân, và quân.

Một buổi lễ tuyên thệ được hình thành ngay sau đó. Ông Chánh đã làm lễ tuyên thệ trước bàn thờ tổ quốc dưới sự chứng kiến của các đại diện ngành Lập Pháp Tư Pháp và toàn thể cử tọa trong bầu không khí trang trọng uy nghi. Quốc Dân Đại Hội

bế mạc lúc 8 giờ tối chủ nhật cùng ngày trong niềm tin quyết chiến quyết thắng của một Hội Nghị Diên Hồng Thời Đại.

Tôi rất sung sướng, trong cuộc đời đi làm Cách mạng bị cô đơn bị trù dập đánh phá trong khi mình âm thầm đội đá vá trời, từ đây tôi thấy được một tia sáng dưới đường hầm khi toàn dân trong Hội nghị ủng hộ CPLTVNTD một cách chân thành. Tôi tự thấy có trách nhiệm nặng hơn, mà tôi phải có bốn phận gánh vác cho đến ngày cầm được ngọn cờ vàng trên quê hương VN thân yêu của chúng ta. Lúc nào tôi cũng mang hoài bão là làm thế nào để mang được 300 ngàn thanh niên đang thành công ở Hải ngoại ý thức được bốn phận, xây dựng đất nước sau khi lật đổ được chế độ cộng sản Việt Nam.

Công cuộc đấu tranh còn dài, những người đi đấu tranh bị tù tội là việc bình thường. Ngày 18 và 19 tháng 8 năm 2002 Chúng tôi tổ chức một đêm không ngủ thấp nển và tuyệt thực diễn ra tại công viên Sacred Park ở Santa Ana California, trước Tòa án Liên Bang. Đáp lời mời của chúng tôi, nhiều ngàn đồng bào đã đến đấu tranh cho người tù nhân lương tâm Chiến hữu Võ Đức Văn, có 67 người tuyệt thực bao gồm nhiều lứa tuổi từ 16 đến 92 và về từ nhiều Tiểu bang của Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày 18/8/02, và cuộc tuyệt

thực bắt đầu từ 9 giờ đêm. Theo dự định Tòa Án Liên Bang sẽ xử vào lúc 1 giờ chiều ngày 19/8/02, và sự tuyệt thực sẽ kéo dài đến giờ này. Nhưng sáng sớm ngày 19 Tòa đã thay đổi không đưa Chiến hữu Võ Đức Văn về Santa Ana, mà xử ngay tại Los Angeles. Một số đồng đồng hương kéo đến Los Angeles để yểm trợ phiên xử, nhưng Tòa đã đình vô hạn định. Đồng bào kéo về Parking Lot trụ sở CPVNTD tại Thành Phố Garden Grove, được Chiến hữu Nguyễn hữu Chánh tâm tình thân mật đến 7 giờ tối mới chia tay.

Mới đây mà đã 3 năm phát thanh về trong quốc nội. Lễ kỷ niệm 3 năm Chương trình Phát Thanh Hưởng về Quốc Nội của Đài phát thanh VNTD được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 2002. Mới 4 giờ chiều rất đông đảo đồng hương lần lượt đến tại địa điểm góc đường Brookhurst và Stanford thị xã Garden Grove, nơi đặt trụ sở Trung Ương CPCMVNTD. Đúng 6 giờ khai mạc, không còn một ghế trống, có nhiều quan khách ngoại quốc và ban văn nghệ giúp vui, đặc biệt Thị Trưởng thành phố Westminster cũng có mặt trong chương trình vận động gây quỹ xây dựng tượng Đài Việt Mỹ rất thành công. Cá nhân tôi và các con tôi đóng 500 US để thực hiện công trình xây dựng Tượng đài Kỷ niệm Chiến Binh Việt Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh VN. Số tiền quyên được 19.686 Mỹ Kim, do chính Ông Frank Fry và bà Magie Rice đếm và

nhận tại chỗ. Ông đã đứng lên cảm ơn đồng bào. Buổi lễ bế mạc lúc 10 giờ đêm trong niềm hân hoan của mọi người trong công cuộc đấu tranh lật đổ ngụy quyền cộng sản Việt Nam.

Trong tháng 10 năm 2002, Văn Phòng Thường trực Trung Ương đã tổ chức lễ ký thỉnh nguyện thư gửi đến Quốc Vương Thai Lan để xin hủy bỏ lệnh dẫn độ Chiến hữu Võ Đức Văn hiện đang bị giam cầm tại Mỹ Hơn 1500 đồng hương đến khuôn viên trụ sở CPVNTD tham gia buổi lễ này, hầu hết đồng hương thương mến VNTD biểu lộ sự cảm thông và muốn được chia sẻ với Chính phủ trong mọi công tác khi chính phủ cần đến.

Để đền đáp công ơn của đồng hương ủng hộ CPCMVNTD trong mọi tình huống, Văn Phòng Thường trực Trung ương đã đồng ý trong một phiên họp tham mưu Tổ chức một buổi tiệc liên hoan khoản đãi hơn 2000 đồng hương đến dự buổi tiệc tất niên, diễn ra cuối năm 2002, tại khuôn viên trụ sở VNTD. Giúp vui trong buổi tiệc có nhiều Nam Nữ ca sĩ đến xung phong ca hát, không khí rất là phấn khởi. Chúng ta thấy rõ dần dần đồng hương của chúng ta nhất là giới Văn Nghệ sĩ không còn sợ bị đánh phá nữa mà họ mạnh dạn góp công góp sức trong mọi sinh hoạt đấu tranh.

Niềm vui của chúng tôi được an ủi rất nhiều sau

buổi tiệc này. Cũng từ sau buổi tiệc tất niên tôi đã nảy sinh ra ý định viết quyển hồi ký này để ghi lại tất cả những diễn biến trên chặng đường đấu tranh. Tôi cũng dự định cuối quyển hồi ký tôi sẽ có phần cảm tưởng kể lại những nhọc nhãi, những đắng cay của cuộc đời đi đấu tranh nhất là trong những lúc con chim đầu đàn Nguyễn hữu Chánh đi công tác ở xa, tôi phải cáng đáng công chuyện ở nhà. Nhiều vấn đề ngoài khả năng giải quyết của tôi. Ngoài việc phải lo những vấn đề như nhân sự, tài chánh, thanh toán tiền điện thoại, tiền Văn Phòng, Tiền Đài Phát Thanh, Truyền hình, tiền lo ăn ở cho chiến hữu từ xa về công tác .v.v... còn phải lo thêm việc đối đầu với những đánh phá của một số cơ quan truyền thanh và báo chí ở địa phương.

### **BỘ TRƯỞNG, BỘ PHỦ THỦ TƯỚNG**

Đầu năm 2003 ngày 19 tháng 1 năm 2003, Lễ trình diện Hội Đồng Nội Các Chánh Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do được tổ chức tại Hội Trường Bren Events Center thuộc University California, Irvine, trước sự chứng kiến của 4120 đồng bào, trong trách nhiệm lãnh đạo Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do mà đồng bào đã tin nhiệm trao phó cho ông Nguyễn



hữu Chánh trong ngày Quốc Dân Đại Hội 30 tháng 6 năm 2002 tại Convention Anaheim Center trước quốc dân đồng bào. Nội Các của Chính Phủ lãnh sứ mệnh cứu nước để giải phóng dân tộc VN thoát khỏi sự thống trị của chế độ độc tài cộng sản. Trong nội các mới của CPLTVNTD, tôi được mời giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Phủ Thủ Tướng, thành phần nội các gồm 56 nhân vật đứng ra gánh vác lấy trọng trách thuộc Chính Phủ Lâm Thời VNTD.

Theo lời yêu cầu của Ủy Ban Bầu cử Cộng Đồng VN nam Cali, nhiệm kỳ 2003 - 2006, diễn ra ngày 26 tháng 1 năm 2003. Với tư cách là thành viên của Chính phủ LTVNTD, tôi nhận lời giúp đỡ về phương tiện vận chuyển, nhân sự, để ngày bầu cử có thể diễn ra theo đúng nội quy đã qui định, tại 12 thùng phiếu trong miền Nam Cali. Sự kiểm phiếu chấm dứt lúc 21 giờ 45 đêm ngày 26 tháng 1 năm 2005, tại số 9550 Bolsa # 214 Westminster. Kết quả Liên Danh 1 đắc cử với số phiếu 5726 phiếu thắng, Liên Danh 2 được 693 phiếu và 19 phiếu bất hợp lệ.

Ngày 1 tháng 2 năm 2003 nhằm mùng một Tết âm lịch năm Quý Mùi, tôi cũng với vai trò cố vấn cho Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do, hướng dẫn đoàn diễn hành trên Đại lộ Bolsa rước Tượng Vua Quang Trung. Với hàng chục ngàn người hoan hô vang dậy cuộc biểu diễn truyền thống Văn Hoá cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Với tư cách Bộ Phủ Thủ Tướng, Tổ chức một Hội Nghị cao cấp gồm 3 cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do diễn ra ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2003 tại Văn Phòng Thường Trục Trung Ương Thành Phố Garden Grove California, đã chấp thuận cho ông Nguyễn hữu Chánh, từ chức chức vụ Thủ Tướng để nhận trách vụ mới, bằng 48 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Trách nhiệm mới này nhằm đẩy mạnh việc kết hợp các lực lượng đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước để tiến tới việc giải trừ chế độ cai trị độc tài Cộng sản VN, đồng thời Hội nghị quyết định thành lập một Hội Đồng Thường trực CPLTVNTD, để điều hành công việc của Chính Phủ, Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt, Phó Thủ Tướng Đệ tam giữ chức vụ Chủ Tịch Chiến hữu Nguyễn Văn Đôn, Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng, giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều hành Chính Phủ Lâm thời Việt Nam Tự Do. Một Huấn Thị Điều hành được minh định rõ ràng để các Bộ trong Nội Các chiếu nhiệm vụ thi hành.

Trong giai đoạn này, Đài Truyền hình VNTD lần đầu tiên phát hình từ 6 giờ đến 6 giờ 30 sáng mỗi ngày, và 5 ngày mỗi tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Đồng thời tại Văn Phòng Thường trực Trung Ương cũng bắt đầu phát thanh trên làn sóng đặc biệt SCA/FM2 phát thử vào ngày 1 tháng 5 năm 2003 và sẽ phát chính thức 24 giờ trên 24 mỗi ngày để phục vụ cho đồng bào ở nhiều khu vực tại miền



Nam California, kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2003. Ngày khánh Thành chương trình 24/24 của Đài Phát Thanh VNTD diễn ra vào ngày chúa nhật 18 tháng 5 năm 2003 cuộc tiếp tân bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Với hơn 5 ngàn đồng bào đã đến tham dự Đặc biệt có sự hiện diện của một số đông quan khách ngoại quốc.

Ngày 20 tháng 6 năm 2003, vào lúc 2 giờ chiều, Ban Nghi Lễ Bộ Phủ Thủ Tướng CPLTVNTD tổ chức đón tiếp Phái Đoàn Chính Phủ lưu Vong Hoàng Gia Lào đến Văn Phòng Thường trực Trung Ương CPLTVNTD. Phái đoàn do Thủ Tướng Hoàng Tử Khamphoui Sisavady hướng dẫn, gồm có Tổng Trưởng Ngoại giao Nick Hanthaley, Tổng Trưởng Quốc Phòng, Tướng Pian Sayarath và Chánh Văn Phòng Thủ Tướng Jacqueline Busyskum.

Trong buổi thăm viếng xã giao này, hai phái đoàn đã thảo luận về tình hình tại Đông Dương cũng như phối hợp các kế hoạch đấu tranh chung cho nền Độc lập Tự Do Dân chủ của hai dân tộc Việt-Lào. Đặc biệt trong buổi thăm viếng này, phái đoàn đã được Văn Phòng Thường Trực Trung Ương khoản đãi bữa ăn chiều với thức ăn thuần túy của người Lào, trong đó có món xôi nếp. Sau bữa ăn, hai bên chụp hình lưu niệm và phái đoàn được đài truyền hình VNTD phỏng vấn. Phái đoàn rời California lúc 6 giờ 30 cùng ngày.

## **HỢP NHẤT VÀ LỄ RA MẮT ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM**

Một biến cố lịch sử của Liên Đảng Việt Nam Tự Do là đã hợp nhất với Đảng Dân tộc Việt Nam để đáp ứng với tình hình trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam tại quốc nội. Đại Hội Đại Biểu bất thường tại Little Saigon miền nam California vào 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 8 năm 2003, với sự hiện diện của 423 đảng viên Đại biểu thuộc Hội Đồng Sáng Lập, Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Giám sát, Hội Đồng lãnh Đạo cùng đại diện 8 Xứ Bộ, 47 Khu Bộ Liên Đảng Việt Nam Tự Do.

Đặc biệt Lễ ra mắt vào lúc 1 giờ trưa ngày 18 tháng 8 năm 2003 tại Anaheim Convention Center, với hơn 3000 đồng hương tham dự cùng với rất đông quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Các nhân sĩ, các bậc trưởng thượng các tổ chức Đoàn thể đấu tranh và các cơ quan truyền thông báo chí. Nhân dịp này một buổi Lễ Ký Kết và công bố Hiệp Nghị Thư giữa 2 Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do do Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh, Đệ Nhị Phó Thủ Tướng, và Chính Phủ lưu vong Hoàng Gia lưu vong Lào, do Thủ Tướng Khamphoui Sisavady ký kết trước 3000 quan khách trong Hội Trường. Bản Nghị định thư liên minh chính thức này qui định sự hợp tác chặt chẽ trên mọi lãnh vực giữa 2 Chánh Phủ Việt Lào.

Ở miền Nam California, tất cả những người còn quan tâm đến đất nước đã không khỏi khó chịu về việc các Đài Phát thanh Sống trên đất Mỹ, Đài VOV, dùng con bài Mark A Smith vụ khống chiến hữu Nguyễn hữu Chánh một cách vô căn cứ. Ông Mark A Smith là một người ngoại quốc, Ông ta cũng có lần đã thấy cái lỗi của ông ta, nên đã đến viếng thăm Văn Phòng thường trực Trung ương của Chính phủ tạo sự thông cảm. Ông ta đã lên Đài Phát Thanh VNTD trình bày về sự ngộ nhận qua mẩu tin ông viết vào năm 1998 tại Thái Lan. Không biết vì một nguyên nhân nào đó, mà ông ta chạy theo những kẻ đánh phá ông Nguyễn hữu Chánh. Theo thiện ý của tôi, có lẽ vì quyền lợi riêng tư ông Mark Smith lại bán rẻ danh dự của mình thêm một lần nữa. Lần này ông Nguyễn hữu Chánh và Ban Tham Mưu của chúng tôi quyết định đưa nội vụ ra Toà. Quan niệm của chúng tôi vì danh dự của người Việt tị nạn cộng sản, không bao giờ muốn có chuyện kiện tụng người Việt Nam trước Toà án, điều này sẽ gây bất lợi cho đồng hương chúng ta, và tạo thêm lợi khí cho bọn cộng sản Việt Nam khai thác, tuyên truyền. Cũng vì chủ trương này mà bọn tay sai Việt cộng ở miền Nam California đã không tiếc lời đánh phá chính phủ VNTD.

Lúc 10 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2003 tại khách sạn Ramada Inn, hơn 600 đồng hương hiện diện để dự cuộc họp báo và nghe Luật Sư John Ramp đại

diện Chính Phủ lâm Thời VNTD trình bày vụ án đã được khép kín vào ngày 3 tháng 10 năm 2003 bởi bản án được xử khiếm diện dành cho bị cáo Mark A. Smith phải bồi thường danh dự cho ông Nguyễn Hữu Chánh và thành viên của ông ta số tiền là 550 ngàn Mỹ Kim. Luật Sư John Ramp cũng cho biết là ông sẽ không buông tha cho bị cáo Mark A Smith nếu không thi hành bản án do Toà phán quyết, và sẽ có lệnh tập nã. Buổi họp báo chấm dứt lúc 12 giờ cùng ngày trong bầu không khí hân hoan của mọi người.

Trong năm 2003 đa số đồng bào Sắc Tộc thiểu số từ Cam bốt sang định cư tại Tiểu bang North Carolina. Tôi quá bẽ bộn công việc nhất là các chương trình phát thanh trong khi Chiến hữu Nguyễn hữu Chánh bận công tác ở vùng Đông Nam Á được lệnh Chiến hữu Nguyễn hữu Chánh. Chúng tôi, Ban tham mưu Văn Phòng Trung Ương sắp xếp phái đoàn đến Tiểu bang North Carolina, theo lời mời của Thứ Trưởng Bộ Sắc Tộc Ông Y Bo Ya, Phái Đoàn được Đô Đốc Lâm Nguơn Tánh, Đệ Nhị Phó Thủ Tướng CPLTVNTD hướng dẫn, gồm có Chiến hữu Nguyễn Thương Cúc, Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ, Chiến hữu Nguyễn Đại Ngữ, Thứ Trưởng Bộ Thanh niên, Chiến hữu Nguyễn Hảo, Ủy viên Trung Ương Đảng Dân Tộc Việt Nam, Bí Thư Khu Bộ Florida và Bí Thư Khu Bộ Georgia đến thành phố Charlotte Tiểu bang North Carolina tham dự lễ ra mắt Ủy Ban Dân Vụ Sắc Tộc đầu tiên

của CPLTVNTD tại Tiểu Bang này, cùng với sự hiện diện 10 thành viên trong nội các của Phái đoàn Chính Phủ Hoàng Gia lưu vong Lào dưới sự hướng dẫn của ông Buon Maninovong Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng Lào tham dự buổi lễ nói trên. Sự gắn bó giữa đồng bào Thượng và CPLTVNTD tại Hải ngoại nói lên sự đoàn kết và quyết tâm giải phóng quê hương mà người Việt Nam nào cũng mong đợi.

Với cương vị **Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Đảng Dân tộc Việt Nam** để hoàn tất hồ sơ hợp nhất từ Liên Đảng Việt Nam Tự Do chuyển sang Đảng Dân Tộc Việt Nam, một buổi lễ tuyên thệ tập thể tại Văn Phòng Trung Ương vùng Tây Bắc Hoa Kỳ Seattle do Đồng Chí Đỗ Thành Trung Xứ Bộ Trưởng vùng Tây Bắc tổ chức đã diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 29 tháng 11 năm 2003. Đồng chí Chu Tấn Bí Thư Đảng bộ Hải ngoại từ California thân hành đến nơi để chứng kiến buổi lễ tuyên thệ với sự tham dự của 60 Đảng viên tại Tiểu Bang Washington State Oregon và các vùng phụ cận cũng như Vancouver BC Canada về tham dự vì không có cơ hội về Trung ương Tuyên thệ. Sau khi chấp nhận lời tuyên thệ, Đồng chí Chu Tấn thuyết trình về vai trò của Đảng Dân tộc trong năm 2005 như đã ghi trong Cương lĩnh.

Sắp đến ngày Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh, tôi với tư cách là Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng CPLTVNTD,

cũng là con chiên ngoan đạo, Tôi muốn kết hợp các Tôn Giáo để làm một buổi lễ cầu nguyện cho Tù lương tâm trong nước. Lời đề nghị của tôi đã được được Tổng Nha Tuyên úy CPLTVNTD do Linh Mục Phan Phát Huôn, Mục Sư Nguyễn Phú Cam, Thượng Toạ Thích Tuệ Uy, Cụ Phan Thanh Nhân và Hiền tài Nguyễn Sao Đáp chấp thuận, hợp nhất tổ chức Đại lễ tại Thánh đường Sài Gòn 10321 Bolsa vào lúc 7 giờ tối ngày 20 tháng 12 năm 2003. Hơn 200 đồng hương gồm các tôn giáo Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài... đã đến dự lễ đốt nến cầu nguyện cho các vị Cao Tăng GHPGVNTN, các Linh Mục và Mục Sư cũng như các tu sĩ Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài đang bị đàn áp tại Việt Nam. Đặc biệt trước khi thấp nến, Đồng Chí Tổng Bí Thư Nguyễn Hữu Chánh qua hệ thống viễn liên gọi về, gửi Thông điệp chúc mừng lễ Giáng Sinh và chúc Xuân cho toàn thể đồng hương tị nạn. Sau Thánh lễ nửa đêm đến phần Thông Công cắt bánh Sinh Nhật trong bầu không khí đoàn kết 5 Tôn Giáo lớn trong Tổng Nha Tuyên Úy CPLTVNTD và bế mạc vào lúc 1 giờ khuya.

Năm nay Tết Nguyên Đán Giáp Thân, Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn hữu Chánh về đến California ngày 23 tháng 1 năm 2003. Sáng sớm Ngày Mồng 3 Tết tức là 24/1/2004. Hơn 60 ngàn đồng hương tham dự buổi Diễn Hành Truyền Thống trên Đại lộ Bolsa Đoàn Thanh niên Việt Nam Tự Do trong cuộc

Diễn hành Tết Giáp Thân do ông Nguyễn Đức Luận làm Chủ Tịch, trong 3 năm qua lúc nào đoàn Thanh niên VNTD cũng được nhiệt liệt hoan hô.

Năm nay rất gay go vì bọn tay sai cộng sản làm đủ mọi cách ngăn chặn đoàn thanh niên VNTD không được tham dự diễn hành. Thật là vô lý đến nỗi Bà Thị Trưởng chê là kẻ "thối môn" và bà đứng dây ra khỏi phòng họp không tiếp xúc với bọn phá hoại này. Nhưng bọn chúng cố tìm cách phá thối, trong số đó có Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Ngọc Hợp, Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Văn Thư, đòi ném trứng thối, cà chua vào đoàn diễn hành mang rừng cờ vàng 3 sọc đỏ. Riêng cá nhân tôi, không như mọi năm, theo lời ông Nguyễn Đức Luận Chủ tịch, yêu cầu tôi giúp cho ông hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tránh sự có mặt của tôi trong đoàn diễn hành Thanh niên VNTD như mọi năm. Một việc làm khôi hài chưa từng có trong cộng đồng tị nạn của chúng ta. Đúng 9 giờ 2 bên đường Đại lộ Bolsa đã đông nghẹt người, đủ mọi thành phần trong cộng đồng Hội diễn hành truyền thống đã ủy nhiệm cho một số bạn trẻ đứng ra tổ chức, gồm 64 đoàn thể tham dự, trong đó có 8 chiếc xe hoa. Sau nghi thức khai mạc pháo Xuân nổ gồm 100 ngàn chiếc pháo đỏ được sự bảo trợ của Thành Phố Westminster, Đoàn diễn hành lần lượt đi qua khán đài. Đi sau cùng là Đoàn Thanh niên VNTD đã gây được sự chú ý rất nhiều cùng những tràng pháo tay cổ vũ của đồng hương

với rừng cờ vàng ba sọc đỏ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Phong Trào Quốc Gia chống cộng sản Việt Nam, tôi âm thầm làm công tác tham mưu hỗ trợ cho phong trào. Gắn 10 ngàn đồng bào đến tham dự cuộc biểu tình lên án chống Nguyễn Cao Kỳ, diễn ra ngày 15 tháng 2 năm 2004 tại bãi đất trống rộng 5 mẫu tây ngay góc đường Garden Grove và Brookhurst. Mọi người theo dõi Trung Tướng Dư Quốc Đống lên án Nguyễn Cao Kỳ hèn hạ tuyên bố lếu láo mất gốc và lên án toàn dân không thể tha thứ Nguyễn Cao Kỳ giữa tiếng hoan hô vang dậy. Thời tiết oi bức nhưng hầu hết đồng bào không nao núng, các giới truyền thông Báo chí Mỹ, Việt có mặt đông đủ, và quan khách ngoại quốc phát biểu cảm tưởng đến giờ phút chót mà khí thế vẫn sôi sục. Khí thế đấu tranh không ngoài mục đích dập tắt những tên tay sai đang nổi giáo cho giặc, đặc biệt Nguyễn Cao Kỳ đã từng là Thủ Tướng, từng là Phó Tổng Thống của VNCH. Người Việt tị nạn cộng sản cương quyết loại Nguyễn Cao Kỳ ra khỏi Cộng Đồng tị nạn vì hành động phản bội của ông ta.

Liên tiếp trong những ngày 30 tháng 4 năm 2004, ngày 1, 2 tháng 5 năm 2004, Tất cả những Đảng viên Đảng Dân Tộc VN về tham dự Hội Nghị Đại Biểu Đảng tại Hội Trường Anaheim Plaza Hotel Thành Phố Anaheim, gồm 342 Đại Biểu Đảng Dân Tộc

Việt Nam. Hội Đồng Sáng lập, Hội Đồng Giám sát, Ban Thường vụ Trung Ương, với 7 Xứ, 47 Khu Bộ khắp nơi trên Thế giới về tham dự 3 ngày Hội Nghị. Diễn giả chính thức là Đồng chí Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc, trình bày về trách nhiệm trọng đại của Đảng Dân Tộc trong giai đoạn đặc biệt với cọc mốc 2005. Cũng như thường lệ cứ mỗi lần Đại Hội thì có một buổi lễ Tuyên Thệ. Lần này có 30 Tân Đảng viên tuyên thệ, vào lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 5 năm 2004, dưới sự chứng kiến hơn 300 Đại Biểu khắp năm châu.

Một buổi lễ tưởng niệm Quốc hận do Phong trào Quốc Gia chống cộng sản VN phối hợp với cộng đồng Việt Nam Nam Cali và Đài Phát Thanh Việt Nam Tự Do tổ chức tại khuôn viên đất trống của Thành Phố Garden Grove với hơn 1000 người tham dự trong ánh nắng hè oi bức, đồng thời đây cũng là buổi lễ ra mắt các Chủ Tịch Phong trào khắp nơi như Úc, Châu, Canada, Âu Châu và hầu hết các Tiểu Bang trong nước Mỹ.

Buổi tối hôm đó, tất cả đại biểu khắp nơi cùng tham dự một bữa tiệc mừng Thượng Thọ cho Cụ Phan Thanh Nhân 90 tuổi. Cụ cũng là Giám Đốc Nha Tuyên Ủy Hoà Hảo của Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Buổi tiệc chúc thọ bế mạc lúc 11 giờ đêm, để sáng hôm sau mọi người chuẩn bị lên đường trở về địa phương.

### **ỦNG HỘ NGHỊ QUYẾT KHÔNG HOAN NGHÊNH CỘNG SẢN ĐẾN LITTLE SAIGON**

Với phương tiện truyền thông của CPLTVNTD, Văn Phòng thường trực Trung Ương dồn hết nỗ lực vào việc quảng bá và mời gọi đồng hương đến Thành Phố Garden Grove lúc 6 giờ chiều ngày 11 tháng 5 năm 2004, để hỗ trợ cho việc biểu quyết thông qua một Nghị Quyết không chấp thuận sự vãng lai của các phái đoàn cộng sản VN đến tại Little Saigon Nơi mà Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại gọi danh xưng là Thủ Đô tị nạn cộng sản. Kết quả, các Nghị viên Thành phố đồng loạt biểu quyết với tỉ số 5/5. Hàng ngàn đồng bào vỗ tay reo mừng. Nghị Quyết này do chính Thị Trưởng, Bruce Broadwater, cùng với Nghị Viên Trần Thái Văn đệ nạp. Nhiều cơ quan truyền Thông Bao chí lớn trên thế giới bình luận rằng, đây là một thất bại lớn lao của nhà cầm quyền Hà Nội. Người Việt tị nạn cộng sản rất phấn khởi cho rằng Nghị quyết chống phái đoàn cộng sản đến Thủ Đô tị nạn của chúng ta là một cái tát vào mặt bọn Chính trị bộ Đảng cộng sản VN.

Kế tiếp, cũng nhờ tiếng gọi trên đài phát Thanh VNTD mà đồng hương đã đến Thành Phố Westminster hồi 4 giờ chiều ngày 19 tháng 5 năm 2004 để ủng hộ việc bỏ phiếu cấm cộng sản đến Thủ Đô tị nạn của chúng ta. Hội Đồng Thành Phố Westminster với số phiếu 5/5 không phiếu chống,

đã thông qua Nghị quyết chống lại sự viếng thăm của các nhân viên hay phái đoàn CSVN đến trong khu vực thành phố Westminster. Bà Thị Trưởng Magie Rice mở đầu bằng cuộc lấy ý kiến tại Hội trường về việc tán thành hay phản đối Nghị quyết số 3835 của thành phố hãy giơ tay, và nhận được sự ủng hộ 100/100 của cư dân thành phố. Không có ý kiến nào phản đối. Tiếp theo đó phân biểu quyết của các Nghị Viên thành phố và toàn bộ 5 vị đã bỏ phiếu YES, thông qua Nghị Quyết trên. Lại một lần nữa, hàng ngàn đồng bào trong và ngoài hội trường phát cờ và vỗ tay reo mừng.

### **VÔ ĐỨC VĂN KHÔNG BỊ DẪN ĐỘ**

Những tin tức vui đưa đến là cuộc vận động ngoại giao của CPLTVNTD được Toà Thượng Thẩm chánh thức báo tin hủy bỏ lệnh dẫn độ Chiến hữu Vô Đức Văn về Thái Lan. Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2004 trong một thông cáo của Chính Phủ phổ biến đã cảm ơn đồng bào trong việc ký thỉnh nguyện thư can thiệp, giúp cho Chính phủ có được nhiều yếu tố tranh đấu thành công, trong khi đó bọn tay sai đánh phá lấy chuyện dẫn độ Vô Đức Văn làm đề tài ra rả hằng đêm trên đài phát thanh VN.

Ngày 15 tháng 6 năm 2004 là ngày Toà án Thái Lan đã xét xử Chiến sĩ Nguyễn Thanh Hiền Sĩ của tổ chức VNTD, và tuyên án 13 năm tù về tội đặt 2 trái bom tại toà Đại Sứ Cộng sản VN ở Bangkok Thái Lan.

### **PHẢN CÔNG NGHỊ QUYẾT 36**

Ngày 4 tháng 7 năm 2004, Để làm sáng tỏ sự liên quan giữa Nghị quyết 36 của Đảng Cộng Sản VN và hiện tượng Nguyễn Huy Cơ và Trần Duy Hoè đang ra sức đánh phá CPLTVNTD. Các đề tài như Sự hình thành Liên Minh Dân Tộc VN và sự ra đời của Đảng Dân Tộc Việt Nam, Âm mưu tố cáo của các tên phản loạn Nguyễn Huy Cơ và Trần Duy Hoè về Vô Đức Văn, về Nguyễn Hữu Chánh, một buổi phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Chánh Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc trên hệ thống FM/SCA của đài VNTD cũng như phát trên Đài Phát Thanh làn sóng 11.90 AM. Cuộc phỏng vấn dài 4 tiếng đồng hồ từ 8 giờ đến 12 giờ đêm do Chiến hữu Trương Ngọc Thu, Chu Tấn và Nguyễn Văn Đôn thực hiện với khoảng 30 câu hỏi bao gồm mọi vấn đề để cho đồng hương thấy rõ việc vu khống của những thành phần đánh phá.

Từ đêm 25/5/04 trên đài 106.3 FM từ 12 đến 2 giờ



sáng Chương trình Ki Tô Hữu của Nguyễn Xuân Tùng đã phát hơn 70 giờ phát thanh liên tục do Huy Cơ và Trần Duy Hoè đánh phá với chủ trương khai tử CPLTVNTD trong vòng 3 tháng, và đặc biệt, nhóm này lại lôi bốn cũ ra soạn lại là sẽ tổ chức một buổi "họp báo" để khai tử CPVNTD. Tôi đích thân hướng dẫn Đoàn Biểu tình gồm 60 đồng hương đến Tổng Đài ở Los Angeles mang theo 3 ngàn thỉnh nguyện thư gửi FCC, được Ban Giám Đốc Đài chánh tiếp xúc và ngay đêm hôm đó Chương trình Ki Tô Hữu tắt tiếng nói trước 4 ngày có buổi họp báo.

Chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo Chính trị tố cáo hành động bán nước và đàn áp tôn giáo cùng âm mưu thi hành kế hoạch khống chế cộng đồng người Việt Hải ngoại qua Nghị Quyết 36, khai mạc tại hội trường Westminster, lúc 1 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2004 và bế mạc lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Chủ tọa đoàn gồm tất cả các quý vị như G/s Ngô Trọng Anh Chủ tịch Hội Đồng cố vấn CPLTVNTD, G/s Nguyễn Huy Đẩu Chủ tịch Hội Đồng Tư Pháp, Đại Tướng Linh Quang Viên Đệ như Phó Thủ Tướng, Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh Đệ nhị Phó Thủ Tướng, Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt Đệ tam Phó Thủ Tướng, Cựu Lý Trường Trân Phó Chủ Tịch Hội Đồng lập Pháp, Chuẩn Tướng Lê Văn Tư Chủ Tịch Phong trào Quốc Gia chống cộng sản, Linh mục Phan Phát Huôn Tổng Giám Đốc Nha Tuyên úy, Hòa Thượng Thích

Giác Lượng Giám Đốc Nha Tuyên úy Phật Giáo, Hiền tài Nguyễn Sao Đáp Giám Đốc Nha Tuyên úy Cao Đào, Thượng tọa Thích tuệ Uy Phó giám đốc Nha Tuyên úy Phật Giáo.

Về tham luận đoàn gồm có Nguyễn Văn Đôn Bộ Trưởng, Bộ Phủ Thủ Tướng, Nhà văn Chu Tấn, Bí Thư Đảng Bộ Đảng Dân Tộc Hải ngoại, ông Hồ Anh Tuấn Chủ tịch Ủy Ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc Gia, Giáo sư Dương Đại Hải, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao, ông Phạm Đức Hậu Phó Chủ tịch Hội Đồng quản trị Cộng Đồng Việt Mỹ Nam Cali, ông Hoàng Ngọc Thiệp phó Chủ tịch ngoại vụ Ủy Ban Bảo vệ Cộng đồng.

Điều hợp chương trình là ông Trương Ngọc Thu, ông Nguyễn thành Trạng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali.

Buổi hội thảo với khoảng 600 đồng hương đủ mọi thành phần tham dự. Sau khi làm mọi thủ tục khai mạc, ông Nguyễn thành Trạng lên tiếng chào mừng quan khách kể đến là phần Tham Luận đoàn thay phiên lên diễn đàn vạch trần âm mưu của cộng sản dùng những tên tay sai thi hành Nghị Quyết 36 và mở bằng là Pháp Lệnh Tôn Giáo nhằm bóp nghẹt sự tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Hai Quyết định khai trừ Nguyễn huy Cơ và Trần Duy Hoè cũng được công bố trước Quốc dân, đồng bào vỗ tay reo

hò vang dội, ủng hộ diễn giả và cương quyết ủng hộ CPLTVNTD. Buổi lễ bế mạc hồi 6 giờ trong bầu không khí hân hoan và cởi mở.

Sáng hôm sau ngày 25 tháng 7 năm 2004, đúng 12 giờ, tất cả thành viên cao cấp của CPLTVNTD cùng với khoảng 1000 đồng bào đã có mặt trước sân Hội Trường Sequoia như đã dự trù trong thư mời của Nguyễn Xuân Tùng trên báo chí. Phái đoàn cùng đi có Đại Tướng Linh Quang Viên, Đệ nhất Phó Thủ Tướng CPLTVNTD Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh Đệ Nhị Phó Thủ Tướng Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt, Đệ Tam Phó Thủ Tướng, Giáo Sư Ngô Trọng Anh Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Giáo sư Nguyễn Huy Đẩu, Chủ tịch Hội Đồng Tư Pháp, Trung tá Nguyễn Văn Đôn Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng Chiến hữu Nguyễn Văn Sĩ Tổng Trưởng Bộ Dân Vụ, Chiến hữu Nguyễn Hồng Linh Bộ Trưởng Bộ Thanh Niên, Chiến hữu Chu Tấn Bí Thứ Đảng Bộ Hải Ngoại Đảng Dân Tộc VN, Chiến hữu Trương Ngọc Thu Phát Ngôn Viên CPLTVNTD, với cả ngàn đồng hương trưng nhiều biểu ngữ đến ủng hộ CPLTVNTD đến tham dự buổi họp báo của Nguyễn Xuân Tùng, Trần Duy Hoè và Nguyễn Huy Cơ. Rất tiếc Ban tổ chức họp báo ngăn cản không cho phái đoàn vào tham dự buổi họp báo như họ đã đăng trong thư mời của các nhật báo Người Việt, Viễn Đông, Việt Báo Kinh tế. Phái đoàn Chính Phủ đã giải thích việc họp báo một chiều với cảnh sát giữ an ninh trật tự tại địa phương

buộc tổ chức phải ra xin lỗi đồng bào.

Hơn 1000 đồng hương ủng hộ tinh thần CPLTVNTD đã mang cờ và biểu ngữ kéo đến phản đối và biểu tình suốt từ 2 giờ đến 6 giờ chiều khi bọn họp báo lên lúc chui ra cửa sau đi về.

Trong chiến dịch phản công Nghị Quyết 36 và những đánh phá của bọn tay sai nhắm vào tổ chức VNTD, tất cả những chương trình phát thanh do tôi phụ trách vào thời gian này, đều được sự tiếp sức của Nguyễn Hạ Sơn qua những loạt bài nhận định và châm biếm rất sắc bén và nẩy lửa, nhằm nêu những cái sai, cái dốt, cái bất lương của những tên đang làm tay sai cho Nghị Quyết 36. Nguyễn Hạ Sơn đã xử dụng chiêu Hồi Mã Thương để giáng cho bọn này những đòn chí tử.

### **HỘI CỰU TÙ NHÂN RA ĐỜI**

Trong khi đó Tuần Báo Trách Nhiệm, núp dưới danh nghĩa Hội cựu tù nhân Nam Cali, gốc của Trưởng Ban Thường Trực Thi đua chuyên đánh phá Nguyễn hữu Chánh và CPLTVNTD mà không thấy chống cộng. Dần dần Hội này loại các thành phần quốc gia ra khỏi khu hội kể cả Ban Giám Sát, vì

vậy cho nên thỉnh giả Đài Phát Thanh VNTD và đồng hương thăm lặn đã khuyến khích lập một Hội Tù nhân hải ngoại. Trước mắt lo việc giúp đỡ lẫn nhau để gắn bó tình đồng cảnh.

Một Đại Hội Cựu tù nhân Chánh trị được khai mạc vào lúc 2 giờ trưa chúa nhật ngày 22 tháng 8 năm 2004 tại Civic Center thuộc thành phố Westminster. Rất đông Quan khách và cựu Quân Nhân QLVNCH từng bị Việt Cộng cầm tù sau năm 1975 đã đến dự Đại Hội. Hội trường chỉ chứa được 300 chỗ ngồi, nhưng số người đông lên gấp đôi. Gia đình cựu quân nhân tiếp tục đến ghi danh, con số chính xác là 412 cựu tù, mọi người phải chen chúc và đứng xung quanh và ở phía ngoài sân, ước lượng khoảng 700 người tham dự. Sau nghi thức khai mạc Đại úy Nguyễn Đình Khương là Chủ tịch Hội Đồng Giám sát Hội cựu tù Nam Cali bị Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành là Trần Thế Cung loại ra ngoài. Hôm nay ông là Trưởng Ban Tổ chức lên diễn đàn chào mừng quan khách. Nhân cơ hội này ông nói nguyên nhân thành lập Hội, là tất cả cựu tù nhân chính trị VN cần phải tập hợp sức mạnh để đấu tranh giải thể chế độ cộng sản tại quê nhà, cần phải hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức chống cộng để sớm đập tan bạo quyền cộng sản, và đòi cộng sản phải trả lại công bằng cho người cựu tù nhân chánh trị VN, bằng cách nộp đơn thưa Cộng Sản Việt Nam tại Toà án Liên Bang Hoa Kỳ, để buộc cộng sản VN

phải bồi thường cho cựu tù nhân về những tổn thất và những nhục hình mà những cựu tù và gia đình đã gánh chịu.

Đại hội Bầu Chủ tọa Đoàn và theo điều 9 của Bản Nội Quy và Điều lệ đã bầu ra một Hội Đồng Quản trị gồm 26 vị đủ mọi thành phần, và từ Hội Đồng Quản trị sẽ Bầu một vị Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành là Đại úy Lê Đoàn đã đắc cử Chủ tịch và Đại tá Lê Văn Năm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Luật Sư Nguyễn Khắc Chính Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn. Buổi lễ bế mạc vào lúc 6 giờ 30 chiều trong bầu không khí đầy tin tưởng.

### **VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TỔNG THỐNG HOA KỲ**

Trong Chiến dịch vận động tranh cử cho Liên Danh Cộng Hoà, CPLTVNTD đã cho thành lập Liên Đoàn cử tri Đảng Cộng Hoà, công khai ủng hộ Liên Danh Bush-Cheney, và ra mắt ra mắt tại nhà hàng Paracel thị xã Westminster vào lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 9 năm 2004, với sự tham dự đông đảo quan khách Mỹ. Trong dịp này, Thị Trưởng và các thành viên Thị xã Westminster lên diễn đàn chào mừng hơn 500 đồng hương đến ủng hộ đồng thời đón nghe bài Diễn văn của Tổng Thống George W. Bush trực tiếp

truyền hình từ New York. Đặc biệt trong buổi lễ ra mắt liên đoàn cử tri Đảng Cộng Hoà hôm nay có Chiến hữu Nguyễn hữu Chánh đến tham dự, sau 4 tháng công tác ở nước ngoài. Bài nói chuyện của chiến hữu Nguyễn hữu Chánh bị ngắt quãng nhiều lần bởi những tràng vỗ tay hoan nghênh.

### **TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN 9/11**

Vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, được Tổng Thống Bush quyết định công bố là Ngày của người Yêu Nước (Patriot Day). Một buổi lễ tưởng niệm 3 ngàn người vô tội đã bị tử nạn trong vụ tấn công khủng bố đã được một số giới chức Hoa Kỳ và đồng bào Việt Nam tại Little Saigon tổ chức trong khuôn viên Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có ông Nguyễn hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam cùng phái đoàn của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do. Sau lễ đặt vòng Hoa trước tượng Đài. Một số đông quan khách phát biểu cảm tưởng. Sau phần phát biểu của ông Frank Fry Chủ Tịch Ủy Ban Xây dựng tượng Đài Việt Mỹ, ông Nguyễn hữu Chánh nói Đồng bào VN chúng ta không bao giờ quên sự hy sinh của những người đấu tranh cho lý tưởng Tự Do

và ông cũng ghi ơn 58 ngàn quân nhân Mỹ đã hy sinh cho cuộc chiến VN, ông cầu nguyện Hồn Thiêng Sống Núi dẫn dắt chúng ta sớm quang phục được quê hương, đồng thời ông kêu gọi đồng hương hãy dón phiếu cho Tổng Thống George W Bush thêm một nhiệm kỳ nữa, sau đó ông và phái Đoàn đi San Diego dự buổi lễ của Chính Phủ lưu vong Hoàng Gia Lào.

### **PHONG TRÀO CHỐNG KHỦNG BỐ QUỐC TẾ RA MẮT ĐỒNG BÀO**

Trong chiều hướng vận động và ủng hộ liên danh Bush-Cheney gần 3000 đồng hương và quan khách đến tham dự lễ ra mắt Phong Trào Chống Khủng Bố Quốc Tế được CPLTVNTD tổ chức tại Hội Trường Grand Ballroom của Hyatt Hotel tọa lạc tại góc đường Habord và Chapman khai mạc hồi 10 giờ sáng ngày 31 tháng 10 năm 2004. Đây là một tổ chức chống khủng bố được hình thành gồm 14 đoàn thể, quần chúng Hoa Kỳ, và CPLTVNTD. Có nhiều tên tuổi quen thuộc trong sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ như ông John O'neil tác giả quyển sách Unfit for Command, ông Kenneth W Cordier, người xuất hiện trong cuốn phim Stolen Honor, ông Robert Johnson, ông Ted Hates, ông Michael P Cronin, ông

O' Neil, ông Cordier... Tổ chức này đã bầu chọn ông Nguyễn Hữu Chánh làm chủ tịch.

Đại Hội bày tỏ thái độ ủng hộ mạnh mẽ Tổng Thống George W Bush và cực lực chống ứng cử viên John Kerry vốn là kẻ thân cộng phản chiến trong thập niên 70, đưa đến sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Cũng trong những ngày đại hội này, một cuộc họp báo với sự tham dự của nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ và Việt Nam, đã đặt nhiều câu hỏi với Ban Chủ tọa liên quan đến chủ trương và đường lối hoạt động của Phong trào và được ông Nguyễn hữu Chánh cũng như các vị Chủ Tịch trong Phong trào Chống Khủng Bố giải đáp thoả đáng.

Riêng đài Truyền hình Little Saigon cũng đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đôn thành viên của CPLTVNTD trong việc công khai ủng hộ Tổng Thống George W Bush và Ông Đôn đã gay gắt chỉ trích ứng cử viên John Kerry, kẻ phản bội dân tộc Việt Nam trước năm 75 và ngay cả sau năm 75.

Ông Nguyễn hữu Chánh đã nói lên lý do ông nhận lãnh vai trò mà 14 Đoàn thể chọn ông trong chức vụ Chủ Tịch để giúp ông có hướng đi trong công tác đấu tranh giải thể chế độ cộng sản VN. Ông kêu gọi đồng hương tiếp tục hỗ trợ cho Đảng Dân tộc VN hoàn thành sứ mạng lịch sử trong những ngày sắp tới.

Đặc biệt trong buổi lễ ra mắt này, còn có sự tham dự của Đại Tướng Nguyễn Khánh, cựu Quốc Trưởng VNCH, cựu Tổng Tư Lệnh QLVNCH và 2 vị đại diện của Tổng Thống George W Bush là ông James Smith, Phát ngôn viên Ủy Ban tranh cử Liên danh Bush-Cheney, và Giáo sư Phạm Anh Tuấn, Phụ tá Tổng Thống đặc trách Giáo Dục. Trong bài phát biểu của Đại Tướng Nguyễn Khánh, ông đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm ơn các cựu chiến binh đồng minh trên chiến trường như những người bạn chiến đấu ngày xưa gặp nhau trong ngày hôm nay, để hướng về một chiến trường mới, cùng nhau đòi lại danh dự cho những người chiến sĩ đã một thời hy sinh vì chính nghĩa Tự do và cùng nhau hoàn thành trách nhiệm mà chúng ta đã bỏ dở. Đồng bào võ tay hoang nghênh nhiệt liệt sự xuất hiện của nhà lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ Cộng Hoà Việt Nam. Buổi lễ bế mạc lúc 6 giờ chiều.

Sau nhiều lần tiếp xúc với Chính phủ VNTD, Cựu Quốc Trưởng VNCH, Đại Tướng Nguyễn Khánh đã chính thức gia nhập Chính Phủ Việt Nam Tự Do. Ngày 12 tháng 12 năm 2004, Cùng với ông Nguyễn hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam, trên làn sóng phát thanh của Đài Việt Nam Tự Do, Đại Tướng Nguyễn Khánh tuyên bố với đồng bào, ông chính thức tham gia vào CPVNTD, ông cho rằng vào thời điểm này CPLTVNTD là tổ chức duy nhất có khả năng làm chuyển động lịch sử vì được

sự hỗ trợ mạnh mẽ của quốc tế và đồng bào.

Đại tướng cũng rất đồng ý với chủ trương Dân Tộc Tự Quyết của CPLTVNTD, ông bày tỏ sự phiến muộn vì thấy tình cảnh phân hoá trong cộng đồng VN bị nạn gần 30 năm qua, ông hy vọng rằng, với sự có mặt của ông trong CPVNTD, sẽ là một nhịp cầu tiến tới đoàn kết thật sự của người Việt hải ngoại, để rồi từ đó sẽ nối kết những người tranh đấu cho dân chủ ở trong nước, ngõ hầu rút ngắn được thời gian cho ngày trở về nước. Đồng bào từ bên ngoài liên tục gọi vào đài bày tỏ nỗi vui mừng khi được biết Quốc Trưởng Nguyễn Khánh chính thức tham gia Chính phủ VNTD.

Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm nay, ông Nguyễn hữu Chánh đã loan báo một Văn Phòng liên lạc của Chính Phủ VNTD sẽ được khai trương tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, số 1050 đường 17, Washington DC. Văn phòng này ở gần khu vực Tòa Bạch ốc, và nơi đây, lá cờ Quốc Gia VN màu vàng 3 sọc đỏ sẽ được vươn cao. Ông Nguyễn hữu Chánh cũng cho biết Quốc Dân Đại Hội kỳ 2 sẽ được tổ chức trọng thể và qui mô vào đầu năm 2005. Trong Đại Hội sẽ Tu Chính Bản Hiến Chương của CPVNTD sẽ được thông qua và vị Quốc Trưởng sẽ trình diện Thủ Tướng và Tân Nội Các trước Quốc Dân.

Đúng như lời tuyên bố của Đại Tướng Nguyễn Khánh ông Nguyễn hữu Chánh là người yêu nước, toàn bộ

Tham mưu của ông hy sinh, dẫn thân cống hiến cuộc đời mình cho đại cuộc.

## **ĐẠI HỘI QUỐC DÂN KỲ 2**

Để đáp ứng kịp thời theo tình hình cho cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản, Văn Phòng Thường Trực Trung Ương triệu tập Hội Nghị vào cuối tháng 12 với hơn 300 đại biểu khắp nơi trên thế giới đã về dự để chuẩn bị cho Quốc Dân Đại Hội kỳ 2 vào ngày 2.2.2005.

\* Ngày 30 tháng 12 năm 2004, từ 9 giờ đến 11 giờ, Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, Đệ Tam Phó Thủ Tướng, trình bày Nhu cầu tu chính Hiến Chương và Dự Thảo Hiến Chương. Từ 1 giờ đến 3 giờ thảo luận và thông qua dự thảo tu chính Hiến Chương, từ 3 giờ đến 6 giờ Trình bày nhân sự của Tân Nội Các và thảo luận để đi đến quyết định.

\* Ngày 31 tháng 12 năm 2004, Tiền Đại Hội tại Anaheim Plaza Hotel, ông Nguyễn Hữu Chánh Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam nói về sự tương quan giữa Đảng Dân Tộc Việt Nam và CPVNTD, Các Cơ Chế của Chính Phủ.

\* Ngày 1 tháng 1 năm 2005, Đại Hội suy cử Chủ tọa đoàn nhằm điều hành Đại Hội, Trình bày và biểu



quyết thông qua Tu Chính Hiến Chương, Bầu cử Quốc Trưởng và đề cử Tân Thủ Tướng, Bầu cử Chủ Tịch Phó Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Quốc Dân, Hội Đồng Tư Pháp,

Quốc Dân Đại Hội kỳ 2, bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều ngày Chúa Nhật 2 tháng 1 năm 2005. Đây không chỉ là một bước chuyển động lớn của CPVNTD mà một bước ngoặt mang tính cách lịch sử của công cuộc đấu tranh chung của người Việt Nam trong và ngoài nước.

Gần 5000 đồng hương cùng với sự có mặt của nhiều vị Lãnh đạo các Tôn Giáo, đại diện các tổ chức đấu tranh, Đảng Phái, Cộng Đồng, thân hào Nhân sĩ, Thanh niên, Sinh Viên, đại diện Báo chí Truyền Thông, và đặc biệt đại hội còn có sự tham dự của nhiều nhân vật trong Chánh giới Hoa Kỳ. Cả một rừng cờ Việt Mỹ nghênh đón vị Quốc Trưởng VNTD, Đại Tướng Nguyễn Khánh, khi bước vào Hội trường cùng với tiếng hoan hô vang dậy. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ giới thiệu quan khách. Trước Quốc Dân Đại Hội Đại Tướng Nguyễn Khánh Tuyên Thệ “Quốc Trưởng Việt Nam Tự Do “ Trước Bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam -Trước Hồn Thiêng Sông Núi - Trước Anh Linh các Bậc Tiên Nhân - Tôi Nguyễn Khánh xin nguyện chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cho Tổ Quốc Việt Nam được Độc Lập và Thống Nhất, Dân tộc Việt Nam được Hạnh Phúc -

- Tự Do- Cờ no Áo ấm, Nguyễn xin ân trên chứng giám phò hộ và dẫn dắt tôi trong nhiệm vụ lấp bể vá trời này". Đó là lời Tuyên Thệ của Đại Tướng Nguyễn Khánh được tổ chức long trọng trước 5 ngàn đồng bào tại Hội Trường Anaheim Convention Center, miền nam Tiểu bang California Hoa kỳ. Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh Đệ nhị phó Thủ tướng đọc diễn văn khai mạc, Cám ơn Quốc Trưởng VNCH và ông Tổng Bí Thư Đảng Dân tộc cùng toàn thể đồng bào tham dự Đại Hội. Nội dung bài diễn văn về Quốc Dân Đại Hội Kỳ 2 là tiếng chiêng, tiếng trống Diên Hồng thúc dục người Việt Nam hải ngoại cùng nhau siết chặt hàng ngũ sát cánh kề vai với đồng bào đồng đội ở trong nước chuẩn bị ngày khởi nghĩa, dẹp bỏ chế độ cộng sản Việt Nam, giải phóng dân tộc, kiến thiết đất nước đem lại tự do no ấm thật sự cho toàn dân.

Phần báo cáo của Luật sư Nguyễn Khắc Chính về thành quả 3 ngày tiền Đại Hội, Hội Nghị Đại Biểu Quốc Dân, 563 Đại biểu về từ 11 quốc gia Âu, Úc, Á Châu và 31 Tiểu bang Hoa Kỳ. Thông qua Tu Chính án Hiến Chương Đồng thanh bầu chọn Đại Tướng Nguyễn Khánh, cựu Quốc Trưởng VNCH là Quốc Trưởng VNTD- Suy cử lên Quốc Trưởng. Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh là Thủ Tướng CPVNTD- Giáo sư Nguyễn Huy Đầu là Chủ Tịch Hội Đồng Tư Pháp, Luật sư Nguyễn Kim Anh là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tư Pháp- Luật sư Nguyễn Khắc Chính Chủ Tịch Hội

Đồng Đại Biểu Quốc Dân – Dân Biểu Lý Trường Trân Phó Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Quốc Dân. Đệ tam Phó Thủ Tướng Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt công bố bản tu chính Hiến Chương VNTD ngày 1 tháng 1 năm 2005 gồm 8 Chương và 69 Điều trong đó đặc biệt nêu lên các điều khoản Cải Danh Xưng Chánh Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do thành Chính Phủ Việt Nam Tự Do, Bổ sung chức vụ Quốc Trưởng là chức đứng lãnh đạo cao nhất của Chính Phủ VNTD, sửa đổi Hội Đồng Quốc Phòng thành Hội Đồng Liên Minh Dân Tộc với nhiệm vụ vận động và hình thành một liên minh trong và ngoài nước rộng lớn, chuẩn bị cho một chính quyền chuyển tiếp Dân chủ và Đa Đảng ngay khi chế độ cộng sản VN bị cáo chung.

Ông Nguyễn hữu Chánh Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc VN với tư cách nguyên là Thủ Tướng CPLTVNTD, tường trình sơ lược trước quốc dân về việc hình thành Chính phủ kể từ năm 1995 đến nay, những chặng đường từ Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do chuyển thành Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do. Ông nói rằng, sự chuyển động đó là một tiến trình Cách Mạng đã được vạch sẵn với những điều kiện, mô thức cho từng thời kỳ đấu tranh và cho năm 2005, chính là chặng đường chót của con đường Cách Mạng mà danh xưng Chính Phủ Việt Nam Tự Do với vị Quốc Trưởng uy tín phải xuất hiện, để chuẩn bị cho ngày khởi động cuộc cách

mạng tại quốc nội. Ông cũng bày tỏ lòng quý trọng và ngưỡng mộ Đại Tướng Nguyễn Khánh, một vị Tướng lãnh anh hùng của QLVNCH một vị Tướng lãnh cao cấp nhất của Chính Quyền miền Nam Việt Nam có tinh thần yêu nước cao độ với một lập trường vững chắc trong việc giải cứu quê hương. Ông cảm ơn Đại Tướng với số tuổi 80 nhưng đã vì Dân tộc mà bước ra nhận lãnh trách nhiệm cứu nước đầy khó khăn gian khổ. (Mặc dù đã lưu vong 40 năm, nhưng Đại tướng Nguyễn Khánh vẫn còn giữ Quốc Tịch Việt Nam)

Ông Nguyễn hữu Chánh thổ lộ rằng nay ông rất yên tâm trở về vị trí của của một người chiến sĩ nơi tuyến đầu và giao lại trọng trách ở hậu phương cho Đại Tướng Quốc Trưởng VNTD và Đô Đốc Thủ Tướng người chiến hữu đức độ mà ông luôn kính mến. Ông cũng trình trọng giới thiệu Đại Tướng Nguyễn Khánh người được Hội Nghị Đại biểu Quốc Dân kỳ 2 đồng thanh bầu cử vai trò Quốc Trưởng VNTD.

Trong lời Hiệu Triệu Quốc Dân Quốc Trưởng nói "Hôm nay trước thềm năm mới 2005 tôi trân trọng kính chào toàn thể Quốc Dân Đồng bào trong và ngoài nước. Tôi rất hân hạnh muốn được chia sẻ cùng đồng những âu lo trong hiện tại và niềm tin mãnh liệt của tôi về một ngày mai tươi sáng sẽ đến với Dân tộc chúng ta không còn bao xa nữa. Chế độ độc tài Đảng trị tất yếu phải sụp đổ. Chính nghĩa

Tự do tất yếu sẽ chiến thắng và toàn thắng. Tự do chắc chắn sẽ sáng ngời trên đất nước ta Từ Hà Nội, Huế, Saigon và trên khắp nẻo đường đất nước". Đại tướng kêu gọi người Việt Nam trong và ngoài nước hãy bắt tay nhau cùng đấu tranh cho tự do của dân tộc. Chúng ta phải cùng nhau cứu quốc dân thoát khỏi cảnh khốn cùng. Khai thông bế tắc, ngõ cụt để đưa đất nước đến dân chủ tự do, dân quyền và nhân quyền trong thịnh vượng và công bằng mà vẫn tránh được những biến loạn có thể đưa đến tình trạng cốt nhục tương tàn. Dân tộc Việt Nam nhất định không muốn thấy cảnh chém giết lẫn nhau nữa. Tình thương phải là vũ khí Tổ tiên ta đã dạy. Lấy chí nhân thay cường bạo. Đem đại nghĩa thắng hung tàn. Chúng ta phải thực hiện di ngôn cao cả ấy của ông cha. Đất nước VN trong vận hội mới phải được trong ấm ngoài êm, toàn dân VN phải được sống trong tình tự dân tộc, Chín bỏ làm mười.

Quốc Trưởng Tuyên bố Khởi từ năm Ất Dậu 2005 cơ hội sẽ đến với dân tộc ta chấm dứt 60 năm dân tộc ta phải trầm luân trong đau thương khốn khổ. Mọi người nhiệt liệt hoan hô nhiều lần. Kế tiếp là lễ ký Sắc Lệnh và đóng mộc Quốc Trưởng đầu tiên trên khán đài. Trung tá Nguyễn Văn Đôn tuyên đọc Sắc lệnh số 1 của Quốc Trưởng bổ nhiệm Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh giữ chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam Tự Do cùng trình diện Nội Các mới gồm 46 vị.

### **Tổng Nha Tuyên úy 8 vị**

Linh Mục Phan Phát Huôn Tổng Giám Đốc Tổng Nha Tuyên Úy. Hoà Thượng Thích Giác Lượng Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo. Linh Mục Đỗ Minh Tâm Giám Đốc Nha Tuyên úy Công Giáo. Mục Sư Nguyễn Phú Cam Giám Đốc Nha Tuyên úy Tin Lành Nhân sĩ Phan Thanh Nhân Giám Đốc Nha Tuyên úy PGHH. Hiền Tài Nguyễn Sao Đáp Giám Đốc Nha Tuyên Úy Cao Đài. Thượng Toạ Thích Tuệ Uy Phó Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo. Hiền Tài Võ Thanh Liêm Phó Giám Đốc Nha Tuyên Úy Cao Đài

### **Hội Đồng Cố Vấn 3 vị**

Giáo Sư Ngô Trọng Anh Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Nhân Sĩ Hoàng Văn Minh Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn. Nhân Sĩ Lê Quang Thái Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn

### **Hội Đồng Tư Pháp 2 vị**

Giáo Sư Nguyễn Huy Đẩu Chủ Tịch Hội Đồng Tư Pháp. Luật Sư Nguyễn Kim Anh Phó Giám Đốc Hội Đồng Tư Pháp.

### **Hội Đồng Đại Biểu Quốc Dân 2 vị**

Luật Sư Nguyễn Khắc Chính Chủ Tịch Hội Đồng ĐBQD. Dân Biểu Lý Trường Trân Phó Chủ Tịch HD/ĐBQD.

### **Hội Đồng Hành Pháp 31 vị**

Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt Phó Thủ Tướng. Bác Sĩ Phan Văn Nghĩa Phó Thủ Tướng (đặc trách Quốc Nội). Đại tá Nguyễn Thanh Sơn Tổng Trưởng, Bộ Quốc Phòng (Quốc Nội). Giáo Sư Nguyễn Quốc Thái Tổng Trưởng Bộ Nội Chính (Quốc Nội). Trung tá Nguyễn Văn Đôn Bộ Trưởng, Bộ Phủ Thủ Tướng. Chiến hữu Trương Ngọc Thu Phát Ngôn Viên Chính Phủ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sĩ Tổng Trưởng, Bộ Dân Vụ. Giáo Sư Dương Đại Hải Tổng Trưởng, Bộ Ngoại Giao Đại tá Lê Thương Bộ Trưởng, Bộ Cựu Chiến Binh. Chiến hữu Kim Phượng Bộ Trưởng, Bộ Sắc Tộc. Chiến hữu Châu Chương Bộ Trưởng, Bộ Thương Mại Kỹ Sư Nguyễn Đại Ngữ Bộ Trưởng, Bộ Thanh Niên Tiến Sĩ Lê Hoàng Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao (đặc trách Âu Châu). Đại tá Phùng Ngọc Ân Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Chiến hữu Y Bo Ya Thứ Trưởng Bộ Sắc Tộc. Chiến hữu Trần Thanh Các Thứ Bộ Dân Vụ (đặc trách Âu Châu). Chiến hữu Huỳnh Bá Phụng Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ (đặc trách Úc Châu). C/h Đỗ Thành Trung Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ (đặc trách Tây Bắc Hoa Kỳ). C/h Dực Sĩ Phạm Khiêm Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ (đặc trách Tây Nam Hoa Kỳ). C/h Nguyễn Hoài Nam Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ (đặc trách Đông bắc Hoa Kỳ). C/h Nguyễn An Hiệp Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ (đặc trách Trung Tây HK). C/h Nguyễn Thương Cúc Thứ Trưởng Bộ Dân Vụ (đặc trách Đông Nam HK). Nha Sĩ Trần Văn Sơn Thứ Trưởng Bộ Xã Hội. Kỹ Sư Nguyễn Bảo Ân Thứ Trưởng Bộ Thanh Niên (Quốc Nội). Tiến Sĩ Trần Thanh Hải

Thứ Trưởng Bộ Thanh Niên (đặc trách Đông Âu). Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Diệp Thứ Trưởng Bộ Thanh Niên (đặc trách Úc Châu). C/h Nguyễn Hoàng Sơn Thứ Trưởng Bộ Thanh Niên (đặc trách Tây Âu) Kỹ Sư Vũ Trục Thứ Trưởng Bộ Thanh Niên (đặc trách Mỹ Châu). C/h Sinh Cẩm Minh Thứ Trưởng Bộ Thanh Niên (đặc trách Mỹ Châu). Kỹ Sư Nguyễn Trung Trục Thứ Trưởng Bộ Thanh Niên (đặc trách Mỹ Châu). C/h Nguyễn Thanh Tùng Thứ Trưởng Bộ Thông Tin (đặc trách Úc Châu)

Từ nay về phần Chính Phủ Việt Nam Tự Do Quốc Trưởng và Thủ Tướng bắt tay với Tân Nội Các, sẽ tách rời Đảng Dân Tộc Việt Nam. Đồng Chí Nguyễn Hữu Chánh Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam với sự phụ giúp của Đại Tướng Linh Quang Viên và Trung Tướng Tôn Thất Đính, điều hành công việc Đảng đi tuyến đầu để thực hiện Cương Lĩnh trong việc giải thể chế độ cộng sản trong năm 2005.

\*

\* \*

## CẢM NGHĨ

Dân tộc Việt Nam nổi danh là dân tộc cần cù đầy óc sáng tạo và kiêu hãnh trong mọi lãnh vực ít ai quen, "bỏ cội nguồn" nhưng từ ngày 30 tháng 4 năm 75 cộng sản xua quân cưỡng chiếm miền nam VN. Ba triệu người rời khỏi đất tổ suốt gần 30 năm có thể xem như bị án lưu đày, rời khỏi quê hương, vì hoàn cảnh lịch sử chia cách Dân Việt. Tại sao người Việt ly hương vẫn xâu xé lẫn nhau không đoàn kết được, không tạo được một tổng lực đấu tranh mà vô tình làm lợi khí cho giặc khai thác cái yếu của chúng ta.

Tám mươi triệu đồng bào trong nước tràn trề hy vọng, ngày quang phục quê hương của những người đã thoát thân lưu vong có điều kiện tự do ở nước ngoài đấu tranh lật đổ chế độ CSVN. Trong chiều hướng đó tôi ôm hoài bão cố gắng làm được cái gì cho quê hương dân tộc, Tôi đã tìm ra con đường ấy, và dẫn thân nhận lấy trách nhiệm với việc làm mà mọi người cho là đội đá vá trời.

Trong hành trình đấu tranh không biết bao nhiêu **Đặng Cay** thử thách nhận không biết bao nhiêu éo le trong việc góp phần nhỏ bé của mình để tạo thành một thực thể chánh trị, có khả năng đương đầu với cộng sản đang cầm quyền từ Bắc Chí Nam. Một năm 365 ngày, không ngày lễ và Chúa Nhật

đối với tôi, ngoại trừ những giờ đi lễ nhà thờ, và đi khám bệnh, hầu hết tôi có mặt tại nhiệm sở mỗi ngày từ 8 đến 16 giờ là việc bình thường. Hồi tưởng lại những ngày đầu đi phát Báo Đông Dương trong cơn giá lạnh của mùa Đông, đến việc huy động một số đồng anh em xuống đường phát báo, nhân chuyến thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Trường Đại Học Long Beach, Một kỷ niệm chua cay khó quên trên đường tập tễnh làm Cách Mạng.

Một em bé lên 7 tuổi trong đoàn Tuổi Trẻ Vào Đời phát cho một ông Trung niên dáng điệu cựu quân nhân, Em bé phát tờ báo ông ta nhìn thấy chữ Đông Dương, hất tay em bé, đánh rơi tờ báo xuống đất. Em bé lồm còm nhặt lên không nói một lời. Anh Nguyễn Tấn Vinh, một chiến hữu của tôi, (hiện đang ở trong tù tại Phi Luật Tân), trông thấy em bé bị hất tay đánh rơi tờ báo xuống đất, Chiến hữu Vinh nóng lòng, bèn nói với tôi để dạy cho thằng nậy một bài học, nhanh nhẹn tôi không cản ngăn kịp, anh ta tiến tới và nói với ông Trung niên kia như sau. Thưa anh! Em bé phát tờ báo cho anh nếu anh không cản cũng nên nhã nhận nói được một lời cảm ơn cháu, có lịch sự không thưa anh! Tổ tiên ta đâu có thiếu chữ nghĩa và đâu có giáo dục kiểu mất dạy như anh đã làm vậy thưa anh! Tôi đến kéo tay chiến hữu Vinh trở lại chỗ cũ và can ngăn. Chúng ta phải chấp nhận thương đau dừng nóng, không làm được việc lớn. Rồi đến lượt tôi phát một

tờ báo cho một mục đàn bà, bà ta lột dính ngời lên tờ báo trước mặt tôi. Một người kế tiếp tuổi trạc ngoài 40 ném tờ báo của tôi xuống đất khi vừa trao tay, tôi bèn lượm lên tiếp tục phát.

Một bữa nọ tôi đi chợ Super Market Little Saigon gặp Thiếu tá Phạm Đình Cung, tục danh là Cung củ Đậu, Tôi hiểu nhiều về anh ta, là Thiếu tá Chi Khu Phó của Tiểu Khu Cao Lãnh thời Đại Tá Minh trước 30 tháng 4 năm 75, nhưng lúc nào anh cũng nói với mọi người anh là Trung tá Quận T Châu Thành Tỉnh Kiến Phong. Vào tù có lần tôi ở tù cùng trại với anh ta, nhưng khác đội, nghe tiếng anh nhiều, nhưng cũng ít khi quan tâm. Tự nhiên lần gặp nầy trong Super Market anh nói xấu ông Nguyễn hữu Chánh gạt gẫm người nầy người kia có bằng cớ. Chả lẽ tôi đi cãi với anh ta, tôi âm thầm về và kể từ đó, không bao giờ tôi đến Super Market đó nữa, vì sợ có mặt của anh đang làm mướn phát quà tại chợ nầy mặc dù tôi biết rõ Anh Trần Dù, Chủ Chợ, một Doanh gia người tỉnh Sóc Trăng, nơi mà tôi đã có dịp phục vụ gần một thập niên.

Mỗi tuần đọc báo Saigon Nhỏ tôi thấy lúc nào ông Nguyễn hữu Chánh cũng bị trù dập, với kỹ thuật viết bài có trình độ của Tú Gàn rất dễ gây cho đồng hương hiểu lầm. Có một chuyện động trời Tú Gàn cho ông Nguyễn hữu Chánh hầu Tòa vào ngày Chúa Nhật vậy mà cũng có người tin. Ở miền Nam

California cụm từ "Mưa lâu thấm đất" do tôi sáng tác đã đi vào tiềm thức của đồng hương. Trong nhiều chuyến công tác vận động khắp nơi để thu nhận thành viên nhất là tại hầu hết những Tiểu Bang ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng rất nặng nề về Báo Sài Gòn nhỏ. Tuy nhiên chính nhờ vậy nên lâu ngày đồng hương mới đánh giá được sự trưởng thành của Chính Phủ Việt Nam Tự Do.

Sau Đại Hội Chính Nghĩa có hơn 3 ngàn đồng hương tị nạn đến dự lễ và cùng từ ngày đó CPCMVNTD do ông Nguyễn hữu Chánh Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hợp trung Ương bị đánh tả tơi bởi thay mặt Thủ Tướng Nguyễn Hoàng Dân. Trong năm 1997 đa số Thành viên Trung Ương về Biên Thùy Đông Dương hoạt động, tại Hoa Kỳ Văn Phòng liên lạc Hải ngoại do tôi đảm trách gặp bao nhiêu sự khó khăn. Mở đầu là Đại tá Lê Khắc Lý và Tướng Nguyễn Văn Toàn đăng báo rút ra khỏi tổ chức phối hợp với Lê Sử Bấy lập một mặt trận khác.

Trong đợt nầy Lê Viêt, Dương Đức Quảng người của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của Hoàng Cơ Minh, phối hợp với Nguyễn Thanh Huy gọi điện thoại khắp nơi, từ các cụ lãnh đạo đến thành viên trước đây theo Mặt Trận Hoàng cơ Minh như Chiến hữu Trần Thanh Các ở Âu Châu chẳng hạn, cũng bị tuyên truyền phá rối. Tôi phải đương đầu với nhóm chống phá nầy, khi họ biết rõ



không lung lạc được tôi, Họ xúi dục đòi tiền Công ty nuôi trùng thất bại ở Pomona, mà trước đây chính họ khuyến khích đầu vốn để lập công ty. Họ xuyên tạc Bond giả dựa theo tài liệu của Báo Sài Gòn Nhỏ quảng bá thổi phồng, tôi phải đương đầu và chống chọi hàng ngày.

Mặc dù vậy hàng tuần vẫn có phiên họp thành viên tại miền nam California, sĩ số tham dự tăng mà không có giảm từ 60 lên đến 80 là việc bình thường. Căn cứ vào đây mà tôi vững niềm tin mỗi lần họp tôi cố duy trì liên lạc hệ thống viên liên để cho ông Nguyễn hữu Chánh và vài vị tướng lãnh nói chuyện với anh em thành viên để ủng hộ đức tinh thần những tân chiến hữu.

Vấn đề tài chánh thuê Văn Phòng ở Bolsa, ở Magnolia, ở Betel, tiền Bill điện thoại viên liên hàng tháng, Tiền điện, Tiền Đài phát thanh v.v... Không có ông Nguyễn hữu Chánh ở nhà, có khi phải thi hành gấp kéo bị cúp điện, cúp Đài, bị Marshall niêm phong v.v... Nếu thiếu niềm tin không có lập trường, chắc chắn khó mà vượt qua được cho đến ngày hôm nay.

Về nhân sự ai cũng muốn có ngày quang phục quê hương, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép dành thân toàn thời gian, nên vấn đề nhân sự gặp rất nhiều trở ngại. Nhiều khi tôi muốn đi Bưu Điện gửi

bưu kiện, phải xếp hàng chờ đợi nhiều giờ. Ở Văn Phòng thiếu người trực điện thoại, phải cầu cứu người này người nọ, khi có, khi thì không.

Viết đến đây nhớ đến vong linh anh Trần Đức Tín đã qua đời. Anh đến trực điện thoại cho tôi nhiều lần. Có khi đóng trễ Bill điện bị cúp tối om. Đóng tiền rồi mà không biết cầu chì ở đâu để mở cho sáng, soạn bài cho Đài phát thanh mà không có điện kể như không thu phát gì được cả. Mỗi lần tới tháng mà chưa đóng tiền, Ông Chủ Phố tới tìm tôi, hỏi một câu đơn giản: sao tháng này dở vậy Trung tá.

Trả tiền Đài Phát thanh trễ hạn bị Warning là việc bình thường. Cũng may có một vài vị mạnh thường quân hiện nay là thành viên của Chính phủ đã ra tay nghĩa hiệp cho Đài không bị gián đoạn. Cô Minh Giang đảm trách Chương trình Phát Thanh, ngày phải đi làm ở Los Angeles, đêm mới về làm việc cho đài. Cá nhân tôi đảm trách Chương trình Dưới Ngọn Cờ Phục Quốc có khi muốn phỏng vấn người ở San Diego hoặc người ở Pomona phải đích thân đưa rước vì người được phỏng vấn không lái xe được trên Freeway. Ôi lắm chuyện, Chủ trương của cộng sản làm bằng mọi cách để bẻ gãy sức mạnh đấu tranh, làm ung thối và phá nát được cộng đồng hải ngoại tiêu diệt đoàn thể có thực lực, đứng đầu là Chính Phủ Việt Nam Tự Do, Cộng sản dùng đám

tay sai đội lốt quốc gia để chống phá người quốc gia bất chấp sự thật và lẽ phải, chụp mũ một cách vô căn cứ, đánh lộn con đen, gây ly gián nội bộ, lung lạc những người nhẹ da. Tuyên truyền dối trá vốn là vũ khí chiến lược của cộng sản từ xưa đến nay, những con kỹ sinh trùng cộng sản ẩn núp mai phục dưới mọi hình thức, chuyên làm theo đơn đặt hàng của cộng sản Việt Nam cứ mùa may quay cuồng.

Một luật sư trẻ tên Hoàng Duy Hùng, chuyên đánh phá những tổ chức Quốc Gia chống cộng, Đại diện cho nhóm Sự thật do Tướng Nguyễn Duy Hinh rời tổ chức vì vợ ghen tương, kết hợp với Nhân vật Trần Văn và Trần Đức Hậu gây xáo trộn cộng đồng đánh phá CPCMVNTD.

Vì một lợi nhuận nào đó mà các Đài Phát Thanh miền nam Cali hỗ trợ tích cực cho Hoàng Duy Hùng trong đó Đài Sống trên đất Mỹ do Vạn Võ chủ trương cùng với Nguyễn Xuân Tùng, Chương trình Ky Tô Hữu trừ dập Nguyễn Hữu Chánh thẩm thiết. Vì anh linh của nửa triệu người VN đã bỏ mình cho lý tưởng tự do trong cuộc chiến vừa qua, vì bao nhiêu trăm ngàn oan hồn uổng tử trên biển cả trên rừng sâu núi thẳm, vì nỗi nhục nhằn khốn khổ của cả một dân tộc bị đoạ đày trong sự kềm kẹp của một chế độ độc tài đảng trị và vì sự hy sinh vô bờ bến của các chiến sĩ chống cộng.

Với tư cách là thành viên Trung ương của Chánh Phủ tôi kêu gọi các nhà làm truyền thông, báo chí Việt Ngữ chân chính hãy vì thiên chức truyền thông, vì chỗ đứng của mình trong cuộc chiến đấu giữa cộng sản và Dân chủ ngưng ngay việc vì lợi nhuận nhất thời, vô tình hay cố ý tiếp tay cho Hoàng Duy Hùng và đồng bọn trong hành động đánh phá các tổ chức chống cộng.

Vì danh dự của người Việt Nam vì muốn được rửa cái nhục chung của cả một dân tộc đang bị sỉ nhục đoạ đày chúng ta phải cùng nhau đứng lên lột mặt nạ tên Việt gian Hoàng Duy Hùng để làm sạch cộng đồng góp phần ổn định hậu phương giúp những chiến sĩ chống cộng, an lòng tiến về phía trước.

Trong đêm thứ bảy 23/6/01 cho đến gần 12 giờ đêm, trên làn sóng của đài Sống Trên Đất Mỹ, phía Hoàng Duy Hùng đàm đạo với tôi Nguyễn Văn Đôn và Trương ngọc Thu, họ vẫn đòi hỏi điều kiện nầy điều kiện kia và dường như muốn tẩy chay diễn đàn cộng luận, mà chính nhóm sự thật đã dọn đường và đề nghị. Bằng mọi cách tôi phải lừa bọn nầy vào tham dự Diễn Đàn Công Luận, được tổ chức tại Anaheim Convention Center, Phòng số 207 ngày Chúa nhật 24 tháng 6 năm 2001.

Hoàng Duy Hùng đã bị sập bẫy, dẫn theo Nhóm Sự Thật đến tham dự diễn đàn, và kết quả là bỏ chạy

một cách nhục nhã.

Một nhóm khác, trước đây có ý định thành lập Chính Phủ nhưng không thành, nay thấy ông Chánh thành công trong việc lập nên Chính Phủ, nên ganh tỵ và quay ra đánh phá. Đứng đầu nhóm này là Lê Văn Diện, một cựu dân biểu gia nô, phối hợp với Nguyễn hữu Thời, Phạm ngọc Hợp. Họ không thấy được cái bất tài bất lực đần độn lạc hậu mà cứ tưởng mình là kẻ hiểu sâu biết rộng, khoác lác dạy đời nói không dư một chữ thiếu một lời. Bọn này ra sức chống phá những người có lòng, đã âm thầm hy sinh và quyết tâm lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam.

Tự họ gây ra cho những người thâm lặng cảnh chướng tai gai mắt, chính họ đã gieo rắc cho mọi người cái tâm trạng chán ngán Thủ Đô gió tanh mưa máu này, chính họ đã bị đồng bào xa lìa, khinh bỉ. Chuyện có họ nói là không. Mỗi lần CPVNTD tổ chức Đại Hội, con số dân chúng tham dự khoản 3 ngàn căn cứ theo ghế ngồi, họ tung tin trên đài có 5 trăm, nhất là tên Lê Văn Diện, thậm chí tuyên bố lếu láo như chính ông ta đi đếm bao nhiêu chiếc xe đậu ngoài Parking .v.v... Các Đài Phát Thanh Sống Trên Đất Mỹ, Đài VOV... hồi còn sống, cò mồi đua nhau chửi CPCMVNTD.

Ở miền Nam California ai cũng biết quán Cà phê

Cà Sấu, ở gần Văn Phòng Chính Phủ VNTD, là nơi tập trung của đám đánh phá CPCMVNTD. Tụ điểm của nhóm Dân Biểu gia nhân tay sai này. Bài vở do Lê Văn Diện phân phối ra cho Mụ Nguyễn, Quỳnh Santa Ana, Thành Fulleton, Bích Los Angeles, Hùng Fountain Valley, Võ Khôi Santa Ana..., nhiều nữa nhiều nữa .v.v... thay phiên gọi vô đài trừ dập. Cách đánh phá của đám này ở giai đoạn đầu có vẻ mạnh bạo lắm, nhưng dần dần đồng bào thâm lặng đánh giá được việc làm của CPCMVNTD và lũ đánh phá vô trách nhiệm, đồng bào bắt đầu tẩy chay, họ không còn tập hợp quần chúng được nữa.

Tên Nguyễn Xuân Tùng, nói ra ai cũng biết, với thành tích 7 năm làm Trật tự thi đua, tay sai cho giặc, đảm trách chương trình Ki Tô hữu, chủ yếu là đánh CPCMVNTD, Linh Mục, Mục sư, Thượng tọa. Tên này gốc Công Giáo nhưng trừ dập Cha Thầy không chút dè dặt. Sau Diễn Đàn Công luận tiếp tục hỗ trợ Hoàng Duy Hùng, tiếp tục gây xáo trộn cộng đồng. Mục tiêu vẫn là triệt hạ tổ chức CPCMVNTD rồi CPLTVNTD. Hắn ta dùng làn sóng 106.3 của Hồ Văn Sinh, xử dụng 72 tiếng đồng hồ liên tục, từ 12 giờ đến 2 giờ sáng hằng đêm, trừ thứ bảy và Chúa Nhật, cho Trần Duy Hoè và Nguyễn Huy Cơ phẫn loạn lên đài đánh Nguyễn hữu Chánh. Suốt thời gian này ông Nguyễn hữu Chánh công tác ngoài nước Mỹ. Nguyễn Xuân Tùng, Trần Duy Hoè, Nguyễn Huy Cơ tuyên bố trong vòng 3 tháng sẽ khai

tử CPLTVNTD. Bọn này lộng hành, và có những lời lẽ chửi bới vi phạm trên đài. Tôi thu băng dịch ra tiếng Anh và hướng dẫn dân chúng biểu tình phản đối tại Tổng Đài ở Los Angeles với thỉnh nguyện thư gần 3 ngàn người ký, gửi FCC bọn chúng bị cúp đài, tắt tiếng nói. Đến ngày họp báo như bọn chúng công bố, tiếng nói trên đài phát thanh không có, nên chúng chạy đến làn sóng 11 90 cầu cứu VOV, mời gọi đồng bào tham dự cuộc đấu tố CPLTVNTD. Lợi dụng luật pháp của nước Mỹ, xung quanh bãi đậu xe vẫn là tài sản tư của hội trường Sequoia, nên ngăn cản không cho đồng bào ủng hộ VNTD đến dự họp báo. Hơn 1000 người ủng hộ buộc phải đứng ở ngoài vòng parking, với biểu ngữ và cờ, biểu tình phản đối đến 6 giờ chiều. Bọn họp báo trốn chui ra cửa sau. Sau buổi họp báo Sáu tên nông cốt đấu tố được "tuyên dương" trên trang nhất của Báo Công an trong nước.

Suốt thời gian gần 10 năm liên đeo đuổi công cuộc cách Mạng đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản VN, Tôi không dám nhận tôi là người có tài, nhưng ở Hải ngoại có 3 triệu người VN định cư tôi đoán chắc không có ai ăn cơm nhà, áo vợ, mà ngày này qua ngày kia, tháng này qua năm nọ, không thiếu một ngày làm việc, không gián đoạn, không một chút thù lao, dù là một nhỏ xăng. Còn ảnh hưởng bị đánh phá tả tơi mà không làm tôi chán nản, chưa nói bị nội bộ đố kỵ, tranh chấp, ly gián, làm cho tổ

chức suy yếu đi, thậm chí những người cầm súng đến tìm cách thanh toán Nguyễn hữu Chánh, cũng bị tôi kèm chế dùng mưu kế chờ đợi Cảnh sát đến công đưa ra tòa.

Trước năm 1975 những đám em út và bạn bè họ coi tôi như thần tượng nhưng kể từ khi tôi vào cộng sự với Nguyễn hữu Chánh, họ bị tuyên truyền, bóp méo sự thật, đình ninh rằng tôi hỗ trợ cho tay sai cộng sản, mà cá nhân tôi gần bên Nguyễn hữu Chánh tôi chứng kiến việc hy sinh của Ông Nguyễn hữu Chánh không còn cái gì đòi hỏi hơn nữa. Chưa có một nhân vật đấu tranh nào, một lãnh tụ nào, một triều đại nào, bị trừ dập như kiểu Nguyễn hữu Chánh cả. Quanh năm suốt tháng chưa bao giờ được đi phố ăn một tô phở, đừng nói chi đến nhà hàng. Chỉ có một vài bộ đồ cũ, cứ thay tới thay lui. Cuộc sống không có nhu cầu, ăn uống rất đơn sơ. Con người rất thông minh so với nhiều giới chức mà tôi có đã có dịp phục vụ trong suốt gần 23 năm trong giới quan trường. Con cái của ông đã dần thân đóng góp, gương mẫu và rất giỏi nhất là về phương diện computer. Đóng góp đồng lương của từng cháu cho công cuộc đấu tranh này. Vợ ông Chánh đúng là một Phụ nữ VN được giáo dục trong một gia đình nho giáo biết bổn phận luôn làm đẹp lòng mọi người không bao giờ xen vào công việc của chồng. Quý lắm, đối với tôi gần như là một concept giống nhau.

Một điều mà chúng tôi cũng lấy làm áy náy, khi có ai đó hỏi làm việc có lương không, không có lương làm sao có người làm. Tiền ở đâu, ai cho phép các anh lập Chính Phủ, tại sao các anh không công khai hóa việc chi tiêu v.v... Tôi cười thầm Chính phủ này đâu có ngân sách, đâu có thu thuế của ai mà phải công khai hóa, khổ quá!

Vào tổ chức đấu tranh này tôi học hỏi được cách đối nhân xử thế Tâm Phục Khẩu Phục LÃNH ĐẠO chứ không có CHỈ HUY, không ai ra lệnh cho ai, mà mọi người cùng một lý tưởng phục vụ trong kỷ luật tự giác. Kể ra người vào tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Điều kiện, Khả năng, Hoàn cảnh, là yếu tố cần thiết. Gần 30 năm rồi ai cũng phải nhìn nhận Chính Phủ Việt Nam Tự Do là mạnh nhất, Đồng nhất, Đồng bào ủng hộ nhiều nhất, đó là niềm an ủi của người đi đấu tranh và cũng là gánh nặng của người đã mang trách nhiệm trong người. Cầu xin Thượng Đế ban Hồng Ân cho chúng tôi tiếp tục làm tròn sứ mạng mà 80 triệu đồng bào trong nước đang chờ đợi chúng tôi. Có một điều mà tôi Cảm ơn Thượng đế đã cho tôi tuổi này vẫn còn minh mẫn, sáng suốt phản ứng tự nhiên. Viết những bài Bình Luận, Nhận Định, Thời sự, thính giả vẫn trông đợi chương trình phát thanh Chính trị và Thời sự do tôi đảm trách, rất đánh động lương tâm, tiếng nói đại diện Chính Phủ vẫn được đồng hương theo dõi.

Ước mong quyển hồi ký này sẽ hoàn tất sớm để có thể ra mắt trong năm 2005, cùng với buổi lễ Diamond kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng chúng tôi để cảm ơn người vợ hiền, đã một đời hy sinh cho chồng, 22 năm xa cách, và khi đoàn tụ lại sống với con để cho tôi được rỗi rảnh thực hiện hoài bão mà tôi mong ước từ khi còn trong nhà tù cộng sản.

Cầu xin hồn thiêng sông núi phò trì cho tôi có đủ sức khỏe và nghị lực để hoàn tất nhiệm vụ của một người tị nạn cộng sản là phải mang lá cờ vàng về trên quê hương Việt Nam.

Kính bái tạ Tứ Thân Phụ Mẫu.

*Hoa Kỳ, những ngày cuối năm 2004.*

**Nguyễn Văn Đôn**

Cựu Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.